

Anders Adells

SLÄKTFÖRENING

MEDLEMSBLAD

Nr 67 April 2005

Anders Adells släktförening

Medlemsblad nr 67, april 2005

Innehåll:

Sid 1	Några ord från ordföranden
2	Födelsedagar och adressändringar
2	Några ord från den nya redaktören
3	Världen är bra liten, av Bo Adell
4	Utdrag ur Knut Adells handlingar
5	Alfabet tillägnat Anna Gerda
6 - 7	Tidningsurklip
8	Från släktmötet, av Anette Nystrand Svensson
9 - 11	Nya stadgar
12-13	Ändringsblankett
14	Släkträds förslag från Niklas Adell
15	Medlemsavgift
15	Medlemsblad via e-post?

Anders Adells släktförening

Ordf.	Annsophie Ringkvist	Bygdegatan 236	583 31 Linköping	013 - 21 32 36
V. ordf.	Lennart Ahlberg	Kaga Bergsäter	585 99 Linköping	013 - 580 14
Kassör	Stefan Adell	Lindesbergsg. 5	582 53 Linköping	013 - 12 83 49
Redaktör	Anette Nystrand	Rundelen Lindesberg	589 48 Vikingstad	013 - 21 32 75

Föreningens postgirokonto

Anders Adells släktförening nr 32 02 38 - 8

Ordföranden har ordet:

Kära släktingar!

Jag önskar Er alla ett Gott Nytt år! Jag hoppas att 2005 kommer att bli ett bra år för Er alla!

Tyvärr inleddes det nya året med en katastrof i Thailand och hela sydost Asien. Jättevägorna som välldes in över land förändrade och förstörde livet för miljontals människor. Jag hoppas att ni varit ömskonade från denna tragiska händelse och kan börja njuta av våren som sakta börjar göra sitt intåg.

I skrivande stund är det strålande sol och 3 grader kallt i Östergötland. Solen värmer nu skönt mitt på dagen.

I år har vi en ny redaktör för vår släkttidning. Anette Nystrand-Svensson axlar nu den uppgiften efter Öved Adell. Öved har varit vår släkttidningsredaktör i ca. 25 år. Han har utformat och givit ut många nummer av vår släkttidning. Öved har gjort ett fantastiskt arbete. Vi har fått ta del av många intressanta artiklar om vår släkt. Ofta har Öved fått skriva hela numret själv då vi släktingar inte varit särskilt aktiva med att bidra med material. Du har varit beundransvärd, Öved som orkat med detta arbete under så många år dessutom med flera nummer per år!

Ett stort varmt tack till dej, Öved för det enorma arbete du har lagt ned på vår släkttidning! Jag vill också rikta ett stort tack till Lars Adell som bidragit med många artiklar till tidningen!

Jag önskar Anette, lycka till med uppdraget!

Hälsningar!

Ann-Sofi Ringkvist!

Adressändrig:

Lennart och Cristina Ahlberg

Kaga Bergsäter

585 99 Linköping

Vi ber om överseende att det under Öveds sjukdomstid inte har fungerat med Diplomutskicken till de som så skulle haft. Vi kommer att åtgärda detta snarast.
Styrelsen



Jag har fått den stora äran att ta över ansvaret för vårt Medlemsblad. Något som Öved skött med den äran under många år.

Öved måste haft detta uppdrag under väldigt lång tid för jag var ungdomsredaktör "under" Öved en tid och jag tycker det är evigheter sen. Jag har passerat ungdomen med många år i dagsläget.

Jag tycker Öved är värd en stor eloge för det stora arbete och engagemang han lagt ned under åren. Han har inte alltid haft så stor hjälp av oss medlemmar. Vi har stundtals varit ganska dåliga på att skicka in bidrag till bladet.

Det är mycket upp till varje medlem om det ska bli ett blad med innehåll. Som ansvarig utgivare kan man inte själv "hitta på" vad som ska stå. I varje fall inte om det ska vara läsvärt även för andra. Så jag tar väldigt tacksamt emot bidrag.

Jag kommer inte att kunna göra ett lika bra arbete som Öved men jag lovar att göra det bästa utifrån min förmåga.

Anette Nystrand Svensson

Världen är bra liten

Du är östgöte? Var i Östergötland har du tjänstgjort? Känner du till något om trakten omkring Åtvidaberg?

De var de första frågorna jag fick när jag för några år sedan började semestervikariat i Sura Kyrka. Det var församlingens förste vaktmästare Mikael Rundberg som framställde dem. Gång på gång kom han tillbaka till den sköna trakten i Östergötland. Mikael eller Micke som han kallas, kan för övrigt det mesta om Sura kyrka. Om den gamla Kyrkan från i slutet på 1600-talet, som brann ner för några år sedan; om den nya Kyrkan byggd 1892 och stilig vackert dekorerad i koret av Västerås stift egen kyrkomålare i fem år, hur han i kretsen omkring den uppståndne Herren och Frälsaren Jesus Kristus framställde Suras provinsialläkare lärare och inte minst många av de barn som då gick i skolan; om hur Nils Aron gärna hade velat smycka hela Kyrkan. På sidorna är hela kyrkohistorien skildrad med Ansgar, den förre missionären med Sankt David Västmanlands eget helgon, med den dåvarande biskopen John Cullberg ja med många andra. Det är verkligen skönt att få sitta i kyrkbänken och meditera över den målningen.

Men vidare till Mikael. Han har sin släkt i Östergötland och reser då och då dit ner för att hälsa på. Förra sommaren hade vi besök av vår f.d. kantor i Nykil (Mogata Skällvik)

Marianne och hennes syster Karin Widén Linköping. På söndagen åkte vi till Sura för att fira mässa där. Det blev omedelbart kontakt mellan Widénarna och Mikael. De är båda från Grebo församling!! Nu kröp det fram. Mikael mor hette Bank som flicka. En syster till henne Lisa gift Adell, Roberts hustru.

I 30 år har Marianne Widén och jag samarbetat i Kyrkan, Marianne som kantor i Mogata Skällvik och Nykil. Nu talade hon om att Lisa Bank var hembiträde i den Widenska kantorsfamiljen i Grebo.

Visst är det väl märkligt, här har vi arbetat tillsammans i så många år och inte förstätt hur nära förbundna med varandra vi varit. Och det sista jag sa till Mikael i Sura. Det här är väl fantastiskt vi är ju nästan som släkt i släkten med varandra.

Nog är världen bra liten!

Ur Knut Adells efterlämnade handlingar skrivet 1969 – 1970.

ÖRTOMTA - EKENÄS

I unga dagar högg jag ved åt mor och far i Örtomta. Några grannpojkar voro också engagerade. Vi lekte sågverk. Det var mest läkt som vi skulle såga eller hugga i lämpliga dimensioner och lägga upp i "floder" för att sedan bäras in till spis och kakelugnar.

Aj, yxan studsade för mig och gjorde ett djupt sår på översidan av vänstra handen. Det blödde fruktansvärt och jag rusade in. Mor hade ned min hand i handfatet, som var fyllt med vatten. Och sen såret blivit rent band hon en handduk om handen och bad Anders "ta hand om mig" och föra mig till barnmorskan, den tidens doktor. Jag minns att jag kände en viss stolthet över att Anders skulle vara den som var mitt beskydd. Jag minns att jag höll honom i handen (Det fick han göra flera gånger i andlig bemärkelse.) Det blev en mängd plåsterlappar över såret, som så småningom läktes, men ärrer har jag alltfört kvar. –

EKENÄS I ÖRTOMTA

Gustaf Banér avrättades vid Linköpings blodbad år 1600. Ekenäs konfiskerades av Karl IX, men Gustaf Baners änka återfick efter några år Ekenäs som var hennes (Christina Stures) fädernearv. Hon dog 1619. Hennes son, riksrådet och lagmannen Peder Banér blev innehavare. Han uppförde slottet, men det blev fullt färdigt vid hans död 1644. Peders son (landshövding och riksjägmästare) fullföljde arbetet. Dödsboet hade dåliga äffärer. En handelsman Isak Breant tog över och sålde det till greve Mauritz Wellingk, som dömdes till livstids fängelse, men avled på en gästgivaregård i Mjölby. Wellingks dotter Ulrika Christina gifte sig med generallöjtnant friherre Johan Banér, som övertog Ekenäs, som förblev i släktens ägo till 1880. Philip Klingspor köpte godset och ättlingar till honom ägde Ekenäs till 1937 då godsägare Bergengren köpte det och sedermera överlämnade det till sin son.

Greve Philip Klingspor satt vid sitt skrivbord. Där gick bland ett gäng Adellare, Gustaf, Anders och Knut och tittade. Anders skulle fotografera Högvälborne Herr Philip Klingspor. Dessa titlar förekom på brev till greven. Ja kortet blev inte så galet. Det var också visning på slottet. Vi gick från rum till rum. Greven var ciceron. Hela Vasasläkten med flera tavlor beskådade vi. H.H frågade mig vilka dessa föreställde. Jag hade inte läst så mycket historia. Var väl 8 -10 år. Så Gustaf som var folkskollärare fick rycka in och svarade galant.

Anders, som skulle bli fotograf ett tag, hade kamera och ett mörkrum med en lampa med mörkrött glas, glasskålar och "pussel" i en garderob hemma i skolan i Örtomta. Han for omkring och plåtade t.ex. Anderssons i Rings tröskverk i fullgång. Villa Zelow m.m. Men så småningom la Anders ned fotoverksamheten tog kantorsexamen och sedan folkskollärare – dito fick plats i Rengsjö i Hälsingland utanför Bollnäs. Bodde hos den snälla "tant Trapp" som uppehöll brevkontakt med Anders – jag tror – så länge hon levde. Från Rengsjö till Neder Luleå. Och sedan Östra Skrukeby och slutligen som mycket sjuk med förtidspension boende på Radhuslängan Lindengatan 25 tillsammans med far mor och Anna.

Ett alfabete från Carl Mikael till Carl Anton.

Rimmat i november 2003

Tillägnat ANNA-GERDA julen 2003.

Amaryllis väcktes upp
utav Bellmans hesa tupp.

Bellmans skarpa öga såg
hur i rännste'n Fredman låg.

Carmencita, mörkögd tant
dansa' tango elegant.

Daisy på sin lina får
duvlort i sitt blonda hår.

Erlandsson var Cellos namn
Märta Åvik blev hans hamn.

Första Felan flinkt förför
och gravid sin El-girl gör.

Gustav Blom ifrån Borås
fick sig smugglad Calvados.

Helvit var hans tredje son,
ingenting det blev utåv'n.

Irma blev inspiration
för en känd Grönköpingsson.

Jungman Jansson sig begav
ut på mångbesjunget hav.

Klinga nu med klarinett,
sätt på Lundholms gravöl sprätt.

Lillan som till jorden kom
diktade Tengnerskan om.

Maj på Malö får av Flink
specerier i en blink.

Nordsjön liksom Ålands hav
bäddade åt sjöman grav.

Olle bjöd björn bär en gång
Härom Alice skrev en sång.

Pampas, Argentinas slätt
rids det över titt och tätt.

Quranstaltens blåsoktett
spelar marsch, vals och polkett.

Roslagsvår får varje dräng
följa Johansson en sväng.

"Storm och böljor", paussignal
SR ifrån Bellman stal.

Tjårdoft sprids från brygga som
viss Carl Anton stryker om.

Ulla, Bellmans sångmö var
Kajsa-Stinas namn hon bar.

Vahlgrens, Kalle, gamla häst
en hart när odödlig best.

Wennerberg skrev "Gluntarne"
likasom han skrev "Vi tre".

eXkursion kan det bli till,
när till fjälls du draga vill.

Ytterskärårdspensionat
bjuder Rönnerdal på mat.

Zefyr, Bellmans milda vind,
smeker än idag din kind.

Åvik, Anders, fabrikör
uti plåt, båd' tak och rör.

Änglamarken hyllad blev
i en dikt som Evert skrev.

Österlens helt trolska ljus
ger var konstnär målarrus.



Mångkunniga Lars Adell i berättar- och avslöjartagen

Melodierna vandrar genom tid och rum till Stidsvig

VITTTADE IN...

... i Tingsgården i Stidsvig, och blev överraskade.

STIDSVIG. När tidningen på tisdagkvällen titade in i lokalen var det med förvåningen att få lyssna till och även tralla med i några av våra vanligaste visor. Men det blev mycket mer än så.

Vi och resten av de ungefär 80 besökarna fick oss nämligen också till livs en mängd oftast icke framsjungen information om visorna och män-



LOCKANDE SÅNG. Det var trångt kring bordet med de sång- och kasugna besökarna under visaftonen.

Mångkunnige mellansnackaren Lars Adell manade sina lyssnare att läsa och fundera över Bellmans texter lite noggrannare.

– Då kommer ni att finna att det är en två 1700-talsverklighet han beskriver, sa Adell och gav flera exempel.

Och när Leth och Lertander framförde det ännu okända verkverket "Kornal

Kanon" tyckte åtminstone i Cliff Richard-generatione att melodin lät bekant. Och Adell bekräftade våra aningar.

Melodin var den samma som Sir Cliffs världberömda "Cor gratulation".

– Melodierna vandrar, konstaterade berättaren och gav en rad andra exempel också: melodin till Sofia Jansson är egentligen en aria i en italiensk opera och melodin till

kända stycken också – och då deltog även sänggruppen Dubbeltrastarna.

Men roligast hade nog publiken när den fick chans att sjunga själv, även om man inte direkt var nära att lyfta taket med sina röster. Tingsgårdens tak är nämligen en synnerligen stabil konstruktion trots sin ålder.

En kvinna i publiken

sammanfattade kvällen att "det är trevligt att ku trevligt på gångavstån här i Stidsvig".

Det var det alltså måndra som också tyckte, för tämligen trångt kring gatoriska kaffebrorden samt trångt.

Kjell-Åke Persson
kjellake.persson@hd.se
Tel 0435-10350

Foto: KA

NÅGRA FRÅGOR...

...till Tingsgårdens tomte i Stidsvig i samband med söndagens välbesökta julmarknad.

Vad har tomten i säcken?

– Små paket samt frukt av olika slag till de yngre besökarna, inte minst till de barn som lussar så fint för oss.

Hur gammal är tomten, förresten?

– Jag är gammal som gatan... nej, som den här gården. Den är från 1600-talet och gammal som gård. Men för en tomte är det förstås ingen ålder att prata om.

Har tomten tomtat på Tingsgården tidigare också?

– Ja, förra året. Faktum är att jag slagit mig ner här för gott. De som sköter gården gör ju ett så fantastiskt arbete att jag sällan har anledning att vara vresig, vilket ju vi tomtar ofta är när det inte är jul. Fast till var-

dags klär jag mig i grått och inte i den här röda fina högtidsdräkt jag har på mig i dag.

Fotnot. Vården av gården ligger i händerna på Östra Ljungby-Källna socknars hembygdsförening.



Tomten heter egentligen Lars Adell, men berätta det inte för någon.

Foto: KALLE LIND

Upplevelser av släktmötet i Örtomta sept. -04

Av Anette Nystrand Svensson

Det är alltid lika roligt att träffas. De senaste gångerna har jag också fått förmånen att vara med och arrangera det Allmänna släktmötet. Det blir mycket tänkande, diskuterande, undersökande och praktiskt arbete, men det är roligt.

När man sitter i styrelsen har man också förmånen att träffa släktingar som man kanske annars inte skulle träffa så ofta. När vi i styrelsen träffas har vi väldigt mycket att prata om. Efter ett styrelsemötes avslutats kan vi sitta i timmar och diskutera allt från skatteregler, Eu, fårskötsel, gamla släkthistorier från olika släktled till vattenkvalité. Det är mycket stimulerande.

Senaste släktmötet i Örtomta och Ekenäs slott tyckte jag var intressant. Att gå rundvandring på slottet var otroligt intressant. Slottsherren var trevlig och intressant att lyssna till. Historiens vingslag är alltid intressant tycker jag.

Efter slottsvisningen samlades vi i Örtomta församlingshem. Vi avnjöt en god middag. Efter maten var det samtalets tid. Det är alltid kul att prata med släktingar, det är en av anledningarna till att vi träffas på detta vis. Denna gång var det extra kul eftersom det var en del släktingar som inte varit med på ett tag som kom och dela en stund med oss. Några av de yngre fann varandra och togs om hand av min tonårige son Klas. Vid de olika matintagen fick vi gå till byns skolgård och hämta dom. Klas sa sen att det var ju kul att arbeta med barn.

Släkstmötesförhandlingarna gick galant. Vad annat kan det göra med en så förträfflig ordförande som Ann-Sofie! Det var mycket att avhandla denna gång. T.ex. föreningens hemsida på Internet, stadgerevidering, Släkternas bok på CD-rom och byte av redaktör för Medlemsbladet.

Det var tänkt att det efter förhandlingarna skulle varit en nattlig slottsvandring men p.g.a. dubbelbokning fick vara avstå detta och stanna kvar i Örtomta. Det var lika kul för det blev mer tid att prata. Vi åt ytterliggare mat och sen var det slut på denna dag.

På söndagen var vi i Bankekinds kyrka. Det blev en lättsam högmässa. Extra roligt var det när det visade sig att Öved och Lars hade en viss samhörighet med präst och kyrka. Släkstmötet avslutades med mat i Örtomta församlingshem.

Nästa släkstmöte ska enligt beslut vara första lördagen i augusti 2006 i Östergötland och kommer alltså bara att vara under en dag.

Väl mött då! Boka in den lördagen redan nu! Det är kul att träffas!

Stadgar för Anders Adells släktförening

Fastställda vid årsmöte i Åby den 11.8.1968

Reviderade vid Allmänt släktmöte i Örtomta den 4 september 2004

§ 1 Ändamål

Anders Adells släktförening u.p.a. har till ändamål
att verka för sammanhållning inom släkten
att tillvarata gemensamma släktintressen och
att föra ett släktregister samt
att dokumentera det nya som framkommer om släktens historia.

§ 2 Medlem

Medlem av föreningen kan vara varje ättling till Anders Adell samt person som inte tillhör släkten Anders Adell men på grund av härstamning från eller släktskap med medlem av släkten eller som av annan anledning hyser intresse för föreningen.

§ 3 Årsavgift

Årsavgift till föreningen betalas från och med det år man fyller 18 år. Årsavgiften bestäms av årsmöte. För äkta makar/sambo betalas en gemensam årsavgift, som är en och en halv gång så stor som för övriga medlemmar. Det står dock var och en fritt att bidra med större belopp. De som blivit ständiga medlemmar före den 4/9 2004 kvarstår som ständiga medlemmar. Årsavgift ska betalas före juni månads utgång. Underlåtenhet att betala årsavgift medför uteslutning ur föreningen nästkommande år. Styrelsen kan dock besluta annorlunda om särskilda omständigheter föreligger.

§ 4 Styrelsen

Föreningen ska ha en styrelse som ska ha sitt säte i Linköping. Den ska bestå av ordförande och åtta andra ledamöter samt tre suppleanter, i möjligaste mån en för varje släktgren. Samtliga ska väljas på allmänt släktmöte. Mandatperioden är tiden mellan två allmänna släktmöten. För att kunna väljas in i styrelsen som ordinarie ledamot eller suppleant ska man vara medlem i föreningen och fyllt 18 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Styrelseledamot får inte uppbära arvode i sin egenskap som styrelseledamot. Suppleanterna ska kallas till sammanträdena och vid behov ersätta ordinarie ledamöter, efter styrelsebeslut. Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande, vice ordförande och kassör.

§ 5 Revisorer

På varje allmänt släktmöte utses två revisorer och suppleanter för dem. Omval tillåtas. Mandatperioden är tiden mellan två allmänna släktmöten. Revisor, som är föreningsmedlem, får inte uppbära arvode. För att kunna väljas som revisor och revisorssuppleant ska man vara medlem i föreningen och fyllt 18 år. Vid behov av en auktoriserad revisor behöver denne inte vara medlem i föreningen.

Vid förhandlingarna ska följande ärenden förekomma:

- a/ Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
- b/ Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
- c/ Val av två personer att jämte ordföranden justera det mötesprotokollet.
- d/ Upprättande och justering av röstlängden.
- e/ Föredragning av styrelsens berättelse för perioden från de senaste släktmötesförhandlingarna.
- f/ Föredragning av kassörens räkenskaper för tiden från de senaste släktmötesförhandlingarna och revisorernas berättelse.
- g/ Fråga om ansvarsfrihet för kassören och styrelsen.
- h/ Bestämmande av årsavgiftens storlek.
- i/ Frågor/Motioner väckta av föreningsmedlem eller av styrelse samt styrelsens yttrande i denna fråga. Dessa frågor ska skriftligen ha kommit till ordföranden före den 1 juni.
- j/ Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen.
- k/ Val av revisorer jämte suppleanter.
- l/ Val av valberedning
- m/ Eventuellt val av hedersledamot.
- n/ Föredragning av ärenden som väcks vid mötet under förutsättning att mötet ger sitt medgivande. Under denna punkt får inga beslut tas som är bindande för föreningen, i varje fall inte några beslut som innebärande några större utgifter.

§ 13 Extra släktmöte

Extra släktmötesförhandlingar sammankallas då styrelsen anser det nödigt eller då minst 20% av föreningens samtliga medlemmar påkallar det skriftligt eller då revisorerna påkallar detta. Kallelse till allmänt extra släktmötesförhandlingar sänds med allmän post till varje medlem av föreningen minst sex veckor före mötet.

§ 14 Medlemsantal

Om antalet medlemmar i föreningen blir under tjugo, ska styrelsen vid närmast kommande släktmötesförhandlingar föreslå vilka åtgärder som ska vidtas.

§ 15 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fodras att beslut om detta fattas på ordinarie släktmötesförhandlingar med minst 2/3 av de avgivna rösterna. På kallelsen till släktmötesförhandlingar ska det meddelas att ett förslag på stadgeändring ska behandlas under mötet

§ 16 Föreningens upplösning

För att föreningen ska kunna upplösas ska ett samstämmade beslut tas med minst 2/3 av de avgivna rösterna. Beslutet ska fattas vid två på varandra följande släktmöten med minst ett års mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie släktmötesförhandlingar. På kallelsen till släktmötesförhandlingarna ska det meddelas att förslag om föreningens upplösning kommer att behandlas. Släktmedlem som är förhindrad närvara vid släktmötesförhandlingarna där sådant förslag skall behandlas och som inte har en fullmakt får skriftligen ge sin röst i frågan till föreningens eller mötets ordförande.

§ 17 Efter ev. upplösning

Efter det första släktmötesbeslutet rörande föreningens upplösning ska styrelsen samråda med riksarkivet rörande den framtida förvaringen av föreningens protokoll och övriga handlingar. Vid föreningens upplösning ska eventuella tillgångar tillfalla Allmänna Arvsfonden eller den institution eller det ändamål, som släktmötesförhandlingarna med 2/3 majoritet beslutar om.

§ 6 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska sammanträda minst en gång om året. De år allmänt släktmöte hålls ska styrelsen sammanträda i samband med detta möte.

Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Det är styrelsen som ska ge detta uppdrag.

I ärenden som uppkommer mellan styrelsemötena och där beslut måste tas ska samtliga handlingar cirkulera mellan styrelsens medlemmar. Var och en ska i bilagt protokoll anteckna sin mening i ärendet. Ordföranden sammanfattar sedan styrelsens beslut.

Styrelsen ska svara för att släktregister förs och förvalta och ansvara för föreningens kapital, arkiv och övrig egendom.

Styrelsen får disponera erforderligt belopp av föreningens inkomster under året till nödvändiga utgifter för föreningens verksamhet.

§ 7 Ordförandens uppgifter

Ordföranden ska representera föreningen utåt och se till att styrelsen fullgör sitt uppdrag. Vid behov ska ordföranden sammankalla styrelsen. Ordföranden ska föra ordet vid styrelsens sammanträden.

Om föreningen hyr kassafack ska ordföranden förvara den ena nyckeln till detta kassafack.

§ 8 Vice ordförandes uppgifter

Vice ordföranden ska hjälpa ordföranden med dennes uppgifter och vid behov gå in som ersättare för ordföranden.

§ 9 Sekreterarens uppgifter

Sekreteraren ska föra styrelsens protokoll och vara behjälplig vid skrivandet av olika skrivelser.

§ 10 Kassörens uppgifter

Kassören ska ta in årsavgifterna, verkställa de utbetalningar som styrelsen beslutat om. Kassören för räkenskaperna över föreningens medel.

Om föreningen hyr kassafack ska kassören förvara den ena nyckeln till detta kassafack.

Räkenskaperna ska avslutas per kalenderår och ska senast den 15 februari följande år lämnas till revisorerna tillsammans med alla årets styrelseprotokoll.

§ 11 Revisorernas uppgifter

Revisorerna ska före den 15 mars överlämna revisionsberättelse, räkenskaper och protokoll till ordföranden. Om det finns anledning får revisorerna kräva att extra släktmöte sammankallas.

§ 12 Allmänt släktmöte

Allmänt släktmöte ska hållas vartannat år, om möjligt under augusti månad. Vid det allmänna släktmötet ska även förhandlingar hållas. Tid och plats bestäms av styrelsen. Under varje tioårsperiod ska allmänt släktmöte hållas en gång i Västra Harg.

Vid släktmötesförhandlingarna får endast föreningsmedlemmar som betalt medlemsavgift delta.

Föreningsmedlem över 18 års ålder och som har betalt årsavgiften, har rösträtt med en röst var.

Frånvarande röstberättigad medlem får överlåta sin rösträtt genom att ge en fullmakt till en röstberättig medlem som är närvarande på mötet. Ingen får sammanlagt utöva rösträtt med mer än tre röster.

Beträffande röstning i fråga om föreningens upplösande se § 16.

Val förrättas genom öppna val, såvida inte någon av de närvarande föreningsmedlemmarna begär annat.

Val av ordförande och sekreterare vid förhandlingarna sker genom öppen omröstning.

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.

Är det lika röstetal i andra frågor är det mötesordföranden som beslutar hur röstningen ska gå till.

I val av revisorer få styrelsens ledamöter inte delta.

Varför lämna in ändringsblankett?

Att hålla ett register aktuellt är inte så lätt. När det gäller vår släktförening är det mycket värdefullt att nya uppgifter kommer in av flera orsaker. Dels för att hålla vårt register aktuellt så att alla får den information han/hon har rätt till och dels för att släktforskningen ska kunna fortskrida.

Vi i styrelsen vet att det skett en del förändringar i vår släkt under senare år men vårt register är inte uppdaterat.

Vi skickar med de uppgifter som finns i nuvarande Släkternas bok och ber att ni fyller i de uppgifter som saknas eller är fel. Fyll i en blankett per person i familjen.

Vi ber på förhand om ursäkt om vi rör upp någons känslor i och med detta (vid nära anhörigs bortgång t.ex.).

Ta inte bara med de som är medlemmar i föreningen utan även övriga släktingar.

Hälsningar
Styrelsen



Ändringsblankett

(till Anders Adells släktförening)

Födelsedata. (ev dödsdatum): _____

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Yrke: _____

Ev. vigsel datum: _____

Ev ändring av cicilstånd, datum: _____

E-postadress: _____

Övrig info: _____

utskickad mars 2005

SLÄKT-TRÄD

Med datorer kan man göra mycket. Till exempel arkivera uppgifter om släkten. Föreningen DIS, Data-stöd i släktforskningen, har ett utmärkt släktforskningsprogram, DISGEN, för den saken. Det programmet kan förstås sortera uppgifter i olika kombinationer, skriva släkttregister och rita antavlor och stamtavlor – och åtskilligt därtill.

Att skriva ut ett släkträd handlar alltså numera bara om att trycka på några tangenter på tangentbordet. Under förutsättning, förstås, att alla uppgifter finns inlagda i DISGENS filer.

De uppgifter som finns i Släkternas bok är inte uppdaterade. När de blivit det – se mer om den saken på annan plats i detta Medlemsblad – är släkträdet just så där nära, bara ett par tangenttryckningar.

Till det kommer att Johanna Adell, som har lite konstnärlig böjelse, börjat skissa på en lite mer estetiskt tilltalade form på ett släkträd, också det i data-världen.

Då blir situationen den att det släkträd som man kan få utskrivet så snart uppgifterna finns på plats också kan se rätt vackert ut – och pryda en plats bakom glas och ram på vilken vardagsrumsvägg som helst.

Konkret: Detta ligger inom räckhåll. Om vi får uppgifterna i Släkternas bok uppdaterade till, säg, 15 april, borde ett erbjudande om ett vackert utformat släkträd kunna komma med ett Medlemsblad (nästa?) under sommaren eller hösten 2005.

Niklas Adell

+++++

Grundstruktur på släkträdet, så som Johanna tänker sig det just nu:



Konkret exempel:



Detta är förstås bara en liten del av hela släkträdet!

Medlemsavgift för 2005

På släktmötet beslutades det att medlemsavgiften skulle vara:

→ 80 kronor för enskilda från det år man fyller 18 år

→ 120 kronor för gifta/sambo

Ni kan använda bifogat inbetalningskort för att betala in årsavgiften. Glöm inte att skriva dit vem/vilka avgiften avser.



Medlemsblad via e-post?

Om du skulle vilja ha medlemsbladet via e-post i fortsättningen så meddela din e-postadress till mig, Anette. Min e-postadress är: anette_nystrand@yahoo.se

