



Anders Adells

SLÄKTFÖRENING

MEDLEMSBLAD

**Nr 61 Juni 2002**

## *Anders Adells släktförening*

### *Medlemsblad nr 61, juni 2002*

#### **Födelsedagar**

30 juli	Essie Adell	75 år	11 sept	Ingrid Särnberg	75 år
3 aug	Ragnar Adell	50 år	24 sept	Albert Crain	60 år
14 aug	Careen Hise	50 år	27 okt	Lena Jonsson	50 år
14 aug	Harriet Malmberg	80 år	28 okt	Paul Niepoort	80 år
8 sept	Hans Hise	50 år	29 okt	Robert Johansson	50 år
9 sept	Ulla-Lena Örne	85 år	6 nov	Lena Hegårdh	50 år

#### **Avliden**

Arne Malmberg f. 1918-02-24 avled 2002-04-24

Arne begravs i Hedvigs kyrka, Norrköping, den 13 maj.

Han efterträdde Stig Karlströmer i släktföreningens styrelse. Vi minns honom som en glad och engagerad släkting som på ett inspirerat sätt ledde föreningens rundvandringar, dels i Linköping vid släktmötet där i augusti 1976, dels i Finspång i september 1993.

#### **Adressändringar**

Arthur Adell Karl Gerhards väg 27, 133 35 Saltsjöbaden 08-717 26 94

Eva Armholt Fjärdhundravägen 48, 745 30 Enköping 0171-46 21 03

Elvira Armholt Hammarvägen 55 6 tr, 177 35 Järfälla 08-58 01 69 96

Inga-Lena och Per Broing Växthusvägen 5, 266 31 Munka Ljungby 0431-43 05 07

Kerstin Jonson Jörgensgatan 7, 271 40 Ystad 0411-55 58 85

Knights i Tomelilla har tel 00417-156 56

Elin Ringkvist och Marko Stojanovic Skolg, 15 B, 582 34 Linköping 013-12 49 92

Erik Ringkvist och Bettina Carlsson Hjälmstättersgatan 10 C, 582 17 Linköping

Hélène Börjesson Hökgatan 5 B 565 31 Mullsjö / 013-13 77 55 /

Thomas Börjesson Violgatan 7 565 32 Mullsjö

#### **Anders Adells släktförening**

Ordf Ann-Sofi Ringkvist Bygdegatan 236 583 31 Linköping 013-21 32 36

V ordf Anette Nystrand Ekholmsvägen 59 589 29 Linköping 013-21 32 75

Kassör Stefan Adell Lindebergsgat 5 582 53 Linköping 013-12 83 49

Föreningen har postgirokonto 32 02 38 - 8, Anders Adells släktförening

Redaktör Öved Adell Højdenvägen 5 688 91 Storfors 0550-70023



## Malin Adell. Dagbok fr o m 12 mars 1965

12/3 (Resan till Bukoba) Flög kl 6.30 från Nairobi. . . . Planet var bra men rätt slitet i det inre. Mycket folk till Kisumu. Mest afrikaner med barn. Låg höjd och god sikt. Bytte plan i Entebbe. Det var helt litet för sex inklusive piloten. Gick på låg höjd över Victoriasjön. Intressant utsikt. Tog en timme. Birgitta Johansson mötte vid flygplatsen. Vänlig. (Birgitta lärde Barbro och Öved känna under studietiden i Uppsala.) Fick bo i guesthouse helt nära Johanssons. . . . .

15/3 I dag långvarigt regn. . . . Else Orstadius har kommit att bo i guesthouse tills hon reser hem. Det blev roligt att träffa henne på morgnarna, då vi drack morgonkaffe eller té. På e.m. var jag med Birgitta Johansson i en internatskola, där hon undervisar de protestantiska barnen i kristendom. Samtidigt undervisar en katolsk afrikansk pater de katolska flickorna. Det är gott samförstånd. Det var en fin stor skola med över hundra flickor, mitt emellan primary och secondary school. Förtjusande läge med utsikt över Victoriasjön. Söta flickor. Medan Birgitta talade med sina konfirmander satt jag med en liten grupp, som frågade ut mig om mina privata förhållanden, bl a ålder. Jag bad dem gissa och de föreslog 90 år. Det var en stor ära för mig. . . . .

17/3 I morgon kl 7.15 nattvardsmässa i biskopsgården. Det var mycket högtidligt. . . . Liturgin var på engelska mest lik vår. Biskopen celebrerade. Sedan var vi bjudna på frukost hos biskopen. Han är en fin typ. Vid frukosten var han språksam och livlig, så man tänkte nästan på Nathan (Söderblom). Biskopinnan, ung och söt, passade själv upp på gästerna. En hel rad med barn i olika åldrar. . . . .

19/3 I går var jag med Brita Lund-Jensen och såg arbetet vid Rädda Barnens stora sjukhus för leprasjuka Kagému. Där var också barnavårdscentral. Överläkare Elon Mattson. Utbildning för afrikanska underläkare och sjuksköterskor. Sjukhus med skola, matsalar, kök, laboratorier, apotek, klädförråd. Stig Lund-Jensen är den praktiske chefen. Brita husmor. – Mitt emot ligger katolska kardinalens charmanta hus. Prästseminarium med 37 elever. 7 års utbildning. Stor katedral under byggnad. S:t Antonius med underbart läge högt över Victoriasjön. Ett par älskliga svarta seminarister visade oss runt. Kardinalen den första afrikanske.

20/3 Hela dagen vid Kibete skandianviska skola för missionärsbarn. . . . Mycket trevligt. Alldeles bredvid en stor afrikansk primary school. 6 klasser, 250 barn, 5 lärare. Dagskola. Ett nytt hus för klass 7 höll på att byggas. Mycket gott intryck. En fin headmaster. Sånganföraren samlade barnen i det fria och lät dem sjunga några sånger på luhaja och swahili. Vackert, mest moll. En flicka ledde rytmiskt med en trumma. Allt gav ett vänligt intryck.

21/3 Gudstjänst i kyrkan i stan. Swahili. . . . Senare kaffe hos Lund-Jensens, då doktor Elon Mattson kom. Han kände Seved (Ribbing, Malins yngste bror, röntgenläkare) Gammal missionsläkare och nu i Rädda Barnen. Vid Kagémle. På kvällen gudstjänst i anglikanska kyrkan med predikan av Magnus Danell: Man måste fylla hjärta och liv med tro och kärlek. Bättre att göra misstag än ingenting. Just för mig. Vackert hela dagen.

22/3 I dag regn och slabb. Jag läser mest, vilar och skriver brev. Har ätit frukost och lunch hos Johanssons.

23/3 Kahososo kyrka och skola. Lunch hos Stig Janssons. Té hos Christina Bjerstedt. Nylén bilade mig åter. Han är fågelkunnig biolog..

24/3 I morgon en högtidligmässa kring Marie Bebådelsedag. Glad att också få inleda Arthurs födelsedag. Lars Johansson administrerade. Det var Birgitta Johanssons födelsedag. Drack morgonkaffe hos dem. Har ätit lunch hos Lund-Jensens, som nu flyttar in i sitt fina hus. Skall till dem på e.m. kaffe kl 6.



25/3 Var på lunch hos Lund-Jensens. De har fått mycket fint. Följde med till Kagému. Det blev långsamt och varmt. Kl 4 e.m. på flygplatsen, dit Nuerere skulle komma. Massor av folk, musik och mycket färgrikt. N. Kom först vid 6-tiden. Då satt vi hos Johanssons och såg honom passera. Brokigt folkliv.

26/3. Bjuden på lunch hos Hans Lindholm tillsammans med Johanssons. På kvällen hos dr Mattsons på musik och té. Fru Mattsson heter Ekholm (Anna) och är från Uppsala. Var kamrat i Lindska skolan med Yvonne. . . . .

27/3. Avresa i regn med det lilla leksaksplanet. Väntan över 2 timmar i Entebbe. Fick där direktplan till Nairobi och kom å utsatt tid. Öved och alla barnen mötte.

1/4 Solomons hustru och tre barn är på besök. I går té för dem och Benson samt en pojke från Kisi. Öved visade bilder från Sverige, Matongo och Kisi. I dag bilade Barbro Solomons familj till Airport, där de fick se flygplan. På e.m. var vi en stund i parlamentet, där det var session. Frågestund tydlig. Talmannen, europé, förmodligen engelsman, såg ut som Lord Chancellor i överhuset. . . . .

Måndag 12/4 reste familjen utom Arthur på sin påskresa till Bukoba. Torsdag d 15/4 kom Sundströms från Nakuru hit. Det har varit mycket trevligt för mig och Artur att ha dem här. Det har blivit mer liv och rörelse i huset. Anna Karin och Artur har lekt så bra tillsammans och det har varit utvecklande för Artur. Långfredagen var Gunnel och jag i katedralen. Till lunch var vi hos Skogs. Påskafton var Skogs här på kvällen sedan Anna Karin och Artur somnat. Påskdagen var vi bjudna till Söderbergs i Machakos. De var mycket vänliga. Barnen förtjusta åt alla hundarna. Det var en mycket vacker dag. I går onsdag . . . . var vi en kort stund i Game Parks Orfinage och såg farliga djur, som barnen inte hade minsta respekt för. . . .

23/4 Nu har veckan med Sundströms gått till ända. De reste hem idag. Besöket har varit mycket lyckat. Artur och lilla Anna Karin har lekt och sjungit tillsammans och haft riktigt roligt tillsammans. Det märktes i eftermiddags att han saknade lekkamraten.

24/4 . . . . Så kom de hem kl 6.30 e.m.

3/5 I går en lång och intressant färd: Rift Valley och Kijabe school, Thomson Falls, Nyere och hem. Det storslagna Afrika. Skogar. Högland med stora veteodlingar, kaffefarner m.m. Men också stora ödsliga vidder och långa vägar. Häftigt regn ett par gånger som gjorde vägen nästan till bäckar och stora pölar. Kom hem först kl 7 på kvällen. . . . . Nu förbereder jag min resa hem över Addis Abeba, Jerusalem, Galileen, Tel Aviv, Köpenhamn.

6/5. I dag lämnade jag Nairobi med flyg och flög till Addis Abeba. Ressällskap med Mrs Mc Leven och ett gammalt par Allen. De tog rörande snällt hand om mig. . . . Resan tog två timmar. Vi möttes av en ung man, bekant till Mrs Mc Levens grannar. Han förde oss till Y.M.C.A och tog oss även runt i staden. Den är vidsträckt och folkrik, 1/2 miljon invånare. Ett brokigt folkliv, market där allt finns och hantverkarna sitter på gatan eller i basaren med sitt arbete. Många moderna ståtliga byggnader, ministerier, skolor, universitet och institutioner. Ett par kejsrerliga palats. Kyrkor och moskéer . Koptiska katedralen alldeles här bredvid. Skall försöka få höra sången där i morgon. Nattkvarteret är mycket bra, men delat rum.

7/5. Hade en god natt. På morgonen hördes sång från Holy Trinity Church, som ligger alldeles mitt emot rummet, där vi bor. Ett trevligt och bra rum med toalett och dusch. Tre mål mat. Billigt. Gick över till kyrkan och hörde morgonmässan. Egendomlig sång, ibland vacker, ibland hård. Det var barndop på slutet och Blessing. Var ute en stund och tittade på staden. Bl. a. Africa Hall. Ståtlig och vacker. Vilade efter lunch. Kl 4 kom Mr Waber med sin bil och gjorde en tur med oss i staden. Passerade det stora och ståtliga City Hall, som ännu är under byggnad och for slutligen högt upp i bergen, varifrån man hade en storartad utsikt. I morgon 9.50 går flyget till Jerusalem.



Jag önskar jag förstod Mrs Mc Leven litet bättre. Svårt att höra ibland. Inte så lätt att förstå Waber heller. Lustigt med de rullande r-n i hans engelska. Alla här på hospiset är artiga och vänliga. Här bedrivs skolundervisning för både gamla och barn och är ett stort ungdomsarbete. Mrs Mc. Leven är mycket inne i allt och klarar det praktiska fint. Hon har lätt att umgås med folk.

Jerusalem 10/5.65

8/5 kom vi hit på aftonen efter flygfärd från Addis. Byte i Kairo. Där var otrevligt vid airport. Jag tyckte de trakasserade oss. Tack vare att det jordanska planet var försenat hann vi med det. Flög över öknen och Döda havet samt såg Sinai på avstånd. Kom så till Jerusalem och där gick det lätt. Fick en taxi till Y M C A och fick rum, Gick en kort promenad och orienterade oss litet. – I går söndag d 9/5 såg vi gamla Jerusalem grundligt med hjälp av en ganska osympatisk men skicklig guide. Heliga gravens kyrka delad mellan romerska kyrkan, grekisk ortodoxer, armenier, araber? och kopter. Där är bråkigt och mycket buisiness. Verkar ganska oäkta. Man tror inte riktigt på de heliga minnena. I själva gravkammaren en armenisk gudstjänst med rätt vacker liturgisk sång av en mans- och gosskör. Sedan fick vi komma in där platsen för korsfästelsen innehas av romarna (Fransiskaner). Allt är inom samma kyrka. – Så såg vi den stora tempelplatsen med Klippdomen, som är en moské. Har ända sedan korsfarartiden ömsevis varit i kristen och muselmansk ägo. En storartad vacker byggnad med underbar mosaik och de finaste mattor. Själva klippan (Moria berg) går i dagen inne i moskén. Den är dess heliga plats och det sägs att därifrån upptogs Mohammed till himlen.

Mosque el Aksa söder därom är en typisk basilika. Har också varit en kristen kyrka från början och ombyggt i någon mån till moské (?).

Via Dolorosa är en bråkig handlegata. – Senare på dagen besökte vi the Garden Tomb, som general Gordon fann och identifierade som den verkliga heliga graven nedanför Golgata kulle utanför stadsmuren. Det är en stilla avskild plats långt från allt bråket i stadens centrum. Där satt vi med några få i stillhet. Tror gärna att just där är helig mark. Det var en skön överraskning. Det andra var som jag väntat. Vi var också vid Klagomuren, där jag väckte misstankar hos guiden.

10/5 65 I dag utflykt till Oljeberget. Getsemane och Betlehem. Man skulle ha önskar allt orört. Kyrkorna, rom. Katolska, grekisk ortodoxa, armeniska, överskuggar allt. Kanske rörande? Vill gärna tro att det allt är tecken på stor kärlek. På vägen till Oljeberget far man över Josafats dal och Kidron, nu uttorkad men under regnen en bäck. Utsikten stor över det bergiga grå landet och staden på bergen. Så gick färden till Betlehem. Herdarnas äng med fårens stora bergsgrotta. (Innan dess Rakels grav vid vägen med dess kupol). Så födelsekyrkan delad mellan romare, greker och armenier. I kryptan under grottan där Jesus föddes och krubban, där Maria lade honom.

Så återvände vi till Jerusalem och fick på vägen veta att det var besvärligt komma över till israeliska sidan. Skulle ha exitministeriets tillstånd 48 timmar i förväg. Vi trodde det bara var att gå genom Mandelbaumgate. A. Mc Leven och jag uppvaktade våra konsulat och fick papper där. Svensk konsul råkade vara en Möllersvärd från Uppsala och han kände oss alla och var ytterst älskvärd. Gjorde nog allt han kunde. Nu få vi se om vi kan ge oss över i morgon. Annars måste vi vänta till onsdag. Och det är ju ingen olycka. Men det är ju svårt att inse att det faktiskt råder krig mellan de två länderna.

13/5. I går kom vi över till andra sidan, det gick ej på tisdag. Onsdag morgon uppvaktade vi passportoffice, som fått tillstånd av exitoffice att stämpla våra pass för utresa. Det kostade 1 dinar (motsv. 1 pund) Så gick vi genon Mandelbaumgate. där de tittade på passen och oss och frågade



mig om min fars dopnamn. Så stod vi i "ingenmans land" och fick vänta länge på en taxi. Äntligen for vi till syster Greta André, som gav oss goda råd och israeliska pengar för svenska. Hon var väldigt rar. Vi ordande med buss till Tiberias kl 2.30 samt confirming av flygbiljetterna. På resp. office. Hann just inget mer och reste så till Tiberias. Det tog tre timmar dit och vi såg ett vackert, grönskande och uppodlat land. Kvällen här med månsken över Genesaret. I dag har vi tagit en båttur tvärs över sjön och tillbaka. Det är mycket varmt och tropiskt.

14/5. I morse reste Alice Mc Leven . På f.m. satt jag länge vid sjön. Det var skönt denna heta dag. På e.m. gick jag till strandpromenaden igen itanke att finna en synagoga på sabbatsaftonen. Men då jag satt och njöt av en iskaffe under ett solparasoll kom en man med en litet femårig mongoloid pojke och slog sig ned. Vi kom i samspråk. Han var rysk jude från Ukraina och gift med en rumänsk kvinna. Hon hade varit i koncentrationsläger i Tyskland och blivit befriad av sv. röda korset. Hade varit en tid i Sverige och talade svenska. Båda hade blivit kristna i Israel. Han bad mig hem för att träffa henne. Han var anställd i Church of Scotland, trädgårdsarbetare tror jag. Så följde jag med till hans hem. Blev bjuden på kaffe och vi språkade. Hon hade arbetat flera år i en kibbutz helt nära här invid Kapernaum. Vi har överenskommit om en tur till kibbutzen nästa morgon. Det blir ju just vad jag önskat.

15/5 I dag har jag varit i Kapernaum och sett den utgrävda synagogan och staden. Där finns ingen ny stad men ett kloster, som dock är i den närmaste övergivet. På väg därifrån såg vi "Bröd och fiskkyrkan". En basilika från 380 e kr. Ett underbart mosaikgolv. Annars stor enkelhet men belägen vid Genesaret. Kloster med två gamla benediktinermunkar. Så besökte vi kibbutzen Ginosar. Där lever inalles 400 människor i alla åldrar ett gemensamt liv. Det var intressant få se det liksom inifrån. Men allt arbete stod ju stilla i dag på sabbaten. På vägen åter till Tiberias såg vi Magdala. Har gått mycket idag, men känner mig stark här ett par hundra meter lägre än havsytan. I morgon till Tel Aviv och på måndag flyget till Köpenhamn.

18/5 65. Söndag efter att ha gått en avskedspromenad utmed Galileiska sjön och sett antikvitetsmuséet for jag med taxi till Tel Aviv. Det tog två och en halv timme genom det gröna välodlade landet. Fick rum i hotell Monopol vid stranden av Medelhavet. Delade det med miss Anne Howard. Där var en stor frikyrklig grupp från Göteborg. Mycket vänliga. Tidigt på morgonen fick miss H. och jag en taxi till flygfältet vid Lydda. En språksam och snäll chaufför. Inte dyrt. Miss H. flög strax före mig. Mitt plan gick 8.20. Då satt jag igen på SAS-plan och tyckte att mina irrfärder var slut. Det tog 9 tim. Till Köpenhamn. Klart vackert väder. Vi såg medelhavet, öar i Aegeiska havet, alperna i Jugoslavien och Österrike. Gick ner i Atén, Wien, Düsseldorf. Såg både Donau och Rhen. Till Wien satt en tjock fru från New York bredvid mig. Vi pratade en hel del. Sedan fick jag sällskap med en man, som var född medborgare i Israel. Intressant. Hans föräldrar hade emigrerat från Tyskland 1920. Fadern hade varit officer i tyska armén och deltagit i första världskriget. Min färdkamrat skulle till Stockholm. Jag stannade i Köpenhamn och möttes av Bönnelyckes på flygplatsen. Det var som att komma hem. (Fru Else Bönnelycke var judinna och hade bott i vårt hem i Söderköping under något år av den tyska ockupationen av Danmark.) I dag är jag här och reser i morgon till Arlanda kl 11.25. Jag hör tyska bättre än engelska. Hörseln är ganska dålig.

20/5. Var en dag hos Bönnelyckes. De var rörande vänliga, men hade blivit gamla och trötta. Särskilt Else verkade spröd och klen, men rörde sig nu obehindrat. Värre med Chris, som har dåliga ben och är alldeles för tung. Else och jag var ute och köpte litet på Magasin du Nord. På onsdagen 19/5 följde de mig till flygplatsen. Och så var det den sista etappen. Den gick på en timme, och jag landade kl 12.35 på Arlanda, där Erik mötte mig och vi bilade hit till Sollentuna.

Så var den långa färden till ända. Och jag tackar för allt.



## VÄRLDEN ÄR BRA LITEN! II.

Helgen den 13-14 juli 1935 förrättades högtidlig konfirmation i Sövde Kyrka i Lunds stift. De som konfirmerades var *Arthur Erik Gustav Adell* f 1920 2/10 (D VII 1)<sup>1</sup>, *Andreas Gustaf Adell* f 1919 30/5 (D I 3), *Hans Knut Arthur Jonsson* f 1919 6/10 (E III 2), *Christoffer Ludwig Rappe*<sup>2</sup> f 1919 9/6 samt ytterligare tre pojkar delvis från Skåne<sup>3</sup>. Konfirmandlärare var domkyrkovicepastorn i Lund<sup>4</sup> *Arthur Adell* (D VI).

*Öved Adell* (D VI 4) omtalar att somrarna 1934 - 1935 bodde familjen *Arthur Adell* i "Villa Magnus Piper" vid Sövdeborgs slott. Den låg i närheten av slottet och där vistades hela familjen *Arthur Adell* samt de 6 konfirmanderna. Förmodligen bedrevs även konfirmandundervisningen där. Vid Sövdeborgs slott fanns även en fotbollsplan, som man använde flitigt.

Sövde ligger i Färs härad någon mil från Sjöbo och cirka 20 km från Ystad. Sövdeborgs slott uppfördes i slutet av 1500 talet och ägdes av ätterna *Lange*, *Thott* och *Piper*.

*Arthur Adell*, var under sommartiden (år 1935) - troligen i mitten av juni och hela juli - vice pastor i Sövde pastorat, som då bestod av Sövde och Blentarps församlingar<sup>5</sup>. Förmodligen tog *Arthur Adell* tjänstledigt från Lund för att kunna upprätthålla v.p tjänsten i Sövde.

Sövde, som under medeltiden hette Sigaftha, var s.k prebendepastorat åt ärkebiskopen i Lund<sup>6</sup>, men indrogs till danska staten vid reformationen.

Ute på den s.k Ön - nu en av Sveriges vackraste kyrkogårdar - fanns en borg där ärkebiskopen bodde tillsammans med sin "här". En av de mest kända ärkebiskoparna var *Absalon* (död 1201) "maktfullkomlig föga blygsam och utan förståelse för allmogens situation" men ändå en mycket god administratör<sup>7</sup>.

En av hans efterträdare biskop *Isarnus* var en stor bondeplågare, fick lämna borgen som förstördes år 1309.

Sövde Kyrka - från början en romansk absidkyrka - är från 1100 talet och tillbyggdes under följande sekler av de olika ägarna av Sövdeborgs slott. I Kyrkan hänger åtskilliga vapensköldar från de olika ätterna. Altaret och predikstolen är två renässansarbeten från 1640, skänkta av *Otto Thott*,

---

<sup>1</sup> Beteckningen inom parentes hänvisar till Släkternas bok.

<sup>2</sup> Släkting på *Malin Adells f Ribbing* sida

<sup>3</sup> Förmodligen var en del kamrater till *Erik Adell*

<sup>4</sup> Vikarie för domprosten som då var professor Yngve Brillioth

<sup>5</sup> Kyrkoherde *Harald Kronvall* tidigare församlingspräst i Sövde har vid genomgång av kyrkoarkivet i Bosjö kloster funnit en avisering om konfirmationen av Bo Eskil Fürst undertecknad av v.p Arthur Adell Sövde.

<sup>6</sup> Under hela medeltiden lydde Uppsala under Lund enl Rydén Loven: Domkyrkan i Lund, Corona 1995 sid 60.

<sup>7</sup> A.a sid 60-61. Koch Danmarks Kyrka genom tiderna SKD 1942 sid 44 45.



dopfunten från slutet av 1100-talet har ett mässingsfat skänkt 1642 av *Lavris Hansen* och hans hustru på Snogeholm . Altartavlorna visar korsfästelsen och nattvardens instiftelse. Predikstolen har i fälten bilder ur Jesu liv , som flankeras av symboler av figurer symboliserande tron hoppet kärleken måttligheten och rättvisan

Somrarna 1996 och 1997 fick jag förmånen att få tjänstgöra som vice pastor Sövde pastorat, som nu består av, förutom Sövde, även Blentarps och Everöds församlingar, 62 år efter *Arthur Adell* som v.pastor., Inte visste jag då att även i Skåne gick i *farbror Arthurs* fotspår. För östgöten var det en upplevelse att lära känna några församlingar i Skåne , som i viss mån tycktes vara lika församlingarna på östgötaslätten. Där var samhörigheten med Danmark , vilket man påmindes om i dessa Kyrkor .

I Everlöv består altartavlan av dels de tio budorden, dels instiftelseorden, båda på danska. Där kan man också se evangelisten St Matteus blicka ned från kyrkvalvets målningar iförd det som på medeltiden ansågs vara högsta lyx - ett par glasögon; på vägen upp till predikstolen kunde man bokstavligt ge djävulsbilden på predikstolsdörren en spark ,en påminnelse om att klart predika Guds Ord det enda som förtar den ondes makt.

Eller Blentarps Kyrka från slutet av 1100-talet, som har ett rundtorn med åttkantig spira, läktaren från 1700 talet med utskurna dekorationer och längs gången finns s.k tjänstehjonsitsar utfällbara från gavlarna.<sup>8</sup> Allt detta medan man då och då överflögs av storkarna från storkhägnet i Blentarp

Nog är väl världen bra liten!  
Bo Adell.

---

<sup>8</sup> Uppgifter från de tre kyrkorna är hämtade ur beskrivningarna sammanställda av kyrkoherde H. Kronvall.

I nr 18 av medlemsbaldet har min bror Erik berättat om Sövde-tiden under rubriken När vi läste för prästen.

Öved Adell