



Anders Adells

SLÄKTFÖRENING

MEDLEMSBLAD

*Nr 63 Juni 2003*

# **Anders Adells släktförening**

## **Medlemsblad nr 63, juni 2003**

### **Avlidna**

Den 5 maj 2003 avled Robert Adell /D III 1/. Se nedan vad Bengt och Gertrud berättar om honom.

Den 31 maj 2003 avled Kaare Nystrand /D III 5/. Elisabeth och Sven skriver om honom.

### **Födelsedagar andra halvåret 2003**

14/7 Staffan Önne /E III 1c/	50 år	13/11 Olle Lindqvist E/F I 2a-2/	50 år
29/7 Elisabeth Jonsson /E IV 1c/	60 år	15/11 Lars Adell /D III 1a/	60 år
25/9 Kerstin Jonsson /E IV 2/	80 år	1/12 Thomas Börjesson A/BIV 1a-1/	50 år
2210 Leif Larsson E/F I 4a-2/	50 år	14/12 Gunnar Adell /D VI 1c/	50 år
1/11 Barbro Adell /D VI 4/	80 år	25/12 Edvin Adell /D III 7/	75 år

### **Redaktörens ruta.**

Ni har fått vänta länge på detta medlemsblad och på inbetalningskortet, som ligger löst i kuvertet. Jag fick själv vänta länge på bidrag till bladet, vilket är en förklaring men knappast en ursäkt. Jag får ligga i bättre när det gäller att få fram bidragsgivare. Det är min förhoppning att ni ska känna att ni vill hjälpa till och lämna bidrag till nästa blad, som skall komma ut under hösten. Då hoppas jag att föreningens ungdomar vill komma till tals. Vi har ju bl a duktiga idrottsmän i ridning, simning och golf, som kan berätta om sina idrotter. Tidningsurklipp är också välkomna. Skicka per brev, faxa (mitt telefonnummer) eller e-posta.

Samtidigt med bladet får ni en ny medlemsförteckning, som Niklas i Linköping utarbetat. Kontrollera den och anmäl ev felaktigheter till Niklas eller mig. Om Du har skaffat dig E-post så meddela det till Niklas.

Så önskar jag er alla en riktigt skön sommar, något som vår ordförande Ann-Sofi instämmer i.

Öved Adell

### **Anders Adells släktförening**

Ordf Ann-Sofi Ringkvist Bygdegatan 236 583 31 Linköping 013-21 32 36

V ordf Anette Svensson Nystrand Rundelen Lindesberg 590 48 Vikingstad 013-21 32 75

Kassör Stefan Adell Lindesbergsgat 5 582 53 Linköping 013-12 83 49

Föreningen har postgirokonto 32 02 38 – 8, Anders Adells släktförening

Redaktör Öved Adell Höjdenvägen 5 688 91 Storfors 0550-70023

Ansvarig för medlemsförteckningen:

Niklas Adell Ekholmsvägen 407 589 29 Linköping 013-16 29 75

niklas@landeryd.com



Minnen kring min bror Robert som avled den 5 maj 2003.

Robert tillhörde en syskonskara på 8 syskon, där Robert var äldst av oss. Robert var född 22 maj 1920 i Ekebyborna församling i Östergötland. Vår far var tjänsteman på Österstad Järnvägsstation vid MÖJ. ( Mellersta Östergötlands Järnväg ).

1930 flyttade familjen till Bränninge station, Kaga socken, c:a 7 km från Linköping, där far blev stationsföreståndare. Robert gick 6-årig folkskola dels i Ekebyborna och dels i Kaga. Sedan började han på Allmänna Högre Läroverket i Linköping. Robert var intresserad av musik och spelade fiol. Under tiden han gick på läroverket så var han bl.a. med i "bonnkapellet" som spelade på Majkarnevalen i Linköping. Studierna vid läroverket avslutade han efter 3 år ( 1936 ).

Efter skolan började Robert arbeta som praktikant på en bilverkstad, Vasa Bilverkstad i Linköping, då han var mycket intresserad av bl.a. förbränningsmotorer. Senare kom han till Ford i Linköping som bilmontör. Han tog körkort på motorcykel, 1936, och köpte sin första motorcykel 1936/37. Körkort för bil tog Robert 1938, en dag efter sin 18-årsdag. Då vår far hade bil så fick Robert rycka in och reparera fars bil, vi andra syskon tyckte det var spännande att se Robert skruva och att få motorn att starta.

Sedan kom kriget 1939 och så småningom blev Robert inkallad till militärtjänst på I4.

Ganska snart blev han placerad på bilkompaniet. Där han efter en tid blev civilanställd vid motorverkstaden som förman.

1943 gifte sig Robert och Lisa och bosatte sig i Linköping på Vasavägen 51. På våren 1944 startade han en bilverkstad i Tallboda, c:a 5 km norr om Linköping. Det var en villa med tillhörande verkstadslokaler. Familjen hade nu utökats med en son, Lars.

1945 flyttade Robert med familj till Malmbäck och drev där en Taxirörelse fram till hösten 1946 då han flyttade till Mjölby och startade en bilverkstad med bilförsäljning.

Åren gick och 1952 utökades familjen med ännu en son, Ragnar, och 1954 en dotter, Catarina. 1958 föddes ännu en son, Stefan.

Verksamheten förändrades under årens lopp till en demonteringsverkstad för gamla och skadade bilar.

Han var mycket känd inom bilkretsar dels för sin yrkesskicklighet och dels för sin noggrannhet och registrering av begagnade bildelar. Den verksamheten drev han fram till sin pensionering.

Då hans stora intresse alltid varit bilar, så började han att skaffa gamla veteranbilar som han rustade till verkliga klenoder. Han var väldigt glad när ett av hans barn, Ragnar, var intresserad av veteranbilar också, och de kunde arbeta tillsammans med dem och köra de gamla bilarna, ibland iklädda tidstypiska kläder.



1968 byggde han ett fritidshus i Malexander som familjen vistades i så ofta de hade tid.

1970 firade Robert sin 50-årsdag där och då såväl som alltid vid jämna födelsedagar var alla syskonen med familjer samlade till fest tillsammans med övrig släkt och vänner.

Gertrud och jag bodde i Linköping till våren 1946, då vi flyttade till Västerås. Vi var ofta hos Robert och Lisa i Linköping och Tallboda och senare även i Malmbäck och hade alltid mycket trevligt tillsammans.

När de sedan flyttade till Mjölby blev det närmare att åka och besöka dem, när vi kom hem på besök till våra föräldrar.

Kontakten har alltid funnits mellan syskonen och man har alltid kunnat vända sig till Robert och fått råd och hjälp. Han som var äldst var ofta rådfrågad.

Detta är bara en liten del av alla minnen och det är glada och ljusa minnen. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, men vi skall alltid minnas honom med tacksamhet. Våra tankar går till vår kära svägerska, Lisa, och barnen med familjer.

Bengt och Gertrud.

#### Robert Adells jordfästning den 16 maj 2003.

Fredagen den 16 maj 2003 samlades släkt och vänner i Mjölby Gravkapell för att ta ett sista farväl av min bror Robert. Han hade avlidit den 5 maj på Motala Lasarett, bara 17 dagar före sin 83-årsdag.

Vädret var vackert och vårblommorna stod i sin skiraste grönska.

Jordfästningen började kl 13.00 och förrättades av kyrkoherde Jonas Karlsson.

Kapellet var fullsatt av släkt och vänner och det var en vacker blomstergård på och omkring kistan.

Kyrkoherden talade mycket personligt om Robert till de sörjande det var mycket gripande och stämningsfullt.

Begravningsakten omgavs av vacker musik, sång och psalmer.

Efter att alla hade tagit farväl vid båren samlades vi i Församlingshemmet för en minnesstund. Även där talade kyrkoherden om Roberts omtanke om familjen och hans kunnande och arbetsamhet. Axel, Sven och Bengt berättade några minnen från ungdomsåren.

Som avslutning tackade Lars för att vi hade varit närvarande och deltagit i deras svåra sorg.

Nedtecknat av  
Bengt Adell

## Till minne av Kaare

Kaare Nystrand har avlidit vid 83 års ålder, efter kortare tids sjukdom

Kaare var född i Norge och kom som liten med föräldrar till Linköping  
Efter skoltiden fick han tjänst på Lampes Konditori.

Där avancerade han och gjorde ofta Linköpings finaste tårter,  
för där var tävling och ofta fick han pris, för finaste garnerade tårta.

I Strålsnäs började Kaare och Eveline egen rörelse och blev ägare till  
ett Konditori, Cafe och speceri affär, som de utvecklade mycket.

Senare ägnade sig Kaare även åt sång och musik. Blev sedan ledare  
för pensionärernas sång och musik grupp .

Vi kommer alltid att komma ihåg Kaare som en vänfast och humoristisk  
släkting och bevarar honom i tacksamt minne.

Skärkind den 9 juni 2003

Elisabeth och Sven

Begravningen äger rum den 18 juni kl 12.00 i Viby kyrka, Mantorp



## Orm, Arn och Bo.

När man som släktforskare har turen att halka in i adelskalendern har man sin lycka gjord - man kan komma så långt bakåt i tiden man vill. Hjälpn heter "Svenska adelns ättartavlor" sammanställda av Elgenstierna och "Äldre svenska frälsesläkter" sammanställda av Wernstedt, Gillingstam och Möller. Dessa två verk kan man sedan stötta med diverse uppslagsverk. Nedskrivaren av dessa rader har på båda sidor halkat in i ovan nämnda kalendrar dels genom Moder Malin som tillhörde Ribbingesläkten dels genom min farfars morfar Nils Dahlman som gifte sig med Beata Christina Kyllenbeck, av en adelssläkt som dog ut på svärdsidan med hennes far Carl Fredrik.

Följer man sedan anorna led för led träffar man namn som klingar kraftigt i "Hermans Historia" eller i Jan Guillous ungdomsromaner för 70-åringar. Antingen är det verkliga historiska personer eller personer som sprungit fram ur författarnas fantasi, men väl insatta i sitt historiska sammanhang.

Det är om tre sådana personer knutna till släkten Adell som jag skall kåsera runt och jag börjar med

### Orm

När Frans G(unnar) Bengtsson hade njutit av succén med Karl XII:s levnad funderade han på att skriva om Karl X Gustav, krigarkungen par preferens, men det stannade vid funderingar - 2:a världskriget hade brutit ut och då tilltalade det inte Frans G att förhärlika kriget. Mitt i sin idétorka fick författaren en dröm eller vision: han mötte Harald Gormsson, även kallad Harald Blåtand (ca 910 - omkring 985). Egentligen skulle hans framtand vara svart (blå = svart på den tiden) men i drömmen var den gamle kungens framtand stor, blå och med ett hål. Nu var Bengtssons skaparlust väckt. Han började sin research runt Blåtand, hans tid och seder, europeiska storheter o s v. Bland annat fann han en arabisk kalif Almansur stationerad i Spanien.

Sedan spanns intrigen: Kullabonden Orm "kidnappas" av ett gäng vikingar under blekingen Krok och får följa med söderut. Den i början lyckosamme Kroks lycka tar slut. Vikingarna besegras och blir galärslavar kedjade vid årorna: Orm vid en vänsteråra, hans gode vän Toke vid en högeråra. Efter år av slaveri blir de frigivna, men Orm har blivit vänsterhänt, ingår i kalifens garde, stiger i graderna och kan fly sedan de kapat ett skepp med irländska munkar. Slutet på Orms och Tokes odysseé blir Harald Blåtands Jellinge där de båda kumpanerna deltar i det stora julgillet. Kapitlet "Huru man drack jul hos Harald Blåtand" hör till höjdpunkterna i boken! Orm och Toke tvingas försvara sin ära i tvekamp och avgår med segern. Orms motståndare tappar t o m huvudet i ölfatet. Svårt sårad sköts Orm om av kung Haralds dotter Ylva. De två förälskar sig och flyr från Jellinge förföljda av Ylvas bror Svend (Tveskägg). Och till slut är paret hemma i Kullabygden igen. "Röde Orm, sjöfarare i Västerled" fritt ur minnet. Vad har nu Röde Orm med Adellska Släktföreningen att göra? Jo, enligt bifogade antavla härstammar vi från Harald Gormsson och Röde Orm är dennes svärson!

Sagan om Röde Orm mottogs av kritik och läsekrets med öppna armar. Min bror Erik sa om den: "Det är en bok man måste läsa två gånger, först som en äventyrsroman, sen som ett lundensiskt spex." Efter 60 år dyker den upp i nya upplagor ofta sammanbunden med fortsättningen "Röde Orm hemma och i Österled". Den har t o m blivit musikal; Lars Björkman, manus och Bengt-Arne Wallin, musik.



Harald Blåtand  
Svend Tveskägg  
Estrid Svendsdatter  
Svend Estridsen  
Knud den helige  
Ingegerd Knudsdatter  
Bengt Snivels  
Magnus Minnesköld  
Birger Jarl  
Greger Birgersson, Folungaättens oäkta gren  
Magnus Gregersson  
Kristina Magnusdotter  
Birgitta Finnvidsdottar av Frössviksätten  
Magnus Håkansson / Leopard  
Kristina Magnusdotter / Leopard  
Måns Bengtsson / Natt och Dag  
Kerstin Månsdotter / Natt och Dag  
Ingeborg Siggesdotter / Sparre af Rossvik  
Märta Göransdotter / Stiernsköld  
Knut Knutsson Lillie af Ökna  
Anna Knutsdotter Lillie af Ökna  
Brita Gustafsdotter Rutencrantz  
Carl Andersson Stråle af Sjöared  
Elsa Elisabeth Stråle af Sjöared  
Johan Magnus Kyllenbeck  
Carl Fredrik Kyllenbeck  
Beata Christina Kyllenbeck  
Hedvig Dalman  
Axel Adell  
Arthur Adell

### Namnet Öved

Jag har ett mycket udda namn, som jag är i det närmaste ensam om.

Min dotter Birgitta har träffat på en Öved bland sina kolleger.

Si, det visade sig att hans mor hade hjälpt Malin i Stjärnorps prästgård vid den tiden jag föddes och hon blev så fångslad av mitt namn, att hon sedermera döpte sin pojke till Öved.

För min del får jag ofta bokstavera mitt namn. Så till exempel då jag ringde in min svärfar Arvids referat av bröllopet mellan Barbros syster Ingeborg och vår svåger Tore. Då minns jag att jag läste att Öved Adell var marskalk. Jag sa när nämnde mitt namn: "Jag bokstaverar Östen Viktor Erik David". Den sömnige nattredaktören på Hälsingekuriren frågade: "Ska jag skriva alla namnen?"

Då vi nu firar att det är 700 år sedan Heliga Birgitta föddes, kan man erinra om att magister Mathias i Linköping, var Birgittas första biktfar och skrev ett förord till hennes uppenbarelser - och att han egentligen hette Mats Övedsson.

Så namnet har gammal östgötahävd även om det är sällsynt idag.

**A la Riks alfabete för år 2002,**  
tillägnat Hustru Kyllan  
julafton 2001.

Alfa, beta, delta, pi  
alfabetets start får bli

Ballantyne, en whiskysort,  
smakar malt och rök, ej lort

Clanton, Bull, fick gå - men usch:  
efter Bull kom Jojje Busch.

Dramaturgen från sin scen  
solar sig i rampens sken.

Ekosof man kalla kan  
den naturstigstävling vann.

Fotbolls-VM-kvalet gick  
nästan som ett litet kick.

Gluntar sjunges täckt och käckt  
led för led i våran släkt.

Holm, en hoppare från Kil,  
nyttjar guttaperkastil.

Ingefäran ger ju smak  
åt ditt pepparkakebak.

Jota, det är lite det,  
något mindre man ej vet.

Kampsång fans till fotbollslag  
vrålar fram båd' natt och dag.

Läskedyrken utan söl  
öppnar både möl och löl.

Magdalena Forsberg är  
snabb på lagg och med gevär.

Närpolis i gatans larm  
utgör lagens långa arm.

Olsson, Christians tripple jump  
närapå gav Edwards kramp.

Provocerad blir man lätt  
när polisbatong man sett.

Qvibille gör ädelost  
sänd den dock ej meddelst post.

Rånarluva drar man på  
när protestmarsch man skall gå.

Svärmorsfiltertelefon  
visar var det rings ifrån.

Tarantel en spindel är  
av vars sting man dansa plär.

Utslag göres ifrån tee'n,  
iput gör man på en green.

Valspråkskunnig den man är  
som delfin sig talar lär.

Whist och Priffe föregick  
spel som namnet Bridge ju fick.

Xerxes liksom Xenofon  
kanske spelte xylofon.

Ymp en grundstam man förser.  
Ny sorts äppelskörd det ger.

Zloty kallar dansken ju  
våran svenska krona nu.

Åboå med strålglansnamn  
kanske rymmer småbåtshamn.

Ättestupan: slutstation  
för för stor generation.

Ökonomisk är den man  
som häst billigt köpa kan.