



Anders Adells

SLÄKTFÖRENING

MEMBERSBLAD

*Nr 66 Juni 2004*

# Anders Adells släktförening

## Medlemsblad nr 66, juni 2004

### Födelsedagar

2/6 Anita Englund EIV 1 a - 1	50 år	27/8 Lars Adell DVI 5	75 år
24/6 Lennart Söderling F/BIII 2	80 år	12/9 Inger Sjöberg M/DVIII 1	70 år
30/6 Jan Peter Niepoort AI 8 a - 1	50 år	15/9 Åke Särnberg E/FI 3 b	75 år
17/8 Karl-Gustav Hellström DIII 8 b	50 år	29/9 Bengt Adell DIII 4	80 år

### Adressändringar

Sonia Niepoort AI 8 a Kinells väg 30, 236 40 Höllviken, tel. 040-453626

Helena Nystrand Linell DIII 5 a - 2 Prästbolsgatan 16, 587 33 Linköping, tel. 013-213275

Jessica Tryggstad, DIII 5 a - 1 Rydsvägen 358 C, 584 39 Linköping, tel 013-148804

04 06 06

Hej, kära släktingar !

Hoppas ni alla har det bra !

Vi har nu haft några fina veckor med sol och värme i Östergötland. Syrén, hägg, spirea och pion blommor för fullt i trädgården. Ute i skog och mark är liljekonvalj och smörboll på väg att blomma över. Försommaren är verkligen här! Nu när jag skriver detta går vi in i sista skolveckan. Det är många skolungdomar som längtar efter sommarlov. Snart börjar även semestrarna och sommaren kommer på riktigt.

Hoppas det blir en bra sommar för Er alla! Ni som har semester framöver låt den bli skönt avkopplande och rofylld.

Jag hoppas att ni alla, efter sommaren är utvilade, fulla av energi och bara väntar på den 4 september då Släktmötet går av stapeln i Örtomta. Först möts vi vid Ekenäs Slott där en guidad visning är bokad till klockan 12.00. Slottet ligger ca 2 km utanför Örtomta i en naturskön omgivning. En nattvandring i slottet är också inbokad klockan 20.00 på kvällen för alla som önskar lite spänning. Det sägs att det spökar på slottet. Vi får se!

Mat kommer vi att äta i Örtomta församlingshem där även det allmänna släktmötet kommer att hållas. Under eftermiddagen och under förhandlingarna kommer det att finnas aktiviteter för barnen.

Väl mött och en trevlig sommar !

Önskar Ann-Sofi Ringkvist

### Anders Adells släktförening

Ordf Ann-Sofi Ringkvist Bygddegatan 236 583 31 Linköping 013-21 32 36

V ordf Anette Svensson Nystrand Rundelen Lindesberg 590 48 Vikingstad 013-21 32 75

Kassör Stefan Adell Lindesbergsgat 5 582 53 Linköping 013-12 83 49

Föreningen har postgirokonto 32 02 38 - 8, Anders Adells släktförening.

Redaktör Öved Adell Höjdenvägen 5 688 91 Storfors 0550-70023



## Cissis Senegal-vistelse

”Jaha? Och var på världskartan ligger Senegal då?” Ungefär så lite visste jag om det land som min mamma skulle bli ambassadör i, som skulle slå ut Sverige ur fotbolls-VM året därpå och – som svar på min fråga – utgör Afrikas västligaste udde. Efter en hel del tvekan bestämde jag mig till slut för att åka ner och tillbringa ett par månader i denna före detta franska koloni, där de flesta är muslimer. Innan den långa vistelsen hade jag hunnit hälsa på min mamma redan två gånger så jag visste vad som väntade.

I början av februari undslapp jag så den mörka vinterkylan och bemöttes istället av en ganska behaglig värme. Då var det ännu tidig vår och ganska torrt och svalt. Redan dagen efter jag kommit var det dags för mig att börja på den franskkurs som jag planerat att gå. Flest utlänningar, men även en hel del senegaleser läser kurser i franska på den internationella institutionen *Alliance Francaise*, där alltså jag gick nu. Min lärare gick igenom allt vad fransk grammatik heter men vi fick desto mindre tid till diskussioner, vilket ju var lite synd. Inte heller blev det så väldigt mycket samtalsfranska på fritiden, eftersom de flesta jag umgicks med var engelskspråkiga.

Det riktiga äventyret började iallafall senare när jag, efter en dryg månads slit med inläsning av fransk körkortsteori, kunde börja ge mig ut på vägarna och övningsköra – med riktig körlärare, givetvis. *Dakar* –landets huvudstad – är ökänt för sin vilda trafik där anarkin råder! Innerstadskörning med korthuggna, ibland panikartade kommandon på franska är nog en beskrivning som kan sammanfatta mina körlektioner. Tyvärr hann jag bara med tio stycken innan jag skulle åka hem igen.

Inte minst reaktionsförmågan fick jag öva upp när jag masade mig fram med bilen på Dakars gator. Trottoarerna är nämligen så gott som reserverade för parkering eller försäljning, vilket betyder att gångtrafikanterna ofta går mitt i gatan. Även en och annan oberäknelig get kilar över vägen då och då. De efterhängsna trottoarförsäljarna gör det inte precis lättare att promenera i stan på dagen, så därför föredrar jag nog ”Dakar by night”. Men även om just försäljarna kan vara lite påfrestande så upplever jag många senegaleser som mycket sympatiska och öppna. Nämnar man dessutom att man är svensk så skiner de upp och vill börja prata fotbolls-VM, förstås!

Förutom franska- och körlektioner, bad och nattliv fick jag möjligheten att åka till lite andra platser i landet. Jag följde till exempel med mamma till en liten stad längre inåt landet där man etablerat en amerikansk-senegalesisk biståndsstiftelse, som bland annat arbetar för att kvinnans situation i landet ska förbättras. Vi fick besöka både ett kvinnofängelse och en by där kvinnorna, genom stiftelsen, fått lära sig läsa och skriva.

Det sista lilla äventyret gjorde vi när Joséphine kom och hälsade på. I ett litet propellerplan, med en tryckkabin som var så dålig att jag trodde mina trumhinnor skulle sprängas, flög vi ner till den södra regionen av Senegal som heter *Casamance*. Här njöt vi av både maten, sandstränderna och grönskan som är snudd på tropisk, till skillnad från i Dakar. Naturen fick vi se oerhört mycket av eftersom vi åkte i en helt öppen jeep och sedan båt för att komma dit vi skulle.

Något jag också kommer att minnas med ett leende på läpparna är det stora sociala umgänget jag hade. Främst var det amerikaner jag umgicks med men även en hel del svenskar och en och annan britt och kanadensare. Tack vare internet och e-mail ska det väl inte vara några problem att fortsätta hålla kontakten med dem, hoppas jag.

Jag behöver väl inte ens nämna att Senegal numera är lite mer än bara ett pytteland på en karta för mig. Hoppas att ni åtminstone har ett hum om vad jag hade för mig därnere!

Cissi Magnusson



För några år sedan fick föreningen en ny medlem i Inger Einarsdotter Wendelhof M/B IV 1 a. Inger har nyligen utkommit med en diktsamling, *Leva Verkligt*, som presenteras här med två sommardikter.

### *Doftande träd*

Doftande träd,  
grönöar driver  
smidigt med vindarna.  
Grönt flyter  
ur seniga,  
växtstarka barkkroppar,  
ur känsliga grenverk,  
utåt, uppåt,  
närmare solen.

Träd möter träd.  
Grönska griper  
tag i grönska.  
Öarna vidgas.  
Grön blåser jorden  
närmare sommar.

### *Sommarkväll*

Cykel på grusväg.  
Från pakethållaren ångar  
nyplockade liljekonvaljer  
glädjerenhet.

Solen släcker ner dagen  
långsamt och stilla.  
Ler rött och försvinner.  
Kvar dröjer det vilande livet

## *Leva Verkligt*

Dikter av  
Inger Einarsdotter Wendelhof

Dikterna i den här lilla boken  
är skrivna av Inger Einars-  
dotter Wendelhof, gymnasie-  
lärare i Linköping och deltid doktorand i Lund.

Inger är född i norra Bohuslän 1948 och har  
under årens lopp hunnit bo både i Norrland och  
Skåne. Hon flyttade år 2000 från Lund till Lin-  
köping där hon lever med make, hund och två  
katter.

Intresset för litteratur och skrivande har hon  
haft sedan barndomen då både hennes far och  
farmor skrev dikter. Inger har tidigare publicerat  
sig i olika tidningar och tidskrifter inte minst  
under studietiden i Göteborg.





11 Januari 1903  
11 Januari 2003

Mamma Nanna

Johanna, Alida, Aurora

född den 11 Januari 1903. Idag 100 år sedan.  
Du finns hos oss, så levande, så närvarande  
och ändå så saknad, så fruktansvärt  
saknad.

I Dig och genom Dig levde Kärleken,  
Sången, Glädjen, Generositeten, Mildheten,  
Medmänskligheten, Uthålligheten, Tapper-  
heten, Modet, Antäcksamheten, Edmjuk-  
heten, Troen.

Under Din ledning och genom Ditt före-  
döme blev vi till människor. Vi som  
var i Din närhet blev genomlysta av Din  
utstrålning. Du var Solen i våra liv  
och värmen och ljuset från Dig har  
hållit oss levande i 100 år!

Överge oss inte i denna dystra tid, fort-  
sätt att värma och lysa oss, så att vi  
kan föra Din Prins vidare till Seger.  
Så Lätt frö i våra "trädgårdar", som  
skall bära blommor och frukt. Kärleken  
frukt. Nu vill jag skriva till Dig  
Ditt livs historia. Kärleken historia....





## KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA

Min mor Malin Ribbing Adell, D VI, var under ett läsåret 1916-17 lärare vid Katrinebergs folkhögskola i Halland. Det är möjligt att hon lockades dit av sin farbror, professor Seved Ribbing, Lund, där han bl a var studentläkare och startade det Ribbingska sjukhemmet. Han medverkade emellanåt som gästföreläsare på Katrineberg. Malins kusin Estrid Ribbing var gymnastiklärare på skolan i varje fall året innan Malin var där och kan givetvis också ha varit ett dragplåster. Skolans rektor Ludvig De Vylder, lärde jag känna under Lundatiden och jag minns speciellt en pojkbok, som han skrev: "Daniel Bones saga". Malin fick också sin far, häradshövding Gustaf Ribbing, att besöka skolan som gästföreläsare vid ett tillfälle. Jag har klippt några avsnitt ur folkhögskolans årsredogörelse:

### I. Hallands läns manliga folkhögskola.

Den manliga folkhögskolans 45:te årskurs öppnades den 1 nov. 1916 och fortgick, med julferier fr. o. m. den 22 dec. t. o. m. den 7 jan., till den 17 april 1917, då kursen avslutades enligt övligt program.

#### Lärarekrafter och ämnesfördelning.

Rektor *Ludv. De Vylder*, skolans föreståndare, har undervisat i kristendom, historia, geografi, statskunskap, nationalekonomi samt hälsolära (300 tr).

Fil. Magister *Nils Palm* i naturlärens olika ämnen, svenska, räkning, kommunalkunskap och sång (240 tr).

Fil. Magister *Malin Ribbing* i litteraturhistoria, svenska och räkning (195 tr).

(Endast de tre mest undervisande lärarna har tagits med.)

För kandidat Lundahl, som under detta läsår vistades i Lund för universitetsstudier, vikarierade fröken Ribbing, och uttalas härmed ett hjärtligt tack för det intresserade, intelligenta skolarbete hon utförde.

#### Eleverna.

Elevantalet var vid kursens början 65, av vilka 60 voro från Hallands, 4 från Älvsborgs och 1 från Göteborgs och Bohus län. Hälsotillståndet har i allmänhet varit gott, med undantag för 3 fall av blindtarmsinflammation, vilka behandlats (genom operation) på Falkenbergs lasarett. Som sjukvårdarinna tjänstgjorde fröken Ribbing, och »syster Malins» plikttrohet lever nog i tacksam hägkomst hos alla dem, som hon sett till och plåstrat om.

I föreläsningföreningen förekommo följande föreläsningar: kyrkoherde Sandblad: Johannes Rudbeckius, agronom Svedlund: Louis Pasteur, . . . . .



Vidare ha vi med tacksamhet att omtala ett utomordentligt intressant föredrag, som häradshövding Gustaf Ribbing från Uppsala hade godheten hålla över ämnet: »Några drag ur det svenska jordaskiftets historia» samt en föreläsning av possessionat W. Anderberg från Lundby: Om groningsfenomenen.

Föredrag av skolans lärare: Fru De Vylder: Per Henrik Ling; fröken Ribbing: Den heliga Birgitta, Artursagan, Buddha, Lutherska missionen i Sydindien, Vår svenska psalmbok, föredrag vid Geijers-, Fänrik Ståls- och Frödingsaftnarna;

*Malin Adell*

I Judisk krönika publicerades 1928 nedanstående dikt:



## KYRKOGRÅRDEN ARONSBERG

Av MALIN ADELL (f. Ribbing)

*Därute rullar storstadsgatans larm,  
Där jäkta människor, som trängs och ila.  
Barn av en tid, på stillhet hopplöst arm,  
De jaga utan mål och utan vila.*

*Här inne ljuder dämpat livets brus,  
Här vila vandrarne ifrån sin möda,  
Och drömmande vid vindens stilla sus,  
Du hör en saga täljas om de döda.*

*Om vandringsmännen ifrån Juda land,  
Som funno ro i vinterkalla nordens;  
Om underbara minnens starka band,  
Och om ett evigt främlingskap på jorden.*

*Kanske är sagan vemodsfull och tung —  
En evig längtans skönhet dock den målar.  
I köld och mörker lika varm och ung,  
En ousäglig glans ifrån den strålar.*



Hallå . . .

. . . **Gustav Adell, Mjölbys lovande amatörgolffare som drabbats av en allvarlig ryggskada och troligen missar hela säsongen.**



**Vad är det för typ av skada?**

– Det är en stressfraktur i kota fem, längst ner i ryggen. Ungefär som ett diskbräck. Jag har vilat i drygt tre månader, och den närmaste månaden ser det mörkt ut. Det känns bättre, men det går långsamt.

**När hände det här?**

– Jag har haft känningar i ett år, och innan jul började det sticka vid sidan av ryggen. Vecka fem var jag nere hos min tränare, då kunde jag knappt stå upp längre.

**Hur uppkommer skadan?**

– För min del var det överträning. För hög belastning under för lång tid.

**Vad säger läkarna?**

– De har svårt att säga någon tidsplan, men vi har bokat in en operationstid ifall det skulle behövas. Jag hoppas att det ska värka ut efter hand.

**Hur ser du på säsongen som precis börjat?**

– Svårt att säga, men jag har i alla fall ställt in mig på att det inte blir någon tävlingsgolf. Jag får sysselsätta mig med annat, men det är riktigt tråkigt att jag inte kan träna någonting förutom lättare gång och cykling.

**Okej, hoppas skadan blir bättre.**

– Tack.

**Uifrågare:  
CLAES NILSSON**

Klippt ur Östgöta Correspondenten 04-04-28  
Gustav Adell, D III 1 b – 2, presenterades i Medelbladet nr 62.  
Vi alla önskar dig en god och snar bättring med din träningskada.



Ekenäs Slott.

**Hallå! Här ses vi den 4 september i höst. KOM!!**