

Anders Adells

SLÄKTFÖRENING

MEDLEMSBLAD

Nr 69 Oktober 2007

**Anders Adells släktförening**  
**Medlemsblad nr 69**  
**oktober 2007**

**Innehåll:**

<u>Sida</u>	<u>Rubrik</u>
1	Några ord från ordföranden
2	Adressändringar, födda , avlidna m.m.
3	Verksamhetsberättelse 2005-2006
4-8	Årsmötesprotokoll 2006
9-10	Släktmötet i bilder
11-13	Toppstudenten Emma Knight
14	Simmerskan Emma Knight
15	Stridsdammet lägger sig, av Jonas Duveborn
16	Alfabet på nytt sätt
17-19	En liten låda historia
20-21	In memorium, Greta Adell
22	Släktforskning
23	Årsavgift
24	Adressändringsblankett

**Anders Adells släktförening**

Ordf.	Annsofie Ringkvist	Bygdegatan 236	583 31 Linköping	013 - 21 32 36
V. ordf.	Lennart Ahlberg	Örberga Bergsäter	585 99 Linköping	
Kassör	Stefan Adell	Lindesbergsg. 5	582 53 Linköping	013 - 12 83 49
Redaktör	Anette Nystrand	Rundelen Lindesberg	589 48 Vikingstad	013 - 21 32 75

Föreningens postgirokonto      Anders Adells släktförening    nr 23 02 38 - 8



### **Kära släktingar!**

Ursäkta att det dröjt innan detta medlemsblad blivit till. Det är över ett år sedan förra medlemsbladet kom ut. Många av er har väntat, det vet jag.

Tyvärr har vi alla i styrelsen haft en period i livet där arbetsmängden på arbetet varit hög. Livets perioder ser ju olika ut vad gäller arbetsmängd både hemma och på arbetet, ibland mindre och ibland mer. Livet innehåller också överraskningar både glada och mindre glada. Detta har gjort att medlemsbladet kommer först nu.

Nu har vi hösten här. Sommaren svepte snabbt förbi med både sol och regn. För många av oss blev regnet till stort besvär beroende på var i landet vi bor. Hoppet står nu till hösten. Idag när jag skriver detta har vi i Östergötland en härligt solig britt sommardag. Solen värmer och alla barnen på vår gata har hoppat hopprep. Jag har tillsammans med barn och barnbarn tillbringat flera timmar i skogen med vandring, lek och korvgrillning. En härlig dag!

Om någon månad har vi kanske vintern här. Vi får då tänka som "Albert Camus" (1913-1960) som skrev: *Mitt i den kallaste vinter, lärde jag mig till slut, att inuti mig låg en övervinnelig sommar.*

Jag vill passa på att nämna att Bo Adell har utgivit en skrift kallad "Oss älsklige" i samband med firandet av sin och Ingers guldbryllup den 4 november 2006. Skriften består av en sammanställning och en redovisning av den korrespondens mellan Bo:s far, Knut Adell och mor Ingeborg Söderholm Adell, tiden november 1925 till juli 1926, då vigseln mellan dem båda ägde rum. Skriften berättar om släktingar till både Knut och Ingeborg, om deras intressen, tjänstgöring i respektive skolor samt naturligtvis om de möten (3 st) i Laxå och Linköping som ledde fram till förlovning och giftermål.

Skriften kan beställas och erhållas mot en kostnad av 50:- plus porto 20:- som sätts in på Bo:s postgiro 17 9507-9, Bo Adell Västerås.

En mycket intressant läsning. Hoppas ni skickar efter den!

Jag önskar er alla allt gott! Snart kommer också julen så en God Jul och Gott Nytt År, till er alla!

Ordförande Ann-Sofi Ringkvist.

**Adressändring**

Helene Nystrand Linnell	Tomasvägen 9	177 33 Järfälla
Hanna Borg	Lagmansgatan 17 C	595 52 Mjölby
Evelina Nystrand	Vibyvägen 6 D	590 18 Mantorp
Elisabet och Sven Johansson	Sparsångsv. 67	585 65 Lingham

**Födda**

<u>Alex</u> Zarnardi Evert Tryggstad	Linköping	f. 2006-08-31
<u>Jesper</u> Erik Ringkvist	Linköping	f. 2007-05-11
<u>Benjamin</u> Simon Adell	Belfast	f. 2007-08-02
<u>Jakob</u> Samuel Adell	Belfast	f. 2007-08-02

**Vigda**

Charlotta Adell och Rob Stanford	2007-08-04
----------------------------------	------------

**Avlidna**

IngaMaj Hise  
Greta Adell

**Adressändringar m.m.**

Sist i detta Medlemsblad finns det en adressändringsblankett. Det kommer vara en stående sida. Om det blir någon ändring (adressbyten, födselar, dödselar m.m.) är det bra om ni skickar in denna blankett till:

Niklas Adell  
Ekholmsvägen 407  
589 29 Linköping  
niklas@landeryd.com





## **Verksamhetsberättelse för Anders Adells släktförenings styrelse 2004 09 04 till 2006 08 05.**

**Styrelsen** har under nämnd tid bestått av ordförande Ann-Sofi Ringkvist, vice ordförande Lennart Ahlberg, sekreterare Christina Thornesköld, kassör Stefan Adell, ledamöterna Inga Jonson, Claes Jonson, Niklas Adell, Anette Nystrand-Svensson, Öved Adell, Johan Adell och Göran Wendelhof.

**Arkivarie:** har varit Stefan Adell och Öved Adell med uppgifter att sköta kontakterna med Stift- och Landsbiblioteket i Linköping.

**Styrelsesuppleanter:** har varit Mattias Adell, Lotta Jonson och Gunnel Prame.

Styrelsen har sammanträtt 04 09 04, 05 01 29, 06 01 31, 06 05 09 samt 06 08 05.

Arbetsgruppen som arbetat med förberedelserna inför släktmötet har bestått av styrelsen, se ovan.

Föreningen har ca. 180 medlemmar.

Styrelsens främsta arbete under mandatperioden har varit att undersöka möjligheter att med hjälp av datorn utforma ett släktträd samt uppdatera släkternas bok. Styrelsen har fortsatt att bygga upp hemsidan efter Göran Wendelhofs mall. Ett förslag förevisas på allmänna släktmötet. Ett förslag på släktträd kommer att förevisas på det allmänna släktmötet.

Släktmöte ägde rum i Örtomta församlingshem 04 09 04 med 40 deltagare.

Medlemsblad har utkommit med nr. 67 och 68.

Brevpapper, korrespondenskort och kuvert med släktförenings vapen har tillhandahållits av kassör Stefan Adell.

Linköping 06 08 05

Styrelsen för Anders Adells släktförening.

**Föredragningslista till Allmänt släktmöte med Anders Adells  
Släktförening den 5 augusti år 2006, klockan 15.00 i Lunnevads  
folkhögskola ca. 1, 5 mil utanför Linköping.**

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Parentation över sedan föregående släktmöte avlidna medlemmar.
3. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
4. Val av sekreterare vid dagens förhandlingar.
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
7. Upprättande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Redogörelse för föreningens ekonomiska ställning. Uppläsning av revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för kassören och styrelsen.
11. Motioner.
12. Bestämmande av årsavgiftens storlek.
13. Tid och plats för nästa allmänna släktmöte år 2008.
14. Styrelsen presenterar förslag på hemsida.
15. Släkternas bok, en uppdatering.
16. Presentation av släktträd, ett förslag från styrelsen.
17. Utskick av Diplom, vem kan hjälpa till?
18. Val av ordförande för tiden fram till nästa släktmöte.
19. Val av övriga ledamöter för tiden fram till nästa släktmöte.
20. Val av suppleanter för tiden fram till nästa släktmöte.
21. Val av revisorer för tiden fram till nästa släktmöte.
22. Val av revisorssuppleanter för tiden fram till nästa släktmöte.
23. Val av ledamöter till valberedningen.
24. Övriga frågor.
25. Mötets avslutande.





## **Protokoll allmänt släktmöte Anders Adells Säkterförening**

Tid: 5 augusti 2006 kl 15.00

Plats: Lunnevads folkhögskola

### **§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Ann-Sofi Ringkvist öppnar mötet.

### **§ 2 Parentation**

Inga medlemmar har avlidit sedan föregående släktmöte.

### **§ 3 Val av ordförande**

Släktmötet väljer Ann-Sofi Ringkvist att leda dagens förhandlingar.

### **§ 4 Val av sekreterare**

Släktmötet väljer Christina Thornesköld att föra dagens protokoll.

### **§ 5 Kallelse**

Släktmötet förklaras behörigen utlyst.

### **§ 6 Val av justeringsmän**

Släktmötet väljer Axel Adell och Lennart Ahlberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 7 Upprättande av röstlängd**

Släktmötet godkänner att upprättad deltagarlista gäller som röstlängd.

### **§ 8 Verksamhetsberättelse**

Anette Nystrand Svensson uppläser styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2004-09-04--2006-08-04. Släktmötet godkänner den att läggas till handlingarna.





## **§ 9 Ekonomi**

Stefan Adell redogör för föreningens ekonomiska ställning. 2005-12-31 är behållning postgirot kr 12 729,12 och bankkonton kr 2 400,93 och 4 783,93, totalt kr 19 913,98. Efter att ytterligare medlemsavgifter betalats in är summa tillgångar postgirot och bankkonton per 2006-08-05 totalt kr 20 586,62.

Beslutas att brev ska skrivas till de som inte betalt medlemsavgiften med en förfrågan om de vill vara medlemmar i fortsättningen.

Gullan Adell läser upp revisionsberättelsen för 2004-2006. Släktmötet godkänner den att läggas till handlingarna.

## **§ 10 Ansvarsfrihet**

Släktmötet beviljar kassören och styrelsen ansvarsfrihet för tiden 2004-2006.

## **§ 11 Motioner**

Inga motioner har inkommit.

## **§ 12 Årsavgift**

Stefan föreslår kr 120,-/par och kr 80,-/enskild. Släktmötet godkänner förslaget.

## **§ 13 Nästa allmänna släktmöte**

Styrelsen föreslår att nästa allmänna släktmöte blir lördagen den 16/8 2008. Det är lämpligt att flyttas fram släktmötet en vecka p g a att skolorna börjar senare. Diskussion följde betr plats. Det är bra med en lokal som Lunnevads folkhögskola. Man kan gå ifrån och vila, det måste också vara ett rimligt pris. Beslutas att styrelsen undersöker om Lunnevads folkhögskola är ledig den 16/8 2008. Förslag till aktiviteter; man kan göra någon utflykt, kanske med buss. några i släkten skulle kunna stå för lite underhållning.

## **§ 14 Hemsidan**

Klas Linell visade via datorn ett förslag till hemsida. Släktmötet godkänner att både bilder och namn, som kan länkas till hemsidan kan finnas med, under förutsättning att man har ett lösenord för att kunna läsa sidan.

Claes, som har släktingar i USA på sin mammas sida, visade den släktbok med bilder och historia han fått.



## **§ 15 Släkternas Bok**

Anette informerade om en uppdatering hon gjort av Släkternas Bok efter de uppgifter hon fått in av ett antal medlemmar. Anette hade kopierat ett antal ex av uppdateringen. De som är intresserade kan köpa ett ex för kr 25,-. Någon mer uppdatering av Släkternas Bok kommer inte att göras. I fortsättningen är det DIS (Datorhjälp i släktforskningen) som gäller.

## **§ 16 Släkträd**

Niklas har skrivit in sin släktgren i DIS. Anette förevisade den, då Niklas inte kunde vara med på sammanträdet. Niklas dotter Johanna håller på att ta fram en konstnärlig utsmyckning av släkträdet. Anette visade ett par olika förslag på släkträd.

Även ingifta medlemmar borde kunna tas med i släkträdet. Släktmötet säger ja till det. Släktmötet säger också ja till övergång från Släkternas Bok till DIS. Medlemskap i DIS kostar kr 120,-. Själva datorprogrammet kostar kr 600,-. Claes, Niklas och Anette har DIS.

## **§ 17 Diplom**

Diplom har tidigare sänts till medlemmar vid jämna födelsedagar. Släktmötet beslutar att vi inte ska ha diplom i fortsättningen.

## **§ 18 Val av ordförande**

Till ordförande för tiden fram till nästa släktmöte omväljes Ann-Sofi.

## **§ 19 Val av övriga ledamöter**

Till styrelse för tiden fram till nästa släktmöte omväljes Anette, Claes, Christina, Göran, Inga, Johan, Lennart, Niklas, Stefan.

## **§ 20 Val av suppleanter**

Till suppleanter för tiden fram till nästa släktmöte omväljes Gunnel, Lotta och Mattias.

## **§ 21 Val av revisorer**

Till revisorer för tiden fram till nästa släktmöte omväljes Anna-Gerda och Gullan.

## **§ 22 Val av reviorssuppleanter**

Till revisorssuppleanter för tiden fram till nästa släktmöte omväljes Elisabeth och Inga-Lena.



### § 23 Val av ledamöter till valberedning

Som ledamöter till valberedning omväljes Christina J, Gunnar och Marie.

### § 24 Övriga frågor

Anette informerade om Släktbladet som nu p g a materialbrist kommer ut med ett nummer per år mot tidigare två nummer. Det finns mycket material som alla har, t ex brev och andra dokument.

Anna-Gerda och Lars har skickat hälsningar, de kunde inte vara med p g a att Lars har skadat sig. Barbro ska skicka brev till dem samt till Johans hustru, som råkade ut för en svår olycka. Alla fick skriva under brevet.

Det framkom ett förslag att man skulle kunna ha något märke / kännetecken vilken släktgren man tillhör.


### § 25 Mötets avslutande

Ann-Sofi förklarar sammanträdet avslutat.

  
Ann-Sofi Ringkvist  
Ordförande

  
Axel Adell  
Justerare

  
Vid protokollet  
Christina Thornesköld

  
Lennart Ahlberg  
Justerare



## Släktmöte på Lunnevad 2006

En härlig sommardag samlades Anders Adells släktförening för det sedvanliga släktmötet.

Det började med en intressant guidning av Flygvapenmuseet i Malmslätt för att sen fortsätta på Lunnevads folkhögskola utanför Sjögestad.



Maten smakade väldigt gott och det var lite extra trevligt denna gången eftersom vi blev upppassade av skolans kökspersonal.



Vi satt vid fint dukade bord i ett rum med underbar utsikt över ån. Vattnet glittrade i solen.





Efter maten berättade de olika deltagarna om vilken gren de tillhör och hur vi är släkt med varandra.



Deltagarna i alla åldrar njöt av dagen, samvaron och de olika släkthistorierna.



Kvällen avslutades med korvgrillning, nedan solljuset sakta försvann bakom träden vid ån.







2

# Världens universitet ligger





# för hennes fötter

Emma tog full pott i examensarbetena på Malmös Borgarskola

**TOMELILLA.** Högre än högsta möjlig universitetspoäng. Emma Knight från Tomelilla tog full pott i examensarbetena på Malmös Borgarskola. Men det hade räckt med bara 38 poäng för att komma in på alla universitet i Sverige. Emma tog 45 och får nu röda mattan i hela världen.

– Jag blev paff, säger en något blygsam Emma Knight när hon möter Skånskan en het julidag på altanen.

Tomelilla är nu inte bara hem till världens största Hasse och Tage-museum nu kan staden även stoltsera med en mycket begåvad ung kvinna som lyckats ta hem full pott i det internationellt mycket erkända gymnasieprogrammet IB.

Emma Knight tyckte att proven var rätt så krävande, men med hjälp av disciplinen från elitsimningen rodde hon hem högsta möjliga poäng.

– Jag tänkte igenom hela provet innan, precis som med simningen, jag har haft stor användning av den disciplinen, beskriver hon fokuserat.

Nu när hon fått sommarlov verkar dock inte glöden falna, nu ska hon läsa nobelpristagarna men också en och annan fantasybok.

– Ja, nu får jag verkligen läsa let jag vill, säger Emma Knight, och det ligger verkligen något i det hon säger. Hela våren har gått åt till pluggande inför de 15 gästkrämmande examensproven på Malmö Borgarskolas International Baccalaureate-program.

– Jag siktade bara på att få 38, nen när resultatet kom blev jag chockad, det blev 45 poäng av 15 möjliga.



En internationell Baccalaureate vilar upp sig hemma i Tomelilla, snart väntar världen.

Redan vid 38 går gränsen för vad universiteten i Sverige räknar om till 20.0 som är toppen på skalan. Att få 45 poäng i ett IB-prov betyder att resultaten hamnar utanför den nuvarande Svenska betygsskalan.

– Jag var tvungen att ha koll på allt i proven, men jag trodde inte att det gick så bra.

## Medaljskåp

Emma Knights sovrum har tjänat som studieplats, framför sängen hänger medaljskåpet med simmedaljer. Hundratalet guld och silvermedaljer trängs om utrymme och ytterligare några ligger slängda på bänken framför.

– Jag vet inte hur många det är, jag slutade räkna för några år sedan, säger hon och ler.

Hon började tävla i simning när hon var sju år. Nu siktar hon på att bättra på det senaste resultatet från SM där hon kom på

## EMMA KNIGHT

**Civilstånd:** Singel

**Bor:** Tomelilla med två bröder och föräldrar

**Favoritmat:** Pasta

**Favorit bokgenre:** Fantasy

**Framtidsplaner:** SM-finalen i bröstsim

**Favoritfilm:** Stekta gröna tomater

**Förebild:** Simmerskan Emma Igelström

femtonde plats i bröstsim på 200 meter.

## Svår fysik

Den mycket ambitiösa Emma Knight läste vanliga kärnämnen första året på gymnasiet, de andra två åren organiserades enligt IBs ramar med sex huvudämnen. Hon hade 65 klasskompisar från hela världen och undervisades enbart på engelska på Borgarskolan.

Emma Knight fördjupade sig i 1900-tals historia men det absolut svåraste var fysiken.

– Det är känt att de brukar ha svåra fysikfrågor, beskriver hon.

Framtidsplanerna är att studera utomlands, antingen i Tyskland eller England. Vad exakt hon ska plugga för ämnen i framtiden är osäkert.

– Ja nu måste jag bara bestämma mig, säger hon och skrattar, jag läste ju IB för att ha många valmöjligheter.

Nu kan endast konstateras att valmöjligheter verkligen är vad Emma Knight har lyckats få.

ANN-SOFIE JAKOBSSON  
0411-29743

## Två promille i världen uppnår full pott

**MALMÖ.** Endast två promille i världen lyckas uppnå full poäng på de mycket krävande International baccalaureate-programmet. – Det är extremt svårt säger Anders Carlsson som ansvarar för programmet vid Malmö Borgarskola.

Gymnasieprogrammet har intag som andra men intervjuar även eleverna.

All undervisning sker på eng-

elska och deltagarna kommer från världens alla hörn.

– Det är en hjälp för de som flyttar runt i världen, säger Anders Carlsson som är coordinator för programmet.

## Opertisk bedömning

Det Emma Knight har uppnått är mycket ovanligt. Hennes uppsatser och prov har inte rättats i Sverige, utan i enlighet med IBs speciella metoder har de skickats ut i världen för opar-

tisk bedömning. Några av hennes prov sändes exempelvis till Japan och Chile.

Av 35 000 elever så är det bara 2 promille som fick detta resultat i hela världen.

I praktiken leder det till röda mattan på bland annat Universitetet i Oxford.

Programmet styrs från Genève. Alla 70 elever vid Malmö Borgarskola fick godkänt varav 25 lyckades få 20.0 poäng omräknat i det svenska universitets-

systemet. Upplägget för gymnasiestudierna är mycket lika universitetspluggandet. Tentor och analyser av djupodlade studier av specialämnen hör till vardagen.

I Malmö har programmet funnits sedan 1994.

– Emma är mycket duktig på allt, dessutom är hon analytisk. Det är mycket roligt att hon klarade sig så bra, avslutar Anders Carlsson.

ANN-SOFIE JAKOBSSON





ARKIV: BASS NILSSON

## ■ ETT ÖGONBLICK EMMA KNIGHT ...

... 19 år, simmare och avgångselev på IB-programmet på Malmö borgarskola, som uppnådde maximal poäng i slutbetyget. Av 35 000 elever över hela jorden som går samma utbildning är det två promille som lyckas med samma prestation.

## Hur känns det att vara bland de bästa i världen?

– Överraskande. Jag hade inte förväntat mig att det skulle gå så bra som det gjorde på examensproven. Jag är väldigt glad just nu.

### Hur lyckades du så bra?

– Jag har alltid tyckt om skolan och har varit koncentrerad på att prestera bra på slutprovet på allt vi lärt oss under två år.

### Vad har varit svårast?

– Tidspressen. Jag har bott i Tomelilla hela tiden, vilket har inneburit sammanlagt tre timmars pendling varje dag. Men jag har lärt mig att utnyttja tiden på tåget och att vända den till något positivt.

### Vad gjorde att du inte flyttade till Malmö?

– Det kändes lite för tidigt. Simträningen tar mycket tid. Det skulle ha varit jobbigt att städa och laga mat själv också. Det har varit skönt att ha den uppbackningen hemma.

### Vad betyder ditt avgångsbetyg rent praktiskt?

– Att det är rätt så lätt att komma in var jag vill, som exempelvis Oxford eller Cambridge. Och studieresultaten kan ge mig stipendier.

### Vad ska du göra nu?

– Efter sim-SM är jag ledig. Till hösten har jag sökt mindre kurser i matte och tyska. Jag tänker ta det lite lugnt ett år.

### Hur tänker du dig framtiden?

– Jag är intresserad av att kanske fortsätta med maten. Den har jag tyckt om ända sedan jag var liten. Eller så läser jag International business, affärsverksamhet och management. Antagligen åker jag till Storbritannien eller USA. Min pappa är från England och jag har alltid varit intresserad av att komma dit och studera.

### Var hämtar du din kämpanda?

– Simningen har gjort mig målmedveten. När jag ställer in mig på att nå ett visst mål så gör jag det och är beredd att kämpa för det.

### Vad har simningen betytt?

– Det är bra att ha någonting vid sidan om, så att man kan slappna av och det inte bara är skolan som gäller. Jag har fått ork att studera, har blivit väldigt organiserad och verkligen satt mig ner med skolarbetet när jag haft tid.

**Marika Anjou**

marika.anjou@sydsvenskan.se

**Fotnot.** IB betyder International Baccalaureate. All undervisning sker på engelska, examensproven är gemensamma för hela världen och externa examinatorer sätter betygen.



# Stridsdammet lägger sig

Publicerad: lördagen den 8 juli 2006 04:30

◆ I dag avslutas medeltidsveckan på Gotland med att centerledaren Maud Olofsson talar i Almedalen.

Nej, förlåt. Politikerveckan ska det naturligtvis vara.

Men det finns en förklaring till att jag kopplar som jag gör. Jag har varit på tornerspel med Riddarsällskapet Torneamentum vid Lojsta slott. Upplevt tvekamp i en skogsglänta i den ljumma och stilla högsommarkvällen, frestats med vildsvin. Dessa riddarlekar ansågs på sin tid vara en förövning till krig. Kampen handlade om vem som var skickligast och vem som kunde kasta flest motståndare ur sadeln – ungefär som valrörelsen, med andra ord.

## Associationerna är fler.

Lobbyister, rådgivare och opinionsbildare i parti, fack och minut har i sju dagar översvämmat gatorna innanför Visbys ringmur.

På Donners plats har Moderata ungdomsförbundet gycklat både med att erbjuda en ridtur på den mekaniska hästen "Crazy Horse" – ett tjuvnyp till SSU-ordföranden Anna Sjödin – och presenterat sitt "Arbetslöshetsmonster". Riddarsagorna har sina drakar, ungmoderaterna likaså.

SSU:arna har på sin kant uppträtt lojalare än de mest lojala väpnare; blint följt sin anförare. När hertigen av SAP, tillika godsägaren av Övre Torp, skulle framträda skanderade SSU:arna taktfast: "Vi älskar Göran, och Göran älskar oss!" Långe. Övertygade om att Göran klarar alla drakar.

Och Göran lät dem hållas, ända tills han avbröt dem med: "Jag älskar er också!"

Från sin himmel.

Den röda adelns privilegier blir man dessutom alltsomoftast påmind om även under årets övriga 51 veckor.

**Riddaridealet kan förresten** med minimala språkliga förändringar förvandlas till Politikeridealet:

◆ Var en tapper och duglig agitator och väl förfaren i debattkonster.

◆ Vårda ditt inre:

Undvik allt lågt och uselt. Tala inte illa om andra. Vakta ditt högmod.

◆ Vårda ditt yttre:

Tänk på ditt språk. Uppför dig aldrig tanklöst och obehärskat. Sitt väl framför tv-kameran.

◆ Minns din plikt mot väljarna och ditt parti.

◆ Var givmild mot låginkomsttagare och behövande.

◆ Var taktfull mot kvinnan:

För att vinna hennes gunst skall du våga din karriär i feministisk kamp.

**Jo, det feministiska** initiativet har också kämpat väl här på ön, utanför arenan. Försökt få uppmärksamhet genom diverse utfall; föreslagit könskvotering till och med av deltagarna under Almedalsveckan, eftersom man anser att det finns för få kvinnliga debattörer och journalister. Närmast kommer väl krav på att publiken ska kvoterats.

**List hörde riddartiden** till, så också politikerveckan. Här har den koncentrerats kring ett högt spel om uppmärksamheten.

Göran Persson valde kristdemokraternas dag för presentation av sin femte bok, nedpräntad av två skrivare efter statsministerns diktat från talarstolar runtom i landet. Allt enligt gammal sedvana. Att utstuderat förminska kd har blivit uppseendeväckande angeläget för s sedan kd började närma sig fyraprocentsspärren i opinionsundersökningarna.

Den borgerliga alliansen valde å sin sida socialdemokraternas traditionstyngda och ofta i medierna helt dominerande ekonomiska seminarium som tid för att presentera uppgörelsen om fastighetsskatten. Alliansen har gjort sin läxa. Det var ett folkpartistiskt skolexempel på hur man erövrar så många spaltmillimeter som möjligt från s. Och fick skattnästare Pär Nuder (s) att ilsket tala om att slott och koja tydligen ska brandskattas lika.

**Nu är det bara** lite drygt två månader kvar till det avgörande slaget. Då gäller det för folket att välja vilka ideal man vill ska leda landet: åter till medeltiden med miljöpartiet & co, eller in i framtiden med präster, borgare och bönder.

**Jonas Duveborn**

politisk redaktör

Kristianstadsbladet (lib)

## I det alfabet Du får Evert temat är i år.

Till Kyllan från Lasse.

Anemoner små och blå  
ger åt Evert diktarsjä.

Briggen Blue Bird ifrån Hull  
blev av Nordsjövatten full.

Collabella är en höjd  
vilkens utsikt ses med fröjd.

Dans ombord nog tas ibland  
när man ej får gå i land.

Ellinor skrev brev till Far  
när densamme borta var.

Frithiof Andersson var gast  
på ett skepp med djurisk last.

Gullviva och blå viol  
kittlar Rönnerdals fiol.

Havsörn tog en stackars and  
som ej simma hann i land.

Ingrid Dardel Curasau  
ses på Gyllne Freden få.

Johansson som satte sten  
kom ej hem till Bohuslän.

Kalle Scheven drack sin gök  
i bersån, ej i sitt kök.

Lössjord fanns på Lövgrens ranch  
där det växte blodorange.

Maj på Malö ror till Flink  
varor får hon i en blink.

Nizza återses dom i  
efter avböjt frieri.

Oxar tio kärran drog  
väg mot Santa Cruz de tog.

Panamas glädjekvarter  
skön Pepitas dans nog ser.

Queensland Gustav Blom for till  
fiska pärlor där, ej sill.

Rose-Marie vid Nämndöfjärd  
ser en utsökt vacker värld.

Sylvia, en nymf, en fe  
Rönnerdal helt näck fick se.

Tobaksvaran "Tiger Brand"  
köper man hos Mary Strand.

Utö, utmärkt hamn för natt  
när kvällsvinden blivit matt.

Valparaiso, Chilestad  
om den även Evert kvad.

Wera i Vintappargränd  
får till sig en visa sänd.

Xerxes och Xantippa är  
inte känd i Everts sfär.

Yvette, nymf, ej mycket känd  
fanns uti najaders gränd.

Zoologisk Garten köpt  
djur som i F amok löpt.

Åland stundom Evert for  
till med skutan Ellinor.

Ängön fått en egen sång  
där en vild tjur var en gång.

Östersjö och Västerhav  
Evert månget uppslag gav.



## En liten låda historia

När mamma flyttade hittade vi en liten låda. Lådans innehåll har vi nu tittat igenom flera gånger. Det är en resa genom drygt 50 år, mellan 1902 – 1954.

I lådan finns nämligen almanackor från nästan alla dessa år. De flesta är Albin Adells (alltså min morfars).

En av mina reflektioner är att gårdagens almanackor var små handböcker i sådant som staten ville att människorna skulle ha lärdom om. Det var detaljer som människorna behövde veta för att dom och Sverige skulle må bra.

På något sätt blev det bättre förhållanden i Sverige så almanackorna kanske fyllde sin funktion?

Tyvärr håller det ju på att bli sämre igen så vi kanske ska återinföra sådana almanackor?

I almanackorna står det bl.a. om antal gifta, upplösta äktenskap, levande döda, oäkta födda, dödfödda, antal döda av farsoter, drunkning och andra olyckshändelser och antal självmord. Det står om emigranter till Amerika och immigranter från Amerika. Antal trädgårdar, ängar, skogbärande mark (allt i ha). Det står om höstskörd, vårskörd, skörd av potatis, andra rotfrukter osv. Det står om antal kreatur om hur långa vägar och järnvägar och hur många fartyg det fanns. Det står om antal sparbanks – och postkontor och motböcker osv.

Det står om alla Sveriges marknader.

Bl.a. fanns Ulrika Marknad redan 1902 medan Skeninge Marknad startade 10/10 1905.

Varje år innehållet sedan olika tema som beskrivs på ca 12 sidor.

1902 ”Trädgårdsskötsel: odling av köksväxter, fruktodling och blomsterodling”.

1903 ”Jaktvård” (12 sidor)

”Brännrotv” (12 sidor)

1905 ”Hur man ska slakta husdjuren”

1909 ”Emigration”

1910 ”Uppllysningar och råd angående späda barns uppfödning vid bröstet eller med komjölk.”

1911 ”Tänderna och deras vård”.

1913 ”Stöd det svenska arbetet”.

1914 ”Mormonerna” och 4 sidor om

”Kroppsovningars nödvändighet och uppgift”.

1915 ”Om hälsa och den personliga vården”

1916 ”Underhållet av de allmänna vägarna i Sverige”

### **Det är spännande att blicka in i min morfars liv.**

Veta att han ägt dessa böcker, hållit i dom, skrivit i dom och "svettats" i dom. Han var en flitig skrivare och i böckerna står att läsa om födelsedagar, väder, bin, växtlighet, ekonomi, sjukdom, tjänstgöringar m.m.

Det var inte lätt ekonomiskt på den tiden, det var ju dessutom många barn i huset.

Men morfar Albin verkade ha haft full koll på sina ut – och inkomster.

Dessvärre skrev han väldigt smått och en del är väldigt svårt att läsa. Vore kul att visa dessa böcker för någon som är bra på att tyda handstilar någon gång för det är små historieböcker.

### **Lite sammandrag av händelserna under åren:**

Den 28/1 1914 fyllde Ester (Jonas, Vivans och Andreas mor) 24 år.

Under februari samma år tjänstgjorde Albin en ½ dag i Älvan och mellan den 19 – 21/2 i Askeby.

I mars gifte sig Gustaf och den 6/9 fyllde han 31 år.

Den 23 – 30/11 hade Albin permission och besökte då Luleå.

1915 bodde Arthur i Uppsala på Johannisgatan 11 och Greta Rådberg på Torsgatan 10.

I denna bok står det om flera personers födelsedagar och bröllopsdagar. Bl.a. Knut den 19/10 och Mamma 62 år den 20/12.

Det står en hel del ekonomiuträkningar. Bl.a. = Läkare 3 kr. Det står också om olika tjänstgöringar med tillhörande löner.

Inkomsten för 1915 var 1021.26 kr.

I 1916 års bok står det återigen om födelsedagar och tjänstgöringar men också om penninglån och möbelköp.

Går vi sen till 1930 har Albin skrivit om bonden i Vallby, Bränninge, en herr Schander. De gjorde då en överenskommelse om att få arrendera trädgården i Bränninge à 40 kr för resten av 1930 och sen 70 kr per år. Dessutom skulle Schander göra i ordning trädgården.

Hos Schander kunde sedan familjen Adrell hämta mjölk, 4 liter varje kväll à 18 öre litern.

Så den 7/4 flyttade de alla från Österstad till Bränninge.

Min mamma (Eveline) var då 5 år och fick på sin lott att bära en röd kakburk

Den 6/5 sattes det potatis i Bränninge station, i trädgården närmast järnvägen.

Men den blev inte igenmyllad förens påföljande dag. Under natten var det 5 minusgrader och potatisen låg i öppen fåra. (tyvärr skrev inte Albin hur det gick med potatisen).

Robert och Oscar går hela skolåret i Ekebyborna och bor hos morfar och mormor i Karlslund.

### **1932**

Hösten det året var blid och vacker. I december var det ingen snö och ingen kyla.

### **1933**

Den första kylan kom den 13/1 med 5 minusgrader. Den 27/1 var det 20 minusgrader.

Sen blev det sol och värme hela sommaren. Den 17/9 var den första regn och höstvädersdagen och den 5/11 var den första frostnatten.

Den 14/10 köpte Albin 3 smågrisar à 9 kr och 300 kg potatis för sammanlagt 9 kr. Potatisen las i jordkällaren.



### **1934**

Den 7/2 reste Albin till Kiruna. Den 8/2 passerade han Långsele och där var det 12 minusgrader.

Den 18/2 var det alla kupornas bin på utflykt.

Den 27/4 – 28/4 konfirmerades Robert i Linköping. Det var nattvarden på söndagen kl. 17.00.

### **1936**

Albin hade ryggsnitt i januari detta år.

### **1949**

Den första tjänstgöringen i Gullberg. Den 1/6 flyttade de till Kränge

Eveline och Kaare gifter sig i Örtomt Kyrka den 23/6 kl. 15.00. Vigsselförrättare var Andreas Adell. Det var 30 personer på bröllopet.

Den 11/8 tar Mariana barnsköterskeexamen.

### **1954**

Fyra bisamhällen flyttas i juni från Alvestad till Malmslätt.

Den 11/6 flyttar Ada till Malmslätt.

Knut och Ingeborg slutar tjänstgöra i Ljung i juni och flyttar till Kärna.

Den 3/12 söker Albin medlemskap i HSB i Motala.

Även fast Elin var borta skrev han in hennes födelsedag.

MARIA LYDIA MARGARETA (GRETA) ADELL

1918-11-02—2007-01-05

Greta föddes den 2 november, Alla själars dag, 1918 i Öxabäck i Västergötland, en socken i skogsbygden söder om Borås med i dag knappt tusen invånare. Pappa Edvin hade prästvigts 1915 vid 30 års ålder och hade sin först tjänst här. Gretas mamma Lydia var lärare från Tvärred, söder om Ulricehamn. Edvin och Lydia fick fyra barn. Greta var äldst. Olof föddes 1920, Göran 1922 och Elsa 1923. 1924 flyttade familjen till Brämargården på Hisingen i Göteborg där Edvin var komminister till sin död 32 år senare. Lydia dog 1948 – när Greta var gravid med Niklas – varefter Edvin gifte om sig, 64 år gammal, och fick ytterligare tre barn, tvillingarna Eva och Sten samt Fredrika.

Från Öxabäck hade Greta bara några sporadiska minnen, av hushållerskan "tant Alma", ett blixtnedslag och Öxabäcks kyrka i vinterskrud.

Brämargården på Hisingen var en typisk arbetarstadsdel. Där fanns Brämargårdens kapell, som småkyrka för stadsdelen, och där var alltså Edvin präst. Familjen bodde i prästgården på samma tomt. Edvin var nog en särpräglad och smått fascinerande personlighet, som Greta hade lite olika känslor för. Mamma Lydia led av reumatism och var också relativt gammal när barnen föddes, mellan 39 och 44. Mitt intryck är att sjukdomen satte sin prägel på hennes relation till barnen. Tant Alma fyllde upp det mamma Lydia inte orkade.

Greta gick, efter småskolan och några år i folkskolan, på Kjellbergsska flickskolan i sju eller åtta år. Skolan låg i centrala Göteborg, och eftersom Göta Älv-bron inte var byggd, gick hennes skolväg med färja över älven, mitt i varvsindustrin. Jag tror att den skolvägen gav henne den bild av Göteborg som låg överst i hennes minnen av stan, utöver prästgården i Brämargården, förstås.

Efter studentexamen sökte hon till folkskoleseminariet, men kom inte in. Hon maskade inte av en stickning och fick därför knappt godkänd i slöjd, vilket fällde henne.

Då läste hon i stället litteraturhistoria, psykologi och pedagogik vid Höskolan i Göteborg. Pedagogiken gick bäst. Hon läste också filosofi, men "varför jag gjorde det begriper jag inte", som hon sade senare i livet. Där träffade hon i alla fall Andreas, som läste teologisk filosofi och som bodde inackorderad hos en studiekamrat till Greta. Hon

satt bakom Andreas på föreläsningarna och tyckte att han hade en så vacker och gullig nacke. Så började det äktenskapet.

Greta bör ha tagit studentexamen 1937. Hon och Andreas förlovade sig 1943 och gifte sig i februari 1947. Utöver de ovan nämnda studierna tjänstgjorde hon de här tio åren som folkskollärare i Göteborg och på Hönö. Då upptäckte hon att hon inte passade som lärare. Det där med att hålla disciplinen var alltför svårt. Hon tjänstgjorde hellre på pastorsexpeditioner, vilket hon gjorde först hemma i den församling som Brämargården tillhörde, Lundby, och sedan under flera år i Hjærtum, i Göta Älv-dalen inte så långt från Trollhättan. Där trivdes hon.

Lärarvikariatet på Hönö hade hon för övrigt under någon (några?) av krigsvintrarna. Hon minnes hur hon gick över isen till ön. Hönö ligger längst ut i Göteborgs skärgård, inte långt från dess inlopp, i ett rimligen rätt riskabelt läge under brinnande krig. Greta verkade dock inte ha brytt sig över att hon befann sig i en militär och politisk frontlinje.

1947 gifte sig Greta och Andreas hemma hos Edvin och Lydia. Lydia var då så pass sjuk att hon aldrig lämnade hemmet. Nu kunde hon i alla fall höra vigseln från sitt rum på andra våningen.

Efter vigseln flyttade Greta och Andreas till Söderköping, där Andreas, som då inte var året gammal som präst, hade sin första prästtjänst hos "farbror Arthur", Andreas' farbror, som i någon mening också var hans "reservpappa" sedan Andreas' egen far gått bort redan 1921.

I Söderköping bodde de inackorderade i en liten etta bland husen på Söderköpings Brunn alldeles vid Göta kanal. Vad Greta kom ihåg på gamla dagar gjorde hon den tiden just ingenting. Att vara hemmafru under sådana omständigheter krävde förstås inga stora arbetsinsatser.

Efter Söderköping bodde de en kort tid i Gusum och därefter i Hjorted i norra Småland ett par år. När de bodde där, föddes jag, Niklas, och Karin med bara ett styvt års mellanrum. Om jag förstått det rätt, var förlossningarna plågsamma för Greta. Att få barn var omtumlande, ja, rätt neurotiskt och klart deprimerande, har hon berättat senare.



Efter Hjorted flyttade familjen till en charmig adjunktsbostad i Misterhult, socknen norr om Oskarshamn som numera är mest känd för kärnkraftverket Simpevarp. Jag tror att Greta fann livet gott att leva där, trots att huset eldades med kakelugn och hade torrdass i ett uthus, vilket som bekant har sina svårigheter när det är vinterkallt eller små barn ska bada.

Sommaren 1956 flyttade familjen från sydänden av Linköpings stift till nordänden, till Simonstorp, mitt mellan Norrköping och Katrineholm. Där blev Andreas siste prästen i socknen, som han då de skötte mycket på eget bevåg. På den tiden var prästen inte bara präst utan ortens socialarbetare, folkbokförare och representant utåt. Prästens fru var heltidsanställd kyrkoarbetare och prästhemmet också församlingshem. Jag tror att det var rätt slitiga år för Greta, men samtidigt hade hon bejakat att bli prästfru på det gamla viset, och i Simonstorp var hon det. Och hon hade tid att gå i skogen, plocka blommor och svamp – och det trivdes hon med.

Vintern 1962 flyttades prästtjänsten i Simonstorp till Åby. Samma dag vi flyttade in i den märkliga Åttetorps prästgård lades första tegelstenen på den kyrka som byggdes på prästgårdstomten. Den kyrkan blev Andreas' livs stora angelägenhet, och jag tror att Greta var lite svartsjuk. Under 1960- och 1970-talen växte den kyrkliga verksamhetsapparaten med många kyrkligt anställda – och prästfrun behövdes inte längre. Det blev besvärligt för Greta. Inte blev det bättre när Karin och jag försvann samtidigt ur hemmet. (Jag minns att när jag inte hört något från mina föräldrar på sex veckor den första terminen i Lund, oaktat att jag skrivit små kort till dem, kände jag mig föranlåten att ringa upp dem och kolla om de levde...) Jag tror att det var lite traumatiskt för dem, mest för Greta.

Också i Åttetorps närhet fanns det skog, och visst var hon fortfarande engagerad i kyrklig verksamhet utöver det självklara att fira gudstjänst på söndagen. Hon blev dessutom kassör i Kvillinge Röda Kors-krets. Vi barn minns när kassan skulle sammanställas vid årets slut och det engagemang som det krävde av hela familjen. Vad vi inte såg var det myckna dagliga arbetet under året med alla de pengar som passerade kassan.

Greta tjänstgjorde helt kort som lärarvikarie på grundskolan i Åby, men jag tror inte att hon hade någon längtan efter yrkesarbete utan hade fullt sjå med att hålla huset och Andreas i ordning – och så Röda Kors-kassan, några syföreningar och lik-

nande. Ett par viktiga år bodde Karins Charlotta i Åby. Då blommade Greta upp. När Karin gifte sig 1982 och flyttade till Grekland accepterade nog Andreas och Greta det, måhända motvilligt, men framför allt med saknad efter Charlotta; det framgår av Gretas anteckningar vid bilderna från bröllopet.

1984 blev Andreas pensionär, men redan i slutet av 1983 flyttade de till Ekholmen i Linköping. De ställde upp en container utanför Åttetorps prästgård och slängde så mycket som möjligt.

I Ekholmen fick Andreas problem med sitt hjärta. Han hjärtopererades 1985, och konvalescensen efter den tog över året. Det var en rätt ängslig tid. Men han repade sig och tjänstgjorde som pensionär lite här och där, till dess hjärtat en söndagsmorgon i oktober 1987 bara slutade slå.

Det var svårt för Greta att bli änka, men hon kom igenom det och fann ett sätt att leva vidare på. Hon fortsatte med att varje torsdag hämta barnbarnen Tomas och Johanna på dagis och sedan ha hand om dem över kvällsmaten.

Greta kände sig hemma här i S:t Hans med människorna här. Det var den tredje nybyggarkyrkan hon levde i.

Mot mitten av 1990-talet började demensen göra sig synlig och 1999 flyttade hon för sista gången, nu till Ånestad äldreboende. De senaste tre-fyra åren kände hon inte igen någon av oss, men såvitt vi kan bedöma hade hon det bra i sin "värld". Hon sov mycket, hon åt rikligt ända fram till sista veckan, och hon log mot alla. Hon "gick bakåt" och blev barn på nytt. Hon kunde fråga efter "mamma och pappa", och intressesfären i livet blev allt smalare.

Hon slutade äta och dricka den 2 januari 2007 och på morgonen den 5 januari, Trettondedagsafton, såg personalen att hon inte hade lång tid kvar. Strax före halv elva på förmiddagen slutade hon helt enkelt att andas, 88 år, 2 månader och 3 dagar gammal.



## **SLÄKTFORSKNING**

**Bo Adell har skrivit mycket fint om sin far och mor och det finns kanske flera i släkten som har några fina släkthistorier?**

**I så fall vore det kul om ni hörde av er till styrelsen och även delgav ansvarig utgivare för släktbladet.**

**Det är bra om vår släktförening kan spegla hur våra förfäder hade det, hur de levde och vad de var med om. Också bra att spara uppgifter för framtida generationer.**

**Sitter det någon och bara längtar efter att få släktforska?**

**Eller håller någon redan på?**

**Hör av er till styrelsen i så fall. Det finns viss möjlighet till ekonomisk hjälp för detta.**



## Årsavgift

På de senaste släktmötesförhandlingarna bestämdes årsavgiften till:

Enskild 80 kr  
Par 120 kr  
0-17 år Gratis

Ett inbetalningskort skickas med för årets avgift.  
Skriv namnen på inbetalningskortet på dom som årsavgiften avser.

Var vänlig att betala senast sista december 2007.

Postgirokonto:  
23 02 38 - 8



# Ändringsblankett

## Adress

(Fylls alltid i)

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## Nyfödd

Födelsedatum: \_\_\_\_\_

Föräldrarnas namn: \_\_\_\_\_

## Vigsel/Sambo

Namn: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_

Vigseldatum: \_\_\_\_\_

## Dödsfall

Namn: \_\_\_\_\_

Dödsdatum: \_\_\_\_\_

Skickas till:

Niklas Adell

Ekholmsvägen 407

589 29 Linköping