

OBS !!!

Ett fel har upptäckts efter tryckningen av detta Medlemsblad. Det gäller på sidan 23 i protokollet från det Allmänna Släktmötet, § 17 Val av övriga ledamöter. Här har Göran Wendelhofs namn försvunnit. Göran sitter kvar i styrelsen. Detta kommer att ändras i original protokollet.



Anders Adells släktförening

MEDLEMSBLAD

72

Nr 71 * Februari 2009

Anders Adells släktförening

Medlemsblad nr 71

Februari 2009

Innehåll:

<u>Sida</u>	<u>Rubrik</u>
1	Ordförandeord
2	Adressändring
3 - 4	Världen är liten, av Bo Adell
5	Niklas Adell
6	Dagen är din
7 - 8	Gamla kort, Anette Nystrand Svensson
9 - 10	Resa till Capri , av Anette Nystrand Svensson
11 - 14	Gota Canal , David och Anki Wild
15	Bussresa
	Hemsida
16	Kort rapport från Släktmötet, av Anette Nystrand Svensson
17 - 18	Deltagarförteckning Släktmötet
19	Verksamhetsberättelse
20	Föredragningslista, Allmänna Släktmötet
21 - 24	Protokoll, Allmänna Släktmötet
25	Årsavgift
26	Adressändringsblankett
27	Släktträd Anders Adells skäcktingar

Anders Adells släktförening

Ordf.	Annsofie Ringkvist	Bygdegatan 236	583 31 Linköping	013 - 21 32 36
V. ordf.	Lennart Ahlberg	Örberga Bergsäter	585 99 Linköping	
Kassör	Stefan Adell	Lindesbergsg. 5	582 53 Linköping	013 - 12 83 49
Redaktör	Anette Nystrand	Rundelen Lindesberg	590 48 Vikingstad	013 - 21 32 75

Föreningens postgirokonto

Anders Adells släktförening nr 23 02 38 - 8

Ordförande har ordet.

09 02 01

Kära släktingar!

Nu har vi ett nytt år framför oss! Hoppas att det bringar gott med sig och att vardagen får ha sin gång vilket är centralt i livet.

Jag hoppas att det kan finnas tid och tillfällen för oss att komma samman. Att umgås med varandra och vara i varandras sällskap tror jag är viktigt nu när världen runt omkring oss svajar. Det ger en ökad trygghet att ha varandra. Jag tror också att det blir ännu viktigare med en släktförening framöver som ger oss ett naturligt sammanhang att tillhöra och ett givet forum att träffas i.

Nu har vi haft vårt första styrelsemöte med nya styrelsen i släktföreningen, efter det Allmänna Släktmötet i Lunnevad i augusti 2008. Vi hälsade Klas Linnell välkommen som ny ledamot i styrelsen. Ett stort tack vill jag rikta till Johan Adell och Niklas Adell som avgick som ordinarie ledamöter i styrelsen.

Ett särskilt varmt tack vill jag sända till Nicklas som under många, många år varit aktiv i vår styrelse.

--Jag tror du började i styrelsen när du var 19 år. Då vet jag att du tillsammans med farbror Knut och Jonas påbörjade Släkternas Bok. Ni drog upp riklinjerna för hur vi som släkt skulle katalogiseras på ett enkelt sätt. Släkternas Bok har som mål att visa hur vi är släkt med varandra.

Du har gjort ett antal släktträd för att överskådligt kunna visa vår släkttavla. Nu senast vid sista släktmötet i augusti i Lunnevad. Du, Niklas, har funnits bakom de olika styrelserna som en stor trygghet. Du har stor erfarenhet och kunskap om vår släkt och släktföreningens olika insatser. Det blir ett stort tomrum. Vi kommer att ringa dej då och då för råd. Hoppas det går bra!

Stort tack än en gång!

Då det nu går mot vår vill jag avsluta med en dikt som Inger Einarsdotter Wendelhof publicerat i sin diktsamling Leva Verkligt - Dikter, utgiven på Noteria Förlag 2004.

Dikt i mars

Dagarna sträcker sig spänstigt mot vår.

Ljusdagar.

Droppdagar.

Dagar som krukor

fyllda av sol och vatten.

Vi lyfter krukorna i famnen.

lätta är de som löften

om vaknande liv,

klarare rymd

och doftglädje.

Jag önskar er alla allt gott!

Ordförande

Ann-Sofi Ringqvist

Adressändring

Rolf och Jessica Tryggstad, Evastigen 35, 590 71 Ljungsbro

Avlidna

Dan Adell, /D III 7b/, f. 1960-04-14, d. 2009-01-02

Adressändringar m.m.

Sist i detta Medlemsblad finns det en adressändringsblankett.

Vid ev. ändring (adressbyten, födclar, dödclar m.m.) är det bra om ni skickar in denna blankett till:

Anette Nystrand Svensson
Rundelen Lindesberg
590 48 Vikingstad
anette_nystrand@yahoo.se

VÄRLDEN ÄR LITEN!

**En liten berättelse om folkdräkten som syddes av Anna och
användes av tre Marior**

**Från Nederluleå via Linköping - Nykil –Västerås - Helsingborg
Och slutligen Umeå.**

ANNA Hedvig Adell född 1889 21/10 Örtomta E, död 1972 19/10 Stjärnorp E var enda syster till fem bröder. Fadern AXEL Oskar Adell(f 1850 16/5 Västra Harg E ,d 1925 1 /4 Linköping E) var lärare och kantor i Örtomta. 1910-1916 var Annas äldre bror ANDERS Oskar (f 1885 31/7 Örtomta E, d 1938 4/5 Linköping E) folkskollärare och kantor i Gammelstad Nederluleå BD.

Till honom reste Anna 1913. Anders var mycket mån om sina yngre syskons utbildning och ordnade så att Anna nu blev intagen som elev vid Sunderbys Folkhögskola. Schemat från folkhögskolan visar att Anna, som tidigare bara varit hemma hos far och mor , nu fick bråda dagar från kl 8,30 till kl 7 på kvällen varje dag. Ämnena var: Geografi slöjd- skolkök huslig ekonomi räkning svenska och botanik. Folkhögskolan hade två linjer en manlig och en kvinnlig.

Anna var musikalisk, i sin ungdom spelade hon på den "gamla taffeln"(som nu finns hos oss här i Västerås).Hon sjöng gärna och var bland annat med i den kyrkokör som Anders Adell ledde. Samtidigt skötte hon hushållet åt brodern.

Att sy och brodera var något som Anna med glädje ägnade sig åt. Bland annat sydde hon en folkdräkt från Nederluleå socken:

Kjolen är rödbrun med smala ränder i rött och gult. Förklädet brunt med broderier vid nederkanten. En stor förklädesficka med broderier i grönt och gult medföljer.. Västen är klargrön kantad med rött band. Mössan brunt siden med fina broderier. Vit bomullsblus med hälsöm runt handleden. (Beskrivning Inger Adell)

Efter Nederluleåtiden bodde Anna hos sina föräldrar i Linköping. När Modern dog(1941 7/2) var hon omväxlande hos sina bröder, för att slutligen få ett rum på Stjärnhems ålderdomshem i Stjärnorp

Folkdräkten hamnade efter Annas död hos mina föräldrar Adam KNUT Adell(f 1896 11/10 Örtomta d 1980 20/10 Linköping) och Astrid INGEBORG (född Söderholm 1892 13/4 Vänga P ,d1984 2/4 Linköping).

Det var Knuts önskan att vår dotter Anna MARIA (MIA) Barbro (f1962 28/10 Risinge E), som då var cirka 15-17 år, skulle få dräkten och bära den. På det sättet kom den först till Nykil och sedan till Västerås. Tiden gick och till slut lämnades den åter till oss, då den inte längre passade Mia.

Johans f.d. hustru MARIA Ulla (f Karlsson 1964 23/7 Järfälla AB) har norrländskt påbrå, varför vi tyckte att dräkten skulle komma till henne i Helsingborg. Hon använde den , men efter olyckan återlämnades den till oss.

I julas gav vi den till MARIA Sanna Cecilia Kamfjord (f 1987 14/5 Fors Z). Hon är dotterdotter till Ingers bror SVEN-OLOF Larsson(f 1930 15/3 Västerås) och bor nu i Umeå.

Hon har gått i Bäckedals Folkhögskola i Sveg i en textillinje, som hade ämnen som Människan Naturen Tekniken

Hon skriver :

" Jag blev verkligen överraskad när jag öppnade paketet. Aldrig trodde jag väl att jag skulle få en folkdräkt. Den passade väldigt bra. Jag blev glad över er gåva och jag skall verkligen vårdar den ömt."

Så har då folkdräkten kommit tillbaka till de norrländska bygderna

Visst är väl Världen liten!!!

(Knut Adell har sammanställt ett häfte " Om och till min syster Anna " Linköping 1978.
Om någon är intresserad kan ett enkelt "nytryck" (50 sidor) erbjudas genom att 90 kronor insättes på Bo Adells postgirokonto 179507-9)

Bo Adell

© Bo Adell Västerås 2009.

Niklas Adell med familj.

Niklas har under många år arbetat för Anders Adells släktförening. Han har gjort ett stort arbete för att föra föreningen och släkten framåt. Det är en stor förlust för styrelsen att han inte längre är ledamot av denna. Det har varit en stor glädje att arbeta med Niklas och förhoppningen är att Niklas även i fortsättning ska kunna rådfrågas om saker vi andra går bet på.



DAGEN ÄR DIN

Dagen idag är en märklig dag.

Den är din...

Dagen igår föll ur dina händer,
Den kan inte få annat innehåll
än du redan gett den.

Dagen imorgon har du inte
fått något löfte om.

Men dagen idag har du,
Det är det enda du kan vara säker på.

Den kan du fylla med vad du vill.

Använd dig av det.

Idag kan du glädja en människa.

Idag kan du hjälpa en annan.

Idag kan du leva så,
att kanske någon i kväll,
kan tacka för att du finns till.

Dagen idag är en betydelsefull dag.

DEN ÄR DIN.



Detta kort är taget den 24/1 1924 i Österstads Station.

Här finns min mormorsmor Albertina med Elisabet i knät, och min mormor Elin med Oskar i knät. Bakom står Robert.

Oskar verkar tycka att det är jobbigt att ta kort, han gäspar stort. Medan Elisabet skrattar och tycker livet är kul. Storebror Robert verkar mest vänta på att få springa och leka.

Anette Nystrand Svensson



Längst bak på bilden står min morfar Albin. Bredvid honom till vänster står Robert och till höger står Bengt. Sittande från vänster är Elisabet som sitter i sin morfar Edvards knä, till höger om Edvard sittar Oscar. Sen sittar barnens mormor Albertina med min mamma Eveline i knät. Min mormor Elin har Edvin i knät.

Kortet är taget den 23/6 1929.



Här är en bild på min mamma och hennes syskon.

Längst bak från vänster:

Bengt född 1924

Elisabet född 1923

Robert född 1920

Oscar född 1921

Längst fram från vänster:

Axel född 1932

Edvin född 1928

Mariana född 1930

Eveline född 1925

Det föddes ytterliggare en son 1927 som hette Karl-Axel men han blev bara 1 år.

Resa till Capri

Vid en semesterresa till Italien var jag på ön Capri. Där besökte jag Axel Munthes villa, San Michele. En helt underbar plats. Jag lovade mig själv att en dag återvända dit. Ännu har det inte blivit av.

Däremot har jag läst Anders Adells släktförenings skriftserie nr 3 som Öved Adell satt samman. Det var intressant läsning tycker jag eftersom det handlar just om ön Capri och Axels Munthes villa.

Det är Malin Adell, gift med Arthur Adell, (alltså Öveds föräldrar) som skrev dagbok när Malin och Arthur var på Capri. De tillbringade några månader på hösten 1952. De bodde i gästhemmet vid Axel Munthes villa, medan Arthur skrev på en avhandling till prästmötet i Linköping 1954.

Själv tycker jag mycket om att skriva och har en hemlig dröm om att en gång skriva en bok. Jag har börjat men vet inte om det bara kommer att stanna vid en dröm. Det som slår mig när jag läser Malins dagbok är att hon var väldigt duktig på att skriva.

Man riktigt kan känna de känslor hon hade under deras resa till Capri, och under deras vistelse där. Man kan riktigt se hur blå Luganosjön var och hur vackert vingårdar, valnöts - fikonträd och alla andra blommor och träd växte utmed bergssidorna.

Jag förstår också att Malin måste varit en bildad person. Hon förklarar att det var svårt med italienskan men att det var lätt att göra sig förstådd på tyska. Hon skriver också om de vackra människorna -

"Priset tog en ovanligt högrest indisk kvinna, klädd i klarblå sari och med en drottninglik hållning."

Lyssna här på Malins underbart målande beskrivning av landskapet de ser från båten ut till Capri:

"Det var en underbart vacker färd över den blå bukten med Vesuvius och Neapel bakom oss och det väldiga Medelhavet framför oss. Bergiga stränder med små städer klättrande uppför dess sluttningar, topparna delvis dolda av Vesuvius rökmoln."

Visst kan man se landskapet framför sig!



Malin och Arthur. S:t Michel, Amalfi 1952

Den 24/9-52 skriver Malin:

"Igår, den 23/9 var jag och badade i Marina Piccola. Jag var dum nog att gå hela vägen ned. Dessutom gick jag fel i början, tog trapporna med mot Marina grande. Blev upplyst om misstaget av en ung engelsman och fick knoga upp igen ett gott stycke. Det var på tok för trötsamt. Men envis som jag är fortsatte jag och fick slutligen bada i Medelhavet. Det var underbart ljuvligt."

Att Malin var envis, som hon själv beskriver sig, förstår jag att hon måste ha varit. I sin dagbok beskriver hon om flera olika vandringar i bergen som hon och Arthur företog sig. Det är inte så lätt att klättra i de Italienska bergen.

Malin beskriver olika presenter de köper med sig hem till nära och kära. Bl.a. tänkte de köpa kakelplattor med vackert mönster till Öved och Barbro som de skulle kunna sätta ihop till ett litet bord.

När Malin och Arthur lämnat Capri besökte de olika delar på Italiens fastland. De var med öm väldigt mycket under sin utlandsvistelse.



Malin och Arthur på
Forum Romanum nov 1952

Jag rekommenderar er alla att plocka fram detta häftet som jag beskrivet här och läsa Malins målade beskrivning av Arthur och Malins resa.

Anette Nystrand Svensson

Gota Canal: A voyage back in time.

A Canal Cruise with a Difference, Connecting the North Sea with the Baltic

The giant historic waterway known as the Gota Canal flows from the mouth of the River Gota to Sweden's largest Lake Vanern, via Trollhattan Canal, before cutting across the formidable lake Vattern through South Eastern Sweden to the Baltic Sea.

My husband David and I went for a week on the M/S Wilhelm Tham, a canal cruiser built 1912 and now restored to its former glory. There are two sisterships, the M/S Juno 1874 and the younger sister M/S Diana 1931.

Each ship is meticulously maintained and every piece of equipment is in the authentic style of the period, adorned with polished brass and panelled dark wood.

Our journey from England began as we flew Ryan Air to Gothenburg and had an overnight stop in Quayside Hotel Riverton – only a flying visit but the hotel had excellent facilities with views over the harbour.

Gothenburg is Sweden's second largest city and Scandinavia's largest seaport.. A very cultured place with a new burgeoning café' scene, many fine buildings and is certainly worth more time than most visitors give it.

We had our first taste of Sweden with dinner at a local restaurant "Smaka", which specialises in traditional regional food, but presented it in modern setting.

We only wish we'd had time to explore other parts of this fair City.

Next day saw us boarding the M/S Wilhelm Tham. What a line-up in front of the ship! We were quite amazed to see an all-female crew but for the Captain. I suspected this might have been a case of positive sex discrimination – knowing my liberated fellow Swedes – but no such thing- a pure coincidence by all accounts and a very happy Captain!

So let's start with the one negative, which strikes you as soon as you are shown to your room - the cabins are extremely small! Get over the initial shock (and ensure some crafty packing before you leave home!) and you will find they are comfortable and tastefully decorated. Most of them are fitted with bunk-beds (very few double beds!) and each has its own hand basin. Toilets and showers are adjacent in the corridor.

All cabins are outside cabins above the waterline with a porthole or window, whereas all bridge- and shelter-deck cabins open onto the main deck.

On the shelter-deck you'll find the very grand Dining room with panoramic views from every table and fresh cut flowers atop crisp clean table linen.

There is a fixed menu for lunch and dinner- two courses for lunch and three for dinner.

A superb breakfast buffet is served every morning – traditional Scandinavian style. Vegetarians and Diabetics are well catered for in an imaginative way.

As a pair of foodies (I like to think of myself as the gourmet, my husband tends towards Gourmand...!) were very impressed with the cuisine on offer: Modern takes on classic dishes, lots of fabulous local produce and freshly baked bread with every meal.

There were two young ladies in charge of the kitchen, producing fabulous food under what I imagine are difficult and cramped conditions, quite amazing! They fully deserved the standing ovation they received at the end of the cruise.

In the ship's Library and Lounge we found a great selection of Swedish, English and German books. Lots of reading on the fascinating history of the Canal locks and lakes. Swedish daily newspapers only and, of course, the usual maps and postcards etc.

For those more used to the frantic multi-media pace of life, you may be in for something of a techno-culture shock! No TV, no radio and even mobile phones are not encouraged (although not explicitly forbidden, you would feel the disapproving glances at your back were your phone to start up over dinner. My advice, turn it off or go to silent running!).

It takes a good 24 hrs to slow down and get used to the "Step back in time" atmosphere. It's the peace and quiet that is so amazing. We're not used to complete silence - especially at night, standing on deck experiencing the serene atmosphere, it's quite simply magical!

The first day takes you to Sweden's first lock, opened 1607. Then on to Trollhattan's four locks and a drop of 32 meters. At the Canal Museum there is an interesting exhibition for those wanting to know more about the history of the waterway. Then it was on to Vanersborg, 'Algens Berg' (or 'Elk Hill' in English), where the Royal Hunt Museum is situated.

The next day we reached Vanern: Europe's largest lake after Russia's Ladoga and Onega. The sheer scale is beyond description to an Englishman more used to Windermere and the like. Suffice to say it truly feels like you're sailing out to sea with the far shore nowhere in sight. Soon Lacko Castle comes into view, a fabulous fairy-tale setting for Sweden's most perfect baroque Castle. Be warned though, there's quite a lot of stairs and walking for anyone hoping to climb the towers, but the endeavour pays off with stunning views of the surrounding gardens and countryside. We could have spent a full day here, exploring the grounds.

Continuing our voyage we enter the first of 58 narrow locks on the Gota Canal. In keeping with the period, no plastic fenders are used, only traditional wooden ones. These wooden fenders are often squashed to pulp in these terribly narrow locks and need to be replaced frequently. As such, the ship carries a huge supply of wood and the female crew are often seen wielding axes to cut them to down to size. Quite a sight, like Viking Warrior Women of old!

After dinner that night six gorgeous talented girls come on board and sing Swedish ballads, as well as popular English requests, accompanied by the gentle strumming of violins and guitars.

Every day there is a new surprise, something out of the ordinary: In Toreboda we pass and cheer the lady operating Sweden's smallest ferry "Lina" which is hand operated by pulling ropes. I'd wager that the river women of Sweden don't need to pay for a gym membership! On a good day she can do 200 crossings, only carrying 2 passengers each trip.

Lake Viken is 92 meters above sea level and THE most beautiful lake I have ever seen, we spend a glorious time passing tree-lined streams and small inlets full of waterlilies, as the Swedish summer light gilds the water in the reflected golds and greens of our surroundings.

Then on to Forsvik with its interesting industrial history (according to my husband anyway). The lock was built in 1813 and the iron bridge dates from same year. Here we are greeted by twenty or more members of the Kindbom family, a religious group who have been coming to bless the ship every week in the summer for 20 years, never missing a week. We are soon showered with wild flowers and songs!

Before we get to lake Vattern, another enormous and very deep lake, we pass Karlsborg Castle en-route to Vadstena, an idyllic little fairy tale town evolved around the 14th Century Convent of Saint Bridget. The abbey and the castle here are a must.

Here we were given our first chance to swim in the lake. If you've never tried it, let me assure you there is no more intoxicating an experience than having a soft water swim in clear lake water – and none of the usual hair nightmares posed by seawater!

Next we arrived in Motala, the capital of the Gota Canal. Baltzar von Platen drew up plans for the town. Its engineering works was established here to serve the canal and is considered today to be the cradle of Swedish industry. The Motor Museum has a large collection of antique cars.

As will already be clear, this isn't a cruise where you sit on the deck all day playing cards. For keep-fit enthusiasts there's always the chance to walk in between the locks whilst the boat makes its own way and these little sorties are always rewarding.

Coming in to Borenshult we had a welcoming serenade from a nightingale – just another truly magical moment that lingers long in the memory – this is a trip where the paces allows you to enjoy the simplest of pleasures.

The aquaduct, one of two, at Kungs Norrby, crosses over Nat. Route 36. Imagine sailing in a fairly large passenger ship over the top of a national motorway and you come close the experience! Then Berg Loch, with the 15 Locks Staircase which is the longest in the Gota Canal and the entrance to Lake Roxen and a fleeting glimpse of my own childhood island home.

And so to an overnight stop in Klamman, the most picturesque little lock in the middle of nowhere. Having had fabulous weather the whole trip, this evening was no exception with a beautiful sunset, still clear water, a scattering of farm buildings and the usual iconic red wood cottages – this gently changing vista accompanied by a Grogg Verandah for your sundowner.

Next day we're heading for Soderkoping, yet another picture postcard town (we are getting spoiled by now!). This is the first time you can have a proper "shop", lovely small boutiques and every house covered in roses. The town has very interesting history as a spa and is also famous for it's ice cream.

Next on the route is Mem and the very last lock before the inlet to the Baltic Sea. In Sept 1832 the canal was inaugurated here in the presence of King Karl Johan XIV. Mooring at Savsundet- there we await dawn at the old pilot station- another magical swim, this time in the sea.

Now we hit the last leg of our journey: To Sodertalje and the largest lock in Scandinavia and inland again to Malaren, the third largest lake in Sweden.

We visit Bjorko Island and the Viking community of Birka ,which features on UNESCO's World Heritage List, eventually ending our trip in Stockholm, Sweden's capital city where our ship 'The Wilhelm Tham' moored within spitting distance of the Royal Palace.

If you have a chance, try to have a day or two in Stockholm. It truly is the Venice of the North and a fascinating counterpoint to the cities and cultures of our Southern Mediterranean cousins. The water, the light, the people and architecture, nothing can compare.

It might have been a bit cramped on board at times; but part of the charm is being able to travel in the same way as in the 1800's. Having journeyed just as Hans Christian Andersen or Henrik Ibsen did is part of the unique adventure of travelling on the Gota Canal.

I'm quoting the steamship company's brochure: 'Imagine the pleasure of a few days without jangling cellphones or electronic gear; living with only the sound of the ship gently gliding through the canal waters'. Just for once, you really can believe the hype.

David och Anki Wild
(Anki är syster till Claes Jonson).

Styrelsen har beslutat följande utifrån diskussion på Allmänna Släktmötet på Lunnevad augusti 2008

Lördagen den 15 augusti 2008 kommer Anders Adells medlemmar att erbjudas att följa med på en bussresa.

Program är ännu inte klart men det lutar åt en sevärd resa inom Östergötland.

Mer information kommer i nästa medlemsblad som beräknas komma ut i maj.

Men boka den lördagen redan nu för en trevlig dag tillsammans med nära och kära.

Hälsningar
Styrelsen

Föreningens Hemsida på Internet

Föreningens ansvarige är Klas Linnell. Han håller som bäst på att utforma en hemsida.

På den är det tänkt att medlemmar ska kunna lägga in sina egna "släktbilder". Ni som har bilder kan skicka dom till Klas mejl adress:
klas.linnell@hotmail.com

Det kommer ytterliggare information i nästa medlemsblad.

Hälsningar
Klas Linnell

Släktmöte på Lunnevad den 23 augusti 2008

Släktmötet var även denna gång på Lunnevad.

Vi hade inte någon upplevelse innan utan vi samlades direkt till maten.

Och som alltid på Lunnevad var maten utsökt.

Trevligt denna gång var att det var många barn med. De lekte och hade roligt.

Eftersom vädret var bra kunde de båda vara inne och ute och leka.

De sedvanliga släktmötesförhandlingarna flöt på bra med flera givande diskussioner.

Efter årsmötet blev det kaffe och samvaro. Vi hade allsång där vi bland annat sjöng Östgötasången. Något som några tyckte vi skulle göra vid varje släktmöte.

Innan vi skildes åt vi kvällsmat tillsammans.

Anette Nystrand Svensson

Deltagarförteckning till allmänt Släktmöte i Lunnevad 080823.

Namn och kod:

1. Gullan Adell
2. Axel Adell / D III 9 /
3. Marie Adell / D III 9a /
4. Rolf Karlsson
5. Zandra Sjöberg / D III 9a-1 /
6. Zandras man
7. Albin Sjöberg / D III 9a -1-1 / (11 år)
8. Leo Sjöberg / D III 9a -1-2 / (9 år)
9. Max Sjöberg / D III 9a -1-3 / (7 år)
10. Alva Sjöberg / D III 9a -1 -4 / (3 år)
11. Öved Adell / D VI 1 /
12. Barbro Adell
13. Kerstin Adell-Tardy / D VI 1a /
14. Eveline Nystrand / D III 5 /
15. Anette Nystrand - Svensson / D III 5a /
16. Björn Svensson
17. Jessica Tryggstad / D III 5a -1 /
18. Rolf Tryggstad
19. Moa Tryggstad / D III 5a- 1 - 1 / (5 år)
20. Alex Tryggstad / D III 5a -1 -2 / (2 år)
21. Emil Tryggstad / D III 5a -1 -3 / (1 år)
22. Klas Linell / D III 5a -3 /
23. Essie Adell / D VII 1 /
24. Inga Jonson / E III 2 /
25. Claes Jonson / E III 1b /
26. Stefan Adell / D I 1c /
27. Niklas Adell / D I 3a / (ej till lunch)
28. Lena Adell (ej till lunch)
29. Ulla Ahlberg
30. Lennart Ahlberg / E/F I 2a -3 /
31. Christina Ahlberg
32. Christina Thornesköld / A I 5b /
33. Gunnar Adell / D VI 1c /
34. Eva Adell
35. Maria Adell / D VI 1c - 3 /
36. Mariana Hellström / D III 8 /
37. Karl-Erik Hellström
38. Ann-Sofi Ringqvist / D III 8a /
39. Jonny Ringqvist
40. Erik Ringqvist / D III 8a - 1 /
41. Bettina Karlsson
42. Klara Ringqvist / D III 8a - 1 - 1 / (4 år)
43. Jesper Ringqvist / D III 8a -1 -2 / (1 år)

44. Elin Ringkvist-Adell / D III 8a - 2 /

45. Marko Adell

46. Gustav Ringkvist / D III 8a - 3 /

(kommer ej)

47. Karl-Gustav Hellström / D III 8b /

48. Gudrun Lindell

49. Gunilla Johnsson / D III 8d /

(ej till lunch)

Kom
ej

50. Anna-Karin Andersson / D III 8e /

(ej till lunch)

kom
ej

51. Alexander Andersson / D III 8e -3 /

(ej till lunch)

kom
ej

52. Mattias Adell / D VI 4b /

53. Birgitta Adell / D VI 4c /



Verksamhetsberättelse för Anders Adells släktförenings styrelse 2006 08 05 till 2008 08 23.

Styrelsen har under nämnd tid bestått av ordförande Ann-Sofi Ringqvist, vice ordförande Lennart Ahlberg, sekreterare Christina Thornesköld, kassör Stefan Adell, ledamöterna Inga Jonson, Claes Jonson, Niklas Adell, Anette Nystrand-Svensson, Öved Adell, Johan Adell och Göran Wendelhof.

Arkivare har varit Stefan Adell och Ann-Sofi Ringqvist med uppgifter att sköta kontakterna med Stift- och Landsbiblioteket i Linköping.

Styrelsesuppleanter har under nämnd tid varit Mattias Adell, Lotta Jonsson och Gunnel Prame.

Styrelsen har sammanträtt 06 08 05, 07 01 23, 07 10 11, 08 01 31, 08 05 20 samt 08 08 23.

Arbetsgruppen som arbetat med förberedelserna inför släktmötet har bestått av styrelsen, se ovan.

Nilkas Adell med hjälp av dottern Johanna har arbetat fram förslag på släktträdet.

Anette Nystrand-Svensson har varit redaktör för vår släkttidning.

Claes Jonson och Niklas Adell har arbetat fram förslag på produkter med släktvapnet tryckt på.

Föreningen har ca. 180 medlemmar.

Styrelsens främsta arbete under mandatperioden har varit att färdigställa ett släktträd på några av Adells släktgrenar vilket kommer att förevisas på det allmänna släktmötet. Styrelsen har varit aktiv i arbetet med material till medlemsbladet.

Släktmöte ägde rum på Lunnevads folkhögskola 06 08 05 med ca. 40 deltagare.

Medlemsbladet har utkommit med nr. 69 och 70.

Brevpapper, korrespondenskort och kuvert med släktföreningens vapen har tillhandahållits av kassör Stefan Adell.

Linköping 08 08 23
Styrelsen för Anders Adells släktförening.



**Föredragningslista till Allmänt släktmöte med Anders Adells
släktförening den 23 augusti år 2008 klockan 15.30 på Lunnevads
folkhögskola ca. 1,5 mil utanför Linköping.**

1. Öppnande av sammanträde.
2. Parentation över sedan föregående släktmöte avlidna medlemmar.
3. Val av ordförande att leda dagens förhandling.
4. Val av sekreterare vid dagens förhandling.
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
7. Upprättande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
9. Redogörelse för föreningens ekonomiska ställning. Uppläsning av revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för kassören och styrelsen.
11. Motioner
12. Bestämmande av årsavgiftens storlek.
13. Tid och plats för nästa allmänna släktmöte 2010.
14. Presentation av släktträd.
15. Diskussion om hemsida.
16. Val av ordförande för tiden fram till nästa släktmöte.
17. Val av övriga ledamöter för tiden fram till nästa släktmöte.
18. Val av suppleanter för tiden fram till nästa släktmöte.
19. Val av revisorer fram till nästa släktmöte.
20. Val av revisorssuppleanter för tiden fram till nästa släktmöte.
21. Val av ledamöter till valberedningen.
22. Övriga frågor.
23. Mötets avslutande.



§ 9 Ekonomi

Stefan Adell redogör för föreningens ekonomiska ställning. 2007-12-31 är behållning plusgirot kr 22 099,62 och bankkonton kr 4 789,93 och 2 400,93, totalt kr 29 290,48.

Gullan Adell läser upp revisionsberättelsen för 2006-2008. Släktmötet godkänner den att läggas till handlingarna.

§ 10 Ansvarsfrihet

Släktmötet beviljar kassören och styrelsen ansvarsfrihet för tiden 2006-2008.

§ 11 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 12 Årsavgift

Stefan föreslår samma årsavgift som tidigare, kr 80,- / enskild och kr 120,- / par. Släktmötet godkänner förslaget.

§ 13 Nästa allmänna släktmöte

Styrelsen föreslår att nästa allmänna släktmöte blir 2010, troligen i augusti. En diskussion följer angående formen för det allmänna släktmötet. Inga Jonson föreslår att släktföreningen skulle kunna ha utflykter vår och höst istället för ett traditionellt släktmöte vartannat år. Diskuteras hur man får med de yngre. Essie Adell föreslår att kalla in några medlemmar, att delegera uppgifter. Kerstin Adell-Tardy menar att det är viktigt att träffas med jämna mellanrum och hon är mycket nöjd med hur det hittills varit. Diskuteras att ha olika platser att ha mötet på. Lennart läser upp syftet med släktföreningen enligt stadgarna. Barbro föreslår att medlemmar kan berätta om olika saker, t ex en resa man gjort. Släktmötet är överens om att det är bra på Lunnevads folkhögskola, bra priser, mat, övernattningsmöjligheter, utrymme i övrigt, går bra att ha med även små barn. Ett förslag är att i fortsättningen inte äta gemensam lunch utan börja det allmänna släktmötet med släktmötesförhandlingarna och sedan mat, olika aktiviteter m m.

§ 14 Släktträd

Niklas Adell visade släktträd som hans dotter Johanna gjort. Släktträdet visar Axel Adells ättlingar och kostar kr 100,-. Släktföreningen betalar DIS-programmet om någon / några vill göra sitt släktträd på sin egen gren. Släktföreningen behöver hjälp med detta och uppmanar att de som är intresserade hör av sig till styrelsen.

§ 15 Hemsidan

Klas Linell informerade om hemsidan. Han är nästan klar. Men det är problem med att lägga ut den och Klas efterlyser någon / några som kan hjälpa till. Klas talar med Göran Wendelhof om detta. Att skapa en web-tjänst kostar ca 12,-/mån. Foton kan läggas ut för att kunna nå ut mera. Klas ordnar detta tillsammans med Göran och meddelar resultatet i nästa medlemsblad. Claes Jonson föreslår att



Protokoll allmänt släktmöte Anders Adells Släktförening

Tid: 23 augusti 2008 kl 15.30

Plats: Lunnevads folkhögskola

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ann-Sofi Ringqvist öppnar mötet.

§ 2 Parentation

Parentation över sedan föregående släktmöte avlidna medlemmar.

Greta Adell
Robert Berggren
Sven-Erik Furu
IngaMaj Hise

§ 3 Val av ordförande

Släktmötet väljer Ann-Sofi Ringqvist att leda dagens förhandlingar.

§ 4 Val av sekreterare

Släktmötet väljer Christina Thornesköld att föra dagens protokoll.

§ 5 Kallelse

Släktmötet förklaras behörigen utlyst.

§ 6 Val av justeringsmän

Släktmötet väljer Stefan Adell och Christina Ahlberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Upprättande av röslängd

Släktmötet godkänner att upprättad deltagarlista gäller som röslängd.

§ 8 Verksamhetsberättelse

Anette Nystrand Svensson läser upp styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2006-08-05 – 2008-08-23. Släktmötet godkänner den att läggas till handlingarna.



det på hemsidan ska finnas kort på alla medlemmar i släktföreningen. Förslag och synpunkter kan mailas till Klas. Anette meddelar hans mailadress i nästa medlemsblad.

§ 16 Val av ordförande

Till ordförande för tiden fram till nästa släktmöte omväldes Ann-Sofi Ringqvist.

§ 17 Val av övriga ledamöter

Flera av ledamöterna har varit ledamöter länge, mer än tio år. Både Claes och Niklas har uttryckt en önskan att bli entledigade från sina uppdrag som ledamöter. Claes beslutar att stanna en period till, men inte Niklas. Till styrelsen för tiden fram till nästa styrelsemöte omväldjs Anette Nystrand Svensson, Claes Jonson, Christina Tornesköld, Inga Jonson, Lennart Ahlberg, Stefan Adell och Öved Adell. Nyval av Klas Linnell.

§ 18 Val av suppleanter

Gunnel Prame har meddelat att hon vill avgå som suppleant. Till suppleanter för tiden fram till nästa släktmöte väljs Lotta Hörberg, f. Jonson samt nyval av Mattias Adell och Johan Adell. Essie kontaktar Johan, som bor i Paris.

§ 19 Val av revisorer

Till revisorer för tiden fram till nästa släktmöte omväldjes Gullan. Anna-Gerda har meddelat att hon vill avgå som revisor på grund av ålders- och hälsoskäl. Hon och Lars sänder en hälsning till alla. Till ny revisor efter Anna-Gerda väljs Marie Adell.

§ 20 Val av revisorssuppleanter

Elisabeth och Inga-Lena meddelar att de vill avgå som revisorssuppleanter. Till nya revisorsuppleanter för tiden fram till nästa släktmöte väljs Kerstin Adell-Tardy och Johnny Ringqvist.

§ 21 Val av ledamöter till valberedning

Som ledamöter till valberedning omväldjes Gunnar. Christina Johnson meddelar att hon vill avgå. Istället för henne väljs Birgitta Adell.

§ 22 Övriga frågor

Claes informerade om muggar med släktvapnet som finns att beställa. Pris är kr 50,-/st. Muggen skickades runt. Claes har just nu med sig nio st till försäljning. Informerades om övriga produkter med släktvapnet som är möjliga att ta fram, t ex kassar, kepsar, träningsoveraller, pennor. Lennart informerade om blad med släktvapnet, ett mindre antal som finns till försäljning för kr 100,-/st. Släktmötet beslutar att det räcker med muggarna tills vidare.



§ 23 Mötets avslutande

Ann-Sofie förklarar sammanträdet avslutat.


Ann-Sofi Ringqvist
Ordförande

Stefan Adell.
Justerare


Christina Ahlberg
Justerare



Vid protokollet
Christina Thornesköld

Årsavgift

På de senaste släktmötesförhandlingarna bestämdes årsavgiften till:

Enskild	80 kr
Par	120 kr
0-17 år	Gratis

Ett inbetalningskort skickas med för årets avgift.

Skriv namnen på inbetalningskortet på dom som årsavgiften avser.

Enligt stadgarna ska avgiften betalas före juni månads utgång.

Postgirokonto:
23 02 38 - 8



Ändringsblankett

Adress

(Fylls alltid i)

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Nyfödd

Födelsedatum: _____

Föräldrarnas namn: _____

Vigsel/Sambo

Namn: _____

Namn: _____

Vigseldatum: _____

Dödsfall

Namn: _____

Dödsdatum: _____

Skickas till:

Anette Nystrand Svensson
Rundelen Lindesberg
590 48 Vikingstad



SLÄKTTRÄD AXEL ADELLS ÄTTLINGAR

Nu finns ett släktträd med Axel Adells alla ättlingar. Axel var ett av släktens anfader Anders Larsson Adells fem barn, ett av de tre som bildade familj och den ende som födde namnet Adell vidare.

Förhopningsvis kommer släktträd också för de andra grenarna, Nilsson och Jonsson, inom en inte alltför avlägsen framtid,

Släktträdet med Axel Adells ättlingar kan beställas hos Johanna Hellström.

(som för övrigt ritat trädet),

Johanna Hellström

Filipstadsbacken 56, 2 tr

123 43 FARSTA

0739-81 41 74

johannahellstrom@live.com

Släktträdet kostar 100 kronor + frakt
(emballage och porto).

Ange vid beställningen den storlek
du önskar på utskriften.
Största möjliga längd är 95-100 cm.
Mindre än 65-70 cm blir texten svårläst.

