

Anders Adells släktförening

MEDLEMSBLAD

Nr 74 * Mars 2011

Anders Adells släktförening
Medlemsblad nr 74
Mars 2011

Innehåll:

<u>Sida</u>	<u>Rubrik</u>
1	Adressändring, Födda, Avlidna
2	Anders Adells släktvapen
3	Gammalt tidningsutklipp
4	Släktföreningens gamla skrifter
5	Del av släktträd
6-7	Anna Alida Larsson
8-9	Mormor Hulda Amalia Larsson
10	Världen är liten
11	En taffels historia
12	Adell siktar uppåt
13-15	Sugen på att prova golf
16	Adell lever med folkrace
17	Föryngring Hemsidan
18	Årsavgift
19	Ändringsblankett

Anders Adells släktförening

Ordf.	Annsophie Ringkvist	Bygdegatan 236	583 31 Linköping	013 - 21 32 36
V. ordf.	Lennart Ahlberg	Örberga Bergsäter	585 99 Linköping	013 - 580 14
Kassör	Stefan Adell	Lindesbergsg. 5	582 53 Linköping	013 - 12 83 49
Redaktör	Anette Nystrand	Miskarp 1	595 93 Mjölby	0142 - 105 73

Föreningens postgirokonto Anders Adells släktförening nr 23 02 38 - 8

Adressändring

Anette Nystrand Svensson/Björn Svensson, Miskarp 1, 595 92 Mjölby, 0142- 105 73
Jessica o Rolf Tryggstad, Verkstadsvägen 121 B, Motala
Elin o Marko Adell. Krokgatan 7, 587 31 Linköping, 013-12 49 92
Gunnar Adell o Eva Rognmo Adell, Nygatan 31 A, 582 19 Linköping, 013-15 05 41

Födda

Stella Rakina Adell f. 2010-08-25

/D III 8a-2-1/

Avlidna

Öved Adell f 1925-08-30 d 2010-09-02 /DVI 4/

Eveline Nystrand f Adell, f 1925-11-10 d 2010-12-09 /D III 5/

Adressändringar m.m.

Sist i detta Medlemsblad finns det en adressändringsblankett.

Vid ev. ändring (adressbyten, födslar, dödslar m.m.) är det bra om ni skickar in denna blankett till:

Anette Nystrand Svensson
Miskarp 1
595 92 Mjölby
anette_nystrand@yahoo.se



ANDERS ADELLS SLÄKTFÖRENING

SVR 387/89

SKÖLD: I rött två nedvända i andreaskors lagda basuner av guld, i varje korsvinkel åtföljda av en ros av silver.

Rött hjälmtäcke fodrat med guld.

HJÄLMPRYDNAD: En uppskjutande, beväpnad röd arm, hållande i den behandskade handen ett svärd av silver med fäste av guld.

Vapnet är år 1970 antaget av Anders Adells släktförening, vilken består av ättlingar till Anders Adell (1816-1894), samt av ättlingar till Anders Adells syskon och till syskonen till hans hustru Hedvig Adell, f. Dahlman. Rätt att föra vapnet har medlemmarna av Anders Adells släktförening, vilken bildades 1967 på initiativ av kantor Knut Adell, Linköping. Eftersom föreningens medlemmar alla har sitt ursprung i Östergötland är vapnets tinkturer hämtade från Östergötlands landskapsvapen och Linköpings stiftsvapen. Likaså är rosorna hämtade från Östergötlands vapen. Basunernas placering i andreaskors anspelar på Anders Adells namn och basunerna är hämtade från orgelläktaren i V.Hargs kyrka, där Anders Adell var kantor 1838-1892. Hedvig Adells moder, Beata Dahlman, var född Kyllenbeck och hjälmprydnaden är hämtad från det Kyllenbeckska sigillet (den ursprungliga slakten Kyllenbeck är utdöd).



Släktföreningens gamla skrifter

Det är väldigt intressant att läsa i alla de skrifter som getts ut om vår släkt.

För en kort tid sen fick jag en skrift av Inga Jonson. En skrift som är utgiven av Knut Adell och Bo Adell 1973. Den heter: "Rusthållare Lars Anderssons ättlingar".

Jag beundrar det arbete som farbror Knut och Bo lagt ner när det gäller forskning om vår släkt. Jag hoppas och tror att det kommer flera i framtiden som vill lägga ner lika mycket energi för att hitta fler historier om vår släkt.

Kanske finns det redan det och i så fall vore det trevligt att få ta del av dessa.

Jag har tagit mig friheten att skriva av några av texterna i häftet "Rusthållare Lars Anderssons ättlingar". Jag tycker det är intressant läsning och det säger en hel del av hur våra tidigare släktingar ställde upp för varandra.

Det säger också en del om hur förhållandena såg ut i början av 1900-talet.

OBS! Det är med godkännande av en av utgivarna till skriften "Rusthållare Lars Anderssons ättlingar", Bo Adell, som jag skrivit av de följande två berättelserna ur häftet.

Anette Nystrand Svensson

Anna Alida Larsson, gift Wedberg

((Hämtat ur skriften "Rusthållare Lars Andersson och hans ättlingar" skriven 1973 av Knut Adell och Bo Adell. Jag, (Anette Nystrand Svensson), har uteslutet några stycken ur den ursprungliga berättelsen))

När min mamma Gertrud, dotter till Hulda Rosenquist, dog 1917, då jag bara var 1 ½ år, lades brevkorrespondensen mellan mamma och pappa undan.

Då pappa dog för 3 år sen, 1970, kom dessa brevbuntar i min ägo.

Det var med stor spänning jag tog del av innehållet i kronologisk ordning. Blandat med ljuvlig förälskelse och skojfriska små skämt och tragiskt allvar finns i breven upplysande data om släktingar.

Då min mamma, några månader efter min födelse, blev svårt sjuk i tuberkulos finner man en offervillighet av ovanligt slag.

Anna Vedberg (moster till Gertrud) lämnar sin tjänst och lämnar allt sitt eget och reser för att ta hand om min mamma och mig. Hon sköter och vårdar min mamma in i det sista. Hon reser med mig till Österåsens sanatorium för att mamma ska få se mig.

När hon tidvis är i Gävle i vårt hem tar hon kärleksfullt hand om pappa och mig och skriver täta brev till mamma på sanatoriet och rapporterar om utgifter och hushållsbekymmer och de små glädjande framstegen när jag växer och utvecklas.

När pappa blev förflyttad i firman till Malmö var mamma mycket svag. Anna Vedberg åtar sig att ta mamma från Österåsen i Ångermanland i sjukvagn på tåget ner till Malmö. Enastående hängivet och osjälviskt sköter hon min allt sämre mamma, tills hon dör.

Sedan flyttade Hulda, min mormor, ner från sitt kära Linköping och blir helt engagerad i vårt hem att ta hand om pappa och mig.

Anna Vedberg får plats som distriktssköterska i Kimstad.

Då och då jular hon hos oss i Malmö. Det blir särskilt festligt när hon och min moster Anna Bengtsson kom till oss. De båda hade mycket underhållande och lättsamt sätt att samtala med varandra och mellan dem rådde en varm vänskap.

Under julbesöken i Malmö tyckte min mormor Hulda att detta var särskilt roligt för henne som var ganska ensam och lite främmande i den skånska miljön.

Hon spanande ivrigt efter en möjlighet för hennes syster Anna att få plats i Malmö. Innan detta blev verklighet hann jag ett par somrar att få vara sommarbarn hos moster Anna i Kimstad. När hon som distriktssköterska blev kallad ut på sjukbesök fick jag åka med i hästdroska. En fantastisk upplevelse för ett stadsbarn från Malmö att få tillbringa somrarna i det vackra Östergötland.

Mormor Hulda Amalia Larsson, gift 1 Rosenquist, gift 2 Bengtsson
(Hämtat ur skriften "Rusthållare Lars Andersson och hans ättlingar" skriven 1973
av Knut Adell och Bo Adell. Jag, (Anette Nystrand Svensson), har uteslutet några stycken ur den
ursprungliga berättelsen))

Hulda föddes i Skeppsås på gården Berg, äldsta dotter med fem mindre syskon. Då modern Augusta tidigt blev förvärvat måste Hulda överta husmorssysslorna på gården innan hon var femton år.

Hon var pigg och ruschig, rund och gemytlig, glad umgängesmänniska.

Hur hon efter flera svåra sorger i livet kunde vara så obruten har jag många gånger undrat över. Hon miste 2 män och sina 2 barn. Aldrig hörde jag henne säga något bittert. Då hennes förste man Oskar dog, fann hon snart en ny livskamrat, Adolf Bengtsson, på Vistena gård utanför Skänninge. Han hade förut dottern Anna Maria.

När Bengtsson kände sig krasslig och gammal sålde han Vistena och familjen flyttade till en 6-rumslägenhet i Linköping. Mormor hyrde ut rum och hade inackorderade i maten bl.a. gymnasister och apotekare.

Med husets båda döttrar och deras kusiner som kom och hälsade på kunde det vara ganska livligt och gemytligt. Roliga kort uppe på det höga husets tak togs av en djärv fotograf, där ungdomarna halvligger mot skorstenen.

En tid bodde en ung disponent på Singer hos mormor. Han hette Robert Elofsson och han förälskade sig i husets äldsta dotter Gertrud. Hon gick då Margaretas hushållsskola för att förbereda sig för kommande uppgift som husmor.

När mamma gifte sig med hade pappa just fått plats i Kalmar, så där ordnades alltså första hemmet. Pappa var energisk i Singer och firman ansåg honom värd en större filial. Han fick förflyttning till Gävle. Där föddes jag.

En barnflicka, Beda med svår tuberkulosjuk mor och möjligen också infekterad själv, fick plats i vårt hem och blev vårt öde. Hon smittade min mamma. Vid mammas svåra sjukdom och död sålde mormor det mesta av sina ägodelar och flyttade från sitt kära Östergötland och alla vännerna i Linköping för att i vårt hem träda in i mammas ställe.

Hon var en frisk och vital mormor som aldrig kom mig att sakna min mamma. Hon blev den bästa tänkbara ersättaren. Hon sydde alla mina kläder och handarbetade mycket. Hon gjorde stora fina dukar, draperier, gardiner, överkast m.m. Många arbeten av hennes hand har jag ännu i min ägo.

Mormor var missionsförbundare. Hon gick in i Betelförsamlingen i Malmö och deltog där i syföreningen och annan verksamhet. Samtidigt var hon, som lojal husmor i pappas hem, med i baptistförsamlingens syförening, eftersom pappa var baptist. Dessutom hjälpte hon stadens präster i Stadsmissionen, särskilt pastor Arvid Svärd. Hon var också en sann ekumen.

VÄRLDEN ÄR LITEN!

Min mor Ingeborg Astrid Söderholm var det yngsta barnet i den Söderholmska familjen i Vänga. Hon hade 6 äldre syskon, varav två var lärare. Fadern Johan August Söderholm – min morfar född 1835 14/7 Hjalsta R. och död 1926 9/4 Vänga P,- var klockare och lärare i Vänga några mil norr om Borås. Ingeborg föddes 1892 13/4 Vänga P och dog 1984 2/4 Linköpings Domkyrkoförsamling E, Hon utbildade sig till folkskollärarinna vid Rudebecks seminarium i Göteborg, där hon 1914 tog folkskollärarexamen och fick sin första plats i Sillerud i Västra Värmland, och stannade i 7 år. Som ensam lärare hade hon alla klasser samtidigt – småskola varannan dag och folkskola varannan dag. 1922 sökte hon platsen som folkskollärare vid Stenbäckens skola i Ransäters församling.

På den här tiden bodde lärarna – även präster och andra tjänsteman- gärna på den ort- församling, där de tjänstgjorde. Det innebar att stor vänskap uppstod bland kollegerna.

En av deltagarna i vårt bibelstudium här i Västerås Ingeborg Olsson gift med komminister emeritus Folke Olsson Västerås- de båda är våra nära vänner – kallar sig Wallstedt Olsson¹. När jag frågade henne om hon på något sätt var släkt med Hulda Wallstedt svarade hon: " Oh ja det var min moster!" . Hon berättar att Hulda Wallstedt var född i Gesäter i Dals Eds pastorat 1895 4/12. Hon tog examen på " Lilla seminariet" i Skara och kom efter några vikariat som ordinarie småskollärare vid Gerby skola i Ransäter 1918. Hon fortsatte där till 1940 då skolan drogs in och hon blev förflyttad till skolan i Munkerud där hon arbetade till sin pension 1954. Hulda Wallstedt var mycket omtyckt av alla i hennes släkt.

Mellan min mor Ingeborg Söderholm- Adell och Hulda Wallstedt uppstod en stark och långvarig vänskap, inte bara i Ransäter, utan också efter det att Ingeborg Söderholm den 15/7 1926 gift sig med Knut Adell i Vreta Klosters Kyrka och flyttat till det gemensamma hemmet i Ljung.² Jag minns ännu Hulda Wallstedts besök i Ljung någon gång i slutet av 1930-talet.

Hulda Wallstedt gifte sig 1933 med Jacob Eriksson och fick 1935 en son Sture. Den 21 februari 1983 gick Hulda Wallstedt-Eriksson ur tiden och ligger begravd på Ransäters kyrkogård.

VISST ÄR VÄRLDEN ÄNDÅ LITEN !

Bo Adell Västerås.

¹ Folke och Ingeborg Olsson har en dotter som är gift med Niklas Lynning. Han är komminister i S:t Hans Kyrka i Linköping och kollega med Niklas Adell!

² Se mitt häfte " Oss älsklige eller En ung mans väg till..." Västerås 2006, kan rekvireras genom att 80 kronor insättes på mitt postgiro 179507-9 . Skriv Oss älsklige.

Adell siktar uppåt

GOLF/LINKÖPING
Det är mycket snack om tjejerna – men även istgötska herrspelare kan göra fina resultat på golfbanan.
Fråga bara Gustav Adell som tog sin första seger som proffs förra veckan.

Segern i Unibake Masters på de danska touren gick kanske obemärkt förbi hos många, men i tuff konkurrens med flera Europatour-spelare vågar vi nog påstå att Gustav Adells insats var en av de allra bästa ett östgötskt herrproffs presterat de senaste åren.

– Det handlade mest om att hålla nerverna i styr mot slutet. Som tur var fanns det ingen leaderboard på banan så jag försökte fokusera på mitt eget spel och njuta av vilken bra bana jag spelade på, säger Gustav.

Tufft att resa runt

Tägen ingick i den nordiska ligan där också den svenska touren finns med. Här finns en rankinglista där de säsongens fem bästa spelare är kvalificerade att spela på challengertouren som är steget under Europatouren.

Gustav Adell låter tveksam när han säger:



Gustav Adell har anledning att le. Efter fem år som proffs har han äntligen fått smaka segerns sötna.

– Jag testade spel på challengetouren förra året och det var tufft, både ekonomiskt och psykiskt. När man inte spelar bra och inte har några pengar kan det vara jobbigt att flänga runt så mycket.

Då är det bättre att vinna hemma i Norden istället. Trots att Gustav fått lite distans till segern i Danmark beskriver han känslan att ha vunnit som "lite konstig". Det tog knappt fem år som proffs innan han fick smaka segerns sötna. Fem år som varit kantade av skador och en hel del tankar på att ge upp golfkarriären. Framför allt är det ryggen som ställt

till besvär, Gustav har flera diskar som ligger fel och som gjort att han tvingats ta långa uppehåll. 2004 spelade han inte alls.

– Nu har jag en ny sjukgymnast och jag känner att det blivit bättre. Senaste halvåret har jag inte haft några besvär.

Bröt armen

När ryggen väl kändes okej tillstötte andra problem. Ett gympass tidigt i våras gick helt gale när Gustav ramlade och bröt armen med smärtor och gips som följd. Åtta veckor efter skadan kunde han åter igen slå golfbollar, men formen

har varit ett enda stort frågetecken under våren. Därför kom segern i Danmark lite oväntat, men Gustav letar förklaringar:

– Skadan gjorde att jag blev ännu mer sugen på golf. Dessutom har jag tränat mycket mer närspel och spelat mer på banan än tidigare. Det har gett resultat.

Klubbytet från Mjölby till Linköping har också gett en liten kick i karriären, och med segern i Danmark ser säsongen ljus ut.

– Jag ska kvala till Europatouren i höst, så mycket vet jag. Målet är naturligtvis att spela mot de bästa i Europa.

CLAES NILSSON
Reporter
013-280169
claes.nilsson@corren.se

OLA AXMAN
Fotograf
013-280345
ola.axman@corren.se

PERSONLIGT

- ◆ **Namn:** Gustav Adell
- ◆ **Ålder:** 26
- ◆ **Familj:** Flickvännen Malin, pappa Ragnar, mamma Görel och brorsan Carl.
- ◆ **Bor:** I Linköping.
- ◆ **Meriter:** En seger på de danska touren, EM-guld, 1 silver och NM-guld i lag för amatörer.

Möjlighet att bo kvar till söndagen. (eller från fredag till lördag/söndag)

Hotell Miskarp ligger i princip mitt på Mjölby golfbana. Här finns fina rum som alla har egen parkeringsplats



Om du hör av dig till mig (Anette Nystrand Svensson) innan den 15 april kan jag ordna rum till ett billigare pris. Annars går det bra att ringa själva till hotellet.

Telefon nummer 0142-803 50.

Pris för ett dubbelrum ordinarie pris: 1 195:-

Pris för ett dubbelrum "boka-tidigt-pris" 1 000:- *OK 2 nätter ska bokas av Anette.*

Om du är ensam kan jag säkert ordna boka-tidigt-rabatt för ett enkelrum också.

Adell lever med Folkracefestival!

FOLKRACE/MJÖLBY

Vill du veta hur det är att köra Folkracefestivalen i Motala?

Fråga Stefan Adell. Han har varit med i alla tävlingar utom en.

– Vad som är speciellt? Nja, det är en kul tävling. Men roligast är att träffa kompisarna.

En fjärdeplats. Det är bästa resultatet han gjort i sina 27 starter. Vilket är det var kommer han inte ihåg, det där med siffror och resultat är inte så viktigt för Stefan.

– Jag minns bara att en kille som åkte Saab vann.

Kvar i folkrace

För många är folkrace inkörsporet till bilsport och början på en annan karriär. Men inte för Stefan. Han har varit sporten trogen alla år och aldrig haft funderingar på att göra något annat.

– Jag har kört lite banracing ett par gånger, det är allt. Ska du köra något annat än folkrace blir satsningen så mycket större. Du kan inte bara åka fyra-fem tävlingar per år, då har du inte en chans att hänga med.

– I folkrace kan man vara bortanågra månader och ändå med en bra bil och lite tur vara med och slåss i toppen.

Han säger att fördelningen tur och skicklighet är ungefär 50-50.

Men det viktigaste av allt, menar han, är att ha en bra ordning på grejerna.

Gillar "bubblor"

Och det har Stefan Adell. Volkswagen är hans bilmärke, en "bubbla" det han helst vill åka.

Hur många bilar han byggt under sin karriär har han ingen aning om. Men den här våren har det blivit en till.

– Jag gillar att gå här i garaget och pular lite, att hitta nya lösningar på pro-

KÖR IGEN

Stefan Adell

- ◆ Alder: 52.
- ◆ Bor: Mjölby.
- ◆ Familj: Särbo och två barn.
- ◆ Yrke: Säljare i telekombranschen.
- ◆ Klubb: MSK Kvarnvingarna.
- ◆ Aktuellt: Åker sin 28:e folkracefestival i veckan.

blem som dyker upp. Den här karossen har jag nog hållit på med i drygt ett år.

Festivalen minstar

Han berättar att karriären började på våren 1983, Folkracefestivalens andra år.

– Min dåvarande kompanjon på jobbet, Janne Lindqvist, hade börjat köra och vi hittade en halvbyggd kaross, en Volvo PV, som vi gjorde färdig.

Då, i festivalens begynnelse, var det riktigt drag kring tävlingen och man hade ett år över 25 000 åskådare.

I dag är verkligheten en annan och både publik och antal förare har minskat.

Rejält.

Vill till finaldagen

– Jag tror att det görs för lite runt själva tävlingen numera. Det händer för lite för de som kommer dit, de som inte åker tävlingen.

Men Stefan kommer att ra.

– Så länge jag tycker att att bygga bilar och att köper jag. Jag tar ett år i taget väg att sluta flera gånger, get tillbaka varje gång. Vad är ditt mål i år?

– Att komma till finalda jag inte att bilen räcker till. Vi får väl se.

PETER CALÉN

Reporter
0141-239515
peter.calen
@corren.se

Corren

ONSDAG 21 JULI 2011

ÅKERING: DANIEL JOHANSSON



Årsavgift

På de senaste släktmötesförhandlingarna bestämdes årsavgiften till:

Enskild 80 kr
Par 120 kr
0-17 år Gratis

Ett inbetalningskort skickas med för årets avgift.
Skriv namnen på inbetalningskortet på dom som årsavgiften avser.

Enligt stadgarna ska avgiften betalas före juni månads utgång.

Postgirokonto:
23 02 38 - 8



Ändringsblankett

Adress

(Fylls alltid i)

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Nyfödd

Födelsedatum: _____

Föräldrarnas namn: _____

Vigsel/Sambo

Namn: _____

Namn: _____

Vigseldatum: _____

Dödsfall

Namn: _____

Dödsdatum: _____

Skickas till:

Anette Nystrand Svensson

Miskarp 1

595 92 Mjölby