



Anders Adells släktförening

50 - år

MEDLEMSBLAD

Nr 79 * Mars 2017

Anders Adells släktförening

Medlemsblad nr 79

Innehåll:

- Ordföranden har ordet
- Välkommen på släktmöte 12 augusti 2017
- Medlemsblad nr 1, från dec 1967
- Vårt första Årsmötesprotokoll för året
1967-08-06 - 1968-08-11
- Christina Thornesköld utvecklat vår släktlängd till
Harald Blåtand
- Bo Adell har forskat och nedtecknat om
Torsten Jonsson - Amerikafararen
- Tack till Erik o Kontor-X som sponsrat med tryck av de
4 st sista medlemsbladen
- Adressregistret
- Adressändringsblankett

Anders Adells släktförening

Ordf.	Anette Nystrand	Miskarp 1	595 92 Mjölby	0142 - 105 73
V. ordf.	Lennart Ahlberg	Örberga Bergsäter	585 90 Linköping	013 - 580 14
Kassör	Stefan Adell	Lindesbergsg. 5	582 53 Linköping	013 - 12 83 49
Redaktör	Ann-Sofi Ringkvist	Bygdegatan 236	583 31 Linköping	013 - 21 32 36

Postgiro nr är: 23 02 38-8

ORDFÖRANDEORD

Vår släkts historia är lång. Vi har tur som har haft eldsjälarna som gjort släktforskning och kommit långt bakåt i vår tideräkning. Vi har en rik släkthistoria och det ska vi vara väldigt glada för. Det vi också har som många andra saknar är människor som lagt ner stort arbete på att samla ihop historier och fakta om våra förfäder. Vi har en rik skriftsamling. Där har bröderna Arthur Adell och Knut Adell gjort ett stort arbete. Intresset har gått i arv till Knuts son Bo Adell som fortsatt sin fars arbete med att forska i och skriva ihop olika fakta om flera släktingars livsöden. Vi har också under många år haft förmånen att träffas under trevliga förhållanden vart annat år under de **50 år** som föreningen funnits.

Som i alla föreningar har intresset gått upp och ner. Under de första släktmötena var vi runt 100 deltagare fram till förra året då vi blev så få att vi fick ställa in.

I styrelsen har vi fört diskussioner om att lägga ner föreningen eller låta den vara vilande. Detta eftersom intresset från föreningens medlemmar inte varit så stort.

Men något tar emot. Dels var det flera medlemmar som hörde av sig förra året och uttryckte sin önskan om att låta föreningen vara kvar. Dels har vi som sagt ett gediget arbete nedlagt av de som startade föreningen och det känns inte rätt att våra nuvarande och kommande släktingar inte ska få ta del av detta arbete.

Vi i styrelsen har också pratat om att det är viktigt att medlemsbladet finns kvar som ett kitt mellan alla släktingar. Och redan 1974 diskuterades detta på det årets släktmöte. Det man då kom fram till var, citat ”vi var överens om att medlemsbladet var ett värdefullt kontaktorgan för släktens medlemmar”, slut citat. Så medlemsbladet har alltid varit viktigt för vår släktförening. Och det kommer så förbli ett tag till.

Det finns en hel skriftserie om våra släktingar. På släktmötet i augusti i år kommer det finnas flera av dom på plats. Det finns bl.a. skrifter om Axel Oskar Adell, familjen Karlströmmer, Arthur Adell, rusthållare Lars Anderssons ättlingar, Sex släkter Adell, Alfred Jonsson och Malin Adell.

På släktmötet kommer det också finnas gamla medlemsblad, från 70 – talet och framåt.

Dessutom kommer det finnas en nygjord film från alla hus och gårdar i Västra Harg där historia och nutid vävs samman och kopplas ihop med vår släkts historia.

Här nedan finns en förteckning över de släktmöten som har ägt rum:

1967 Västra Harg

1970 Åsbo, Strålsnäs.

(Gården Stråls-Näs har en gång ägts av vår förfader Stråle. Läs det Christina Thornesjö skriver om detta i detta medlemsblad)

1972 Flisby prästgård.

1974 Lundsbergs skola, Värmland

1976, 1978 (då även i Västra Harg), 1980 (då även i Söderköping) och 1982 Huitfeldtska gården i G:a Linköping

1984 Lundsbergs skola, Värmland

1986 Lantbruksgymnasiet Östra Ljungby

1988 Lunnevads folkhögskola

1990 Sättravallens fritidsgård

1992 Stjärnorp/Ljung

1994 Skällviks prästgård/Stegeborg

1996 Vadstena/Ekebyborna

1998 Askeby/Örtomta

2000 Gamla Domprostgården Linköping

2002 Tomelilla församlingshem

2004 Örtomta

2006 och 2008 och 2010 Lunnevads folkhögskola
2012 och 2014 Gamla Linköping
2016 Inställt
2017 Wårdshuset, Gamla Linköping

En sång från 1970 om vår släktförening.

Här kommer Släktföreningen

(melodi Pippi Långstrump)

1.

Har du sett vår Knutte
Talman och inte Putte
Har du sett vår Niklas
med släktens stammetråd

Refr.

Här kommer släktföreningen
Tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsansa
Här kommer släktföreningen
Här kommer faktiskt vi.

2.

Har du sett herr Nilsson
Bo Hise och herr Jonson
Har du sett vår Jonas
som är vår kasseman

3.

Till Åsbo har vi kommit
från Stockholm, Köping, Åby
alla andra orter
där hela släkten bor

4.

Här kommer vi att trivas
och åtskilligt upplivas
tack för det du Kaare
och du Eveline

5.

Kom nu alla vänner
varenda släkting som vi känner
nu ska vi leva loppan
Tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsansa

På släktmötet i Åsbo 1970 (med kyrkaffet på söndagen hemma hos Evelina och Kaare) framförde föreningens medlemmar sången ovan (kanske det är dags för en ny ”släktsång” nu i augusti??). Tyvärr kan jag inte säga vem som författat sången.

Det är 50-årsjubileum i år för vår förening så jag hoppas verkligen ni kommer till Gamla Linköping i augusti så vi kan fira tillsammans. Väl mött då.

Anette Nystrand Svensson
ordförande



**Välkomna på Släktmöte
Lördagen den 12 augusti,
2017 i Linköping.**

Vi samlas i Gamla Linköping! Lunch är bokad på Wärdshuset i Gamla Linköping.

Vi återkommer med program under juni månad. Hoppas att ni redan nu kan boka in er på släktmötet den 12 augusti.

I år fyller Släktföreningen 50 år! Det måste vi fira!

Jag börjar med att skicka med släktföreningens första Medlemsblad nr. 1 från dec. 1967.

En mycket rolig och intressant läsning. Gamla minnen!

I min mamma, Mariana Hellströms papper fann jag även släktföreningens protokoll från första årsmötet 1967-08-06 – 1968-08-11 även den första verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. Läs den!

Ses!!

Ann-Sofi Ringkvist

MEDLEMSBLAD

Nr. 1.

Dec. 1967



Anders Adels släktförening

Detta skulle vara en anmälan.

En släktförening bör ha en tidning, ett medlemsblad. I själva verket har vi redan gett ut ett sådant. Jag syftar på den välkomsthälsning, som gick ut till mötet i Västra Harg 6.8.1967 och som redigerades och trycktes, tack vare Bo Adells hjälp.

Här följer alltså nummer 2. Det är tradition i släkten att skriva. Se Bo Hises och Ulla-Lena Önnes artikel ! Varför inte en uppläsning nästa släktmöte (1968) ur "Tahiti och andra dikter"? Och ett "Londonbref" kanske vi också kunde få här då ?

Familjetidningen "Kring Carbidlampan" utkom med - tror jag - två nummer under första världskrigets bekymmersamma restriktionstider. Finns något exemplar kvar i släkten ?

1932 redigerade Arthur Adell ett julnummer, som i sin anmälan betecknas som en fortsättning av "Kring Carbidlampan". Det blev inte så. Författarna i detta julnummer är Ingeborg, Anders, Robert, Wivan, Andreas, Arthur, Malin, Maria och ZJonas Adell. Hedvig Jonsson, född Adell, skriver inspirerat om Örtomtaminen från slutet av 1870-talet. Den uppsatsen återges i detta nummer.

"Ny poetisk kalender" utgavs i Uppsala under andra världskriget av Malin och Arthur Adell. Malin har skrivit en bok om en mörklig kvinna, Hildur Akselson. Arthurs vetenskapliga arbete hoppar jag över, då utrymmet är begränsat. Malin och Arthurs son, Lars i Osby, vismästare, ger ut en pigg skrift "Burkämpan". - Övanstående är givetvis endast ett axplock.

Vad höves oss mera vittnesbörd ! - Gack du, käre läsare och skriv ned, SKRIV NED släktminnena. Snart kan det vara för sent. Sänd oss ock foto, görna amatör-, bränn ej gamla brev och handlingar !

Er tillgivne Knut Adell.

Utdrag ur min Dagbok.

Den 11,6,1966.

I går hade vi Nmerikafrämmande. Det var två äldre damer som hette Ester Gustavson och Ester Keller. Ester Gustavson är släkt till oss, hon är kusin till min farmor. Ester Keller är hennes väninna.

De bor i staden Olympia i staten Washington, och har varit lärarinnor där.

De var i Europa på sällskapsresa. De vek av från sällskapet i Göteborg och anslöt sig, efter Sverigevistelsen, i Norge.

Den 12,6,1966.

I går var vi hos en faster och farbror till mig i Skärkind. Estrarna fick bo hos dem vid besöket i Östergötland.

Alla bröder och systrar till Pappa var där. Min bror Lars och hans fru Siv var också där. De hade sin lilla son Niklas med sig.

Vi satt och åt i nästan två timmar. Efter maten fick vi kaffe och efter kaffet fick vi se på film. Filmen hade Estrarna haft med sig från Amerika. På filmen fick vi se hur de bodde, vimfick också se deras trädgård. I trädgården fanns det mycket blommor.

Catarina Adell, 13 år.

Fotnot: Catarina Adell = /D III 1 c/ och den omtalade farmodern är alltså hustrun i /D III/s första gifte, Malin Adell, f. Anderson.

UR ETT BREV FRÅN ARTHUR ADELL TILL SIN HUSTRU MALIN

Leipzig.

Långfredagen 1920

Jag är alldeles nyss hemkommen från Matteuspassionen och klockan går mot 12 och jag kan därför inte skriva på skrivmaskin och skall därför ej heller berätta allt jag upplevt i dessa sista dagar - det blir ett långt kapitel, men jag måste skriva ett par rader, medan intrycket är levande. Det är en fullkomligt underbar, himmelsk musik och jag är glad att jag fick vara med både vid repetitionen och slutuppförandet.

Men medan jag satt i kväll i Bachs kyrka, tänkte jag också på hur underbart det är att jag fått uppleva dessa dagar här i Leipzig - kanske enda gången i mitt liv - och under musiken tänkte jag också på de tre som jag har att tacka för att jag nu satt där - och främst tänkte jag på Dig och tackade Dig - jag skulle önskat att jag kunnat ge dig med något av vad jag själv fick uppleva.

Och så tänkte jag på min gamle Far. Han var kanske inte så långt borta.

Och så tänkte jag också på Allard - huru han skulle ha fägnat sig åt den gamle Fader Bach.

Men när Hoch Messe går av stapeln i sommar, då är du med ! Du lovar det !

DET STORA SLÄKTMÖTET.

Söndagen den sjätte augusti detta år for jag med mina föräldrar och min faster Anna tidigt i morgonen i väg ut på Östgötaslätten. Det var en fin dag mättad med ljus och värme. Onekligen "gör sig" Östgötaslätten bäst en sådan sen- sommarkdag, när säden står mogen.

Vi vek av från de hårdtrafikerade vägarna och in i en ljuvlig natur, där slätt och skog omväx- lade. Så skyntade Västra Hargs kyrka invid en sjö med vackra stränder.

Vi kom tidigt och gick först in i den välrestauererade kyrkan. Kyrkvärdarna var redan där, De hälsade och sa: -Jaha, det här ska bli Er dag, men vi är så glada att få ta emot Er alla här i Västra Harg. Det lät verkligen välkomnande !

Pappa klättrade uppför läktartrappan och plockade upp noter ur portföljen och gjorde allt i ordning till första preludiet. Det var roligt att sitta där uppe och se kända och okända släktingar strömma in. Man såg sig om lite försiktigt, nickade och smålog mot dem man kände igen. Somliga försvann direkt in i sakristian, varför förstod man snart. Ty vid sammanringningen öppnades sakristiedörren för en fin åiten procession.

Första kom korsbäraren Karl-Gustaf Hellström och så ljushärrarna Ingrid och Marie Adell, därefter kyrkvärdarna Öved och Jonas Adell och Gösta Nilson samt sist celebranten Bo Adell, som fått rycka in i stället för Andreas Adell, som fått förhinder.

Axel Adell, kyrkväktare för dagen, hade tidigare delat ut psalmböcker och hjälpt allt till rätta. Under hela gudstjänsten filmade Bengt Adell, men han var så diskret att man inte alls tänkte på vad han hade för sig. (Fast det skall bli roligt att få se filmen, förstås !)

Det var roligt att alla åldrar var representerade och att alla, oberoende av ålder fick vara med i gudstjänsten, där vi verkligen deltog aktivt genom att sjunga med i psalmer och bedja högt i syndabekännelse, trostökännelse och Fader Vår.

I sin predikan över dagens text om fariseen och publikanen ställde Bo till oss frågan: -Vad är vi ? Förnöjda fariseer ? Publikaner, som är beroende av Gud ? Ser vi Gud i vår nästa ?

Vid nattvardsgången gick våra tankar till dem som gått "före oss", de forna förfäderna. Om dem erinrades vi också vid den högtidliga processionen till Lars Magnus Svensons grav (det var alltså han som var gift med Aurora Adell /A/) Vi sjöng "Härlig är jorden" och Alf Nilson lade ner en kranse.

Så samlades vi till kyrkkaffe i ett ombonat församlingshem. Eveline och Keare Nystrand stod för det. Det var verkligen lyckat, gott och trivsamt. Släktens tonåringar serverade. Niklas skulle ha hållit upprop, men han hade liksom sin far fått förhinder, så det sköts upp till middagen. I stället fick en av ortsborna, Erik Ekstam berätta vad hans morfar berättat om kanten Anders Adell. (Släktfadern alltså) Det blev en humoristisk och engagerande skildring av en energisk och avhållen klockare och lärare.

Sen var det dags för tittande. Vi började med Betlehem, som låg nära kyrkan. Där bodde en gång klockaren och hans familj.

Sedan fer vi i karavan - minsann en lång sådan - till gårdarna Stensäng och Folkebo. Gösta Nilson berättade intressant och kun- nigt om dessa hem och om dem som bott där. Men så mycket var nytt för oss att jag hoppas det blir en särskild artikel om gårdarna. (tack för tipset, kommer kanske i nästa nummer !? /sätt:s amm/)

Nu började vi bli hungriga och på slingrade vägar tog vi oss till Sjögestads Motell, där ett stort och härligt smörgåsbord väntade. Det var Hans Jonson, som stod för maten och han pysslade verkligen om oss. Vi åt, mycket och länge, umgicks i tal och sång med varandra och de yngsta, som tröttnade vid att sitta vid bordet, tog sig en liten avkopplingsstund under detsamma.

(forts.)

Det stora släktmötet...

Det var roligt att se så många släktingar, försöka lära sig vad de hette och vad de kunde ha för sig när de inte var på släktmöten.

Särskilt glad var man över att så många av släktens äldsta var med. Det är ju de som skall berätta för oss om gångna tider. Och alla ungar som inte alltid fattade det där med historia och forna tider, de upptäckte i alla fall många nya kamrater och följde på det sättet släkten trivsam.

Hela dagen var verkligen väl planerad och organiserad, men den tog ju slut i alla fall. Vi hade ingenting emot att fortsätta samvaron, så vi rann att en organisation -lämpligen en släktförening-, ville vi ha. Den bildades vid kaffet och dess styrelse har ålagt mig att skriva det här. De gjorde jag gärna - släkte är roligt!

Essie Adell.

U T D R A G

ur brev från Nils Nilson rörande vår släkt.

12.1.1967

Det är ett beklagligt faktum att jag vet mycket lite om Adells-släkten. Som ung är man i regel inte intresserad av släktingar, som man ej har någon kontakt med, dessutom vistades jag tjugo år i Berlin, från 1916-1935. Genom en släktbok som behandlar min morfars släkt har jag inhämtat följande.

Morfar, lanthbrukaren Lars Magnus Svenson från Folkebo i Västra Harg gifte sig den femte april 1867 med Anna Aurora Adell, dotter till organisten och folkskolläraren Anders Adell i V. Harg. Äktenskapet blev dock mycket kort. Enligt förutnämnda släktbok avled Anna Aurora - min mormor - redan 1882, endast 42 år gammal. Förmodligen med tanke på mor, som vid dödsfallet endast var fjorton år gammal och antagligen saknade lämpligt umgänge, flyttade morfar 1886 till den då stora kvarnen Öjebro i Herrberga socken, där han förvärvade en gård med tillhörande kvarn. I Öjebro lärde mor känna far, handlanden Oscar Nilson och i maj 1892 gifte de sig, jag tror på Stora Hotellet i Linköping. I detta äktenskap föddes inte mindre än tio barn av vilka tre avled i späda ålder.

När jag var mycket ung - 7-8 år - gjorde vi från Öjebro en resa till Örtomta. Vi övernattade hos familjen Jonsson i Linköping och fortsatte dagen därefter till Örtomta, där en fest ägde rum, jag förmodar det var din (Knut Adells /sätt:s anm/) fader som firade någon högtidsdag. (Antagligen hans

femtiosårsdag /Knut Adells anm/) Men mina minnen är vaga. Underligt nog fick jag första gången reda på att Hedvig Jonsson var min mors moster. Under min tid i Tyskland tjänstgjorde jag i tio år på Svenska Dagbladets berliuredaktion. Jag reste hen till fars begravning, han avled i maj 1928 och även senare var jag och min tyskfödda hustru ofta på besök i föräldrahemmet.

Familjen Jonsson med barnen Hugo, Gertrud, Knut, Torsten och Lisa var ofta på besök i Öjebro, och jag minns att vi en gång gjorde en utflykt med hästskjuts till V. Harg

Inom parentes kan jag nämna att jag var i fem år anställd i Henric Carlsons bokhandel i Linköping, det var 1911-1915. I februari 1916 reste jag till Tyskland. I november 1935 återbördades jag till Sverige och blev chef för Sv. Dagbl. arkiv. Avgick med pension i febr. 1960.

20.2.1967. Jag gjorde Gösta uppmärksam på att Anders Adells hustru, Hedvig f. Dahlman avled i Öjebro i okt. 1877. Jag var då endast fem år, men har ett svagt minne av en mycket vänlig, vithårig gammal dam med spetsmössa, som alltid sysslade med något handarbete. Det måste ha varit Hedvig, min mormors mor? Huruvida hon då var besatt hos oss eller endast på besök när hon avled, vet jag ej.

Medsänder ock en av henne efterlämnad dikt, skriven av Anders Gustav Adell. (/C//sätt:s anm/)

b

V Å R F A R H U G O J Ö N S S O N

Alfred Hugo Jonsson föddes i Linköping den 30 mars 1862 som den äldste av fem barn till handlanden Knut Alfred Jonsson, gift med Amelie Hedvig, född Adell.

Som så många gånger inom barnrika familjer fanns inget överflöd av kontanter, så att när Far tagit studenten i Linköping år 1900 med goda betyg, kunde han inte ägna sig åt den ingejörsutbildning, som lockade mest. I stället fick han ta något som gav en inkomst med detsamma och sökte in på Telegrafverket i Stockholm.

Så småningom kom hans äldsta syster Gertrud till Djursholm som folkskollärarinna. Det rådde ett mycket gott förhållande mellan syskonen och de hade många gemensamma intressen, bl.a. litteratur och musik.

Som telegrafassistent kom Far till Västerås. Men innan han lämnade Stockholm, hade han funnit sin tillkommande, Hilma Askembäck, som också arbetade inom Telegrafverket.

Vi barn har hört mycket talas om både Västerås och Sää. Genom Far och Mor och deras syskon, som ofta gästade hemmet, från den villa de först bodde i, Christiansborg, spreds ett välkommande varmt sken över snön mot de syskon som med tåg kommit från Stockholm till det första julfirandet i det nya hemmet. Namnet "Christiansborg" finns fortfarande kvar på samma plats, men byggnaden av idag är ny och i helt annan gestalt - det är sedan några år tillbaka Västerås' moderna simhall.

Mellan åren 1910-1912 bodde en yngre bror, Torsten, i London, varifrån han skrev aktuella artiklar om engelska seder vid julfirandet, stämmingsstycken, om suffragetter, om George den femtes kröning och om kalstrejken.

Efter redigering hade Far arrangerat att breven kom in som "Londonbref", specialbrev till Västmanlands Läns Tidning, vilket förskaffade manuskriptförfattaren välkomna honorar.

Senare när Torsten återkommit till hemlandet, slumpade det sig att de båda bröderna någonstans

ifrån hade fått reda på en släkting, som vid sin död i Spanien lämnat efter sig en riktig skattkista. Bröderna forskade ivrigt i alla uppslag, som skulle kunna leda till skattens återfinnande, men var slutligen tvungna att överge hela projektet, som under en lång tid ägdat deras fantasi.

Förhållandena under dåtiden var väl något osäkrare än nu. Då en båt angjorde Gävle hamn med en kolerasmittad sjöman ombord, ansåg Far det säkrast att Mor med den förstfödda dottern Marianne t.v. flyttade ned till föräldrarna i Linköping tills smittofaran antogs vara förbi.

Med en mycket god vän och kollega, assistent Granström, fick Far utlopp för sin litterära begåvning. Tillsammans utgav de båda en diktsamling under pseudonymen Harald Härjeson, "Tahiti och andra dikter". Ur en nekrolog över Far citerar vi dikternas mottagande: "Samlingen fick ett vackert omnämnande i pressen. Flera av dessa dikter voro riktiga mästerstycken, såsom t.ex. Jonsons sällsynt vackra pierrotvisa, i vilken han besjunger en ungdomskärlek eller t.ex. hans skildring av en färd med en roslagsskuta över Ålands hav.

Ju mörkare, ju fjärrare
blir varågslyckans kust
ju bättre storm, ju närmare
vi ana livets lust.

Den som sjöng så i unga dar,
han kunde icke sitta som askungen i spiselyran."

Med det livliga intellekt och det engagement i tidens frågor, som alltid kännetecknade Far, är det kanske inte att undra på att han kom att ta livlig del i den tjänstemannarörelse, som vid denna tid höll på att växa fram.

Han var med som en av grundarna av Svenska Telegrafbjänstemännens Riksförbund. Likaledes var det väl självklart att han skulle bli redaktör för telegrafavdelningen i den tidning, som utgavs och utgavs gemensamt för tjänstemannagrupperna inom Telegrafverket, Postverket och Statens Järnvägar under namn av Svensk Trafiktidning, en syssla, som han uppehöll till sin död.

Vår Far Hugo Jonson, (forts.)

Under denna sin verksamhet ~~av~~ och under sin tjänstgöring som överkontröller vid Stockholms Telefonstation kom han i nära kontakt med de dåliga ekonomiska förhållandena, som rådde bland telefonist- och telegrafexpeditörspersonalen. Det är ännu omvittnat efter så många år, huru han gjorde deras sak till sin och lidelsefullt och framgångsrikt kämpade för att förbättra deras villkor.

System Lisa har berättat hur hon helt hylligen träffade en sekreterare till en högre tjänsteman i styrelsen. Denna erinrade sig med ögonen fulla av tårar denna hans kamp och vilken oändligt god människa han var.

Efter flytningen till Stockholm 1919 var Far under flera perioder lärare i ämnen Reglemente och Instruktion vid Telegrafverkets Undervisningsanstalt. När detta skrivs på senhjästen 1967 torde de sista av hans elever gå i pension. Minnsgoda personer bland dem talar fortfarande om vilken god och medryckande pedagog han var.

Mot slutet av sitt liv hade Far väl åtagit sig en alltför stor arbetsbörda, som i förening med ett omfattligt rikande nedsatte hans motståndskraft, så att han den 24 mars 1926 föll offer för allmän blodförgiftning i samband med en elakartad

Bo J:son Hise och Ulla-Lena
Örnsjö

Funderingar kring att vara släktmedveten - mer eller mindre.

När jag en gång under studietiden i Uppsala kom till en av de första föreläsningarna i matematik och solg mig ner bredvid en annan förhoppningsfull student, som jag inte bakat^{u/} mig med tidigare, stack jag fram handen och sa: Öved Adell. Svaret kom prompt: Kul, va !

Föreläsaren kom in och började med upprop. Han läste upp närvarolistan från föregående föreläsning. "Finns det någon överste Adell här ?" Eftersom jag bara var furir och inte hade utsikt att bli mycket mer och då ingen annan svarade, fick jag förstås förklara, att det där med överste, det var allt fel, det. Välskrivning har aldrig varit mitt bästa ämne och mitt förmann stöter man inte på så ofta.

Så visst kan det medföra komplikationer att begåvas med ett gammalt ovanligt släktnamn. Att jag fick namnet berodde givetvis på att min far (Arthur Adell, /D VI/ /sätt:s amm/ sysslade med forskning i vår släkt, då namnfrågan för min del blev aktuell. Mina övriga förmann finns också tidigare i slakten, så jag blev grundligt etiketterad. Men jag trivs utmärkt med mitt namn och rekommenderar det till flitigare användning i kommande generationer.

Hur upplever man nu sin släkt, om man inte direkt är en Niklas, utan av tids- eller intressebrist (samvetsfråga) är mera måttlig i sin släktkärlek. När man är barn måste man väl uppleva slakten som en grupp som växer, allteftersom man själv växer till. Det har jag säkert omedvetet gjort. Men jag har inget minne av någon kusins födelse på farssidan. Och ändå var jag sju år, när den siste i raden föddes. Jag hoppas Du ursäktar, Axel, men jag l'ite väl med mina bilar, när jag fick höra om din entré. Nej, för mig växte

släkten genom att mitt medvetande om den vidgades. Detta medvetande stannade visserligen i stort sett vid far- och morföräldrar, fastrar och mostrar, farbröder och morbröder och så kusinkretsarna. Jag gjorde aldrig klart för mig att jag hade sysslingar. Men det blev ganska många släktingar ändå, även utan sysslingar. Det där med att ha en stor släkt, har väl i alla tider betraktats som en styrka. Jag minns att jag kände en viss stolt-het, när släktförhållanden fördes på tal bland kamraterna. Både på fars och mors sida hade jag ungefär ett tjugo kusiner och det var ju inte många, som kunde bräcka det. På farssidan fick man förstås uttrycka det så, att vi var nästan tjugo kusiner.

Det första släktemöte jag minns var i Linköping en av mellandagarna julen 1938. Det var just då vår familj återhördades till Östergötland efter Lundaåren och det gav oss givetvis tillfälle att delta i fler släkträffar. Minnet av det tillfället hålls kvar av ett fotografi, som visar farmor Ameli omgiven av en ganska ansevärd släkt.

Vid ungefär samma tid började perspektivet bakåt i tiden förlängas för mig, genom att jag började samla på porträtt av förfäderna. Förmodligen till födelsedagen 1939 fick jag porträtten av släktfadern Anders och hans hustru Hedvig. Längre bakåt i tiden kommer man i regel inte med porträtt. Anders och Hedvig Adell hörde till den första eller möjligen andra generation, som mera allmänt började låta fotografera sig.

Det där samlandet av porträtt skulle väl ha lett till ett vidgat släktmedvetande hos mig, men så blev det inte. Jag minns att min far nämnde namn som Alida Nilson och Kyllenbeck ibland, men de förblev bara namn för mig. De enda mera avlägsna släktingar, som jag hade någon uppfattning om, var några av Jonsönerna.

Nå, man växte till och bildade egen familj. Sammanhållningen bland Adellarna var stark och jag minns en rad glada släktsammankorster i Östergötland. Även som vuxen har jag upplevt hur släkten vuxit. Kusinerna såg förstås till att så skedde. Den tillväxten har jag i stort sett haft under kontroll genom åren även under den pre-Niklasianska eran. Fast nog kunde det hända, att man fick korrigera sin föreställning om barnantalet i en kusinfamilj med både ett och två barn någon gång.

Så kom dagen i somras då kusinvallen sprängdes. Gränserna flyttades ut. Jag fann mig plötsligt t. ex. släkt med en ämneskollega, som till yttermera visso tjänstgjorde på en internatskola, precis som jag själv. Namn fick ansikten. Släktförhållandena gjordes medvetna. Man upplevde den oförfälskade glädjen i att vara många och att ändå höra ihop. Det är klart att känslan i den upplevelsen förflyktigas, sedan man återvänt till sitt. Man glömmet snart bort det där med farmors systers sondotter. Minnet

av ansikten och röster mattas. När vi träffas igen kommer vi att behöva presentera oss på nytt för varandra i många fall. Vi var ju så många och vi sågs så kort stund. Vi har inte bli verkligt medvetna om varann. - Kan- ske frågar sig någon - är det i så fall någon idé med ett så där stort släktnöte? I dagens samhälle finns så många föreningar, organisationer och kurser att vara med i. De flesta av oss tillhör säkert redan en eller flera sådana och går mer eller mindre regelbundet på träffar och samman- träden. Men det är väl så, att dessa andra former för intressegemenskap begränsas till en generation. Släktföreningen ger däremot en gemenskap mellan generationerna utan att suddas ut generationsgränserna. (Tesen kan kanske diskuteras - men vilken tes kan inte det.) Jag tror att just här- igenom har släktnöten och släktföreningar en uppgift att fylla i en tid, då generationerna träffas mindre och på visst sätt måste vara mera främman- de för varandra än i det gamla bondesamhället. Så jag håller allt på vår släktförening och på släktnöten, också stora sådana. Det är inte bara detta, att få anledning att besöka platser, som man troligen inte skulle besöka annars och att träffa människor, som man lejjst inte skulle träffa. Det är framförallt detta att förnimma historiens vingslag och samtidigt veta, att alla vi som samlats står i samma förhållande till den plats vi besöker, till den händelse som vi hör berättas om och till den släktfader och släktmoder som bragt oss samman. - Det ligger en tjusning i det!

Öved Adell.

EN LITEN GLIMT FRÅN SLÄKTENS HISTORIA.

En släkting till oss (genom släktmoderns syster m.m!), överstelejt看ant STIG KARLSTRÖMER, Stockholm, har inlämnat följande skildring från gångna tider:

"Lantbrukaren Carl Emil Johansson tillhörde en gammal östgötasläkt. Hans föräldrar voro lantbrukaren August Johansson och Matilda Dahlman, dotter till bergsrådet, egendomsägaren Nils Dahlman och Beata Chris- tina Kyllenbeck (som var släktmoderns föräldrar /sätt:s ann./), vars farmor Elsa Beata Prytz, född 1719, död 1796, gift med fänriken Johan Magnus Kyllenbeck, tillhörde den äldre grenen av den gamla från 1400-talet härstammande, år 1852 utslocknade, adliga ätten Prytz nr 702. Han föddes, den yngste av fyra syskon, den 24 juli 1858 på sina föräldrars gård Holmetorp i Askeby socken, Bankekinds härad av Linköpings län. Farfadern och dennes hustru, född Hoffstedt, fick en mycket hastig död i det att vid en färd till ett julkalas vagnen stjalpte i en backe på den isbelupna vägen, varvid båda makarna ljöt en ögonblicklig död, deras son, min farfar, upp- rispade ena kindbenet i av vilket ärret sedan aldrig utplånades. Endast yngsta barnet, en liten dotter kom helbrägd undan. Nämda dotter, Fredica Johansson, som levde till slutet av 1890-talet, blev gift med en lant- brukare Nilson, ägare till en vacker, fäderneärvd egendom Värö i Kärna socken utanför Linköping. Gården gick efter dem i arv till sonen Carl Nil- son och när denne avled barnlös övergick gården till hans unga änka fru

Sanna Nilsson, vilken, sedan hon ingått nytt äktenskap med grosshandlaren David Sundström, försälde densamma. - En kusin till min fädder var den inom vida kretsar kände humoristiska och originelle justitierådet Hoffstedt.

ANTAVLA

- Claes Prytz, krigsöverste und. Sturarna, begr. i Sköllersta Gift ?
deras son
Hans Claesson Prytz f. 1550, hovpred. begr. i Söderköping, g.m. Marg. Persdotter,
deras son
Claes Hansson Prytz f. 1585, kontr. prost, begr. i S:t Olai, Nr. Gift med
Anna Eriksdotter,
deras son
Johan Claesson Prytz f. 1621, justitieborgmästare, begr. i Botkyrka, g.m.
Margareta Grundel.
deras son
Claes Prytz f. 1651, major, begr. i Askersunds landskyrka, g.m. Elsa
Elisabeth Bagge af Berga.
deras son
Gustaf Adolff Prytz f. 1690, löjtnant, d. på Stigared, g.m. Beata Ekelund,
deras dotter
Elsa Beata Prytz f. 1719, g.m. fänriken Johan Magnus Kyllenbeck, d. på Åsen,
Västra Harg.
deras son
Carl Fredrik Kyllenbeck f. 1757, fältväbel, g.m. Johanna Beata Handberg.
deras dotter
Beata Christina Kyllenbeck f. 1785, g.m. frälseägaren Nils Dahlman, död
i Västra Harg (Stämna).
tre av deras döttrar:
1. Eva Margareta Dahlman f. 1808, g.m. Carl Adam Jonsson f. 1811, Hndlande,
Död i Linköping.
deras son
Knut Alfred Jonson, f. 1850, g.m. Hedvig Adell, /E/, deras ättlingar=
"Jonsönerna."
2. Mathilda Dahlman g.m. lantbrukaren August Johanson. Deras son, Carl Emil
Johanson är far till Stig Karlströmer, som skrivit enligt ovan.
3. Hedvig Dahlman g.m. Anders Adell, f. 1816, klockare i V. Harg.,
deras barn
Aurora f. 1840 = Nilsöner.
Axel f. 1850 = Adellare.
Hedvig f. 1853 = Jonsöner.

Sammanställt av Knut Adell.

E N N Ö R L U N D A D A G .

Det var en blåsig, ganska kall dag i somras. Att jag kommer ihåg just den som något särskilt beror väl på att det lände något särskilt.

Hela familjen, även min lillebror och min kusin Gunnar var på väg till Västra Harg. Jag hade aldrig varit där och det hade inte Pappa heller, så han hade lite svårt att hitta vägen, men vi kom fram i alla fall. Vi parkerade utanför en vit kyrka och packade ut oss ur bilen. Nu kanske någon säger

att det inte var något särskilt med det, men det var det.

Det samlades en hel del folk utanför kyrkan. Några kände jag, men ändå var det ganska svårt att göra klart för sig att det var mina släktingar allihopa.

När vi var på väg, trodde jag inte att det skulle komma så många unga. Jag trodde de skulle stanna hemma. Jag blev förvånad.

Dagarna innan hade vi pratat om släktmötet och läst om kyrkan. Det låg

En annorlunda dag...

så långt borta. Vid släktmötet kom det hela närmare.

Så började släktmötet. Vi gick in i kyrkan. Slakten fyllde i alla fall halva kyrkan. Jag fick tyvärr inte vara med om hela gudstjänsten, ty som de flesta vet började min lillebror att bråka.

Efter kyrkan var det kyrkkaffe i församlingshuset. Där träffade jag mina sysslingar och bryllingar. Den enda jag kom ihåg jag träffat förut var Ann-Sofi. Vi sysslingar och bryllingar hjälpte till att servera. En sockenbo berättade vad han hört om vår anfader Anders Adell. Han måste ha varit både snäll, trevlig, humoristisk och arbetsam.

När kyrkkaffet var anjutet travade hela slakten iväg för att titta på klockaregården Betlehem, där Anders Adell bott. Det var en liten rödmålad stuga.

Är det någon som sett en karavan i trakten kring Västra Harg? Svar: Ja, de som mötte slakten Nilsson, Adell och Jonson 6.8.67, i bil för att titta på släktstugor. Jag hörde inte så mycket om stugorna, för vi stod på en grusgård och alla ville flytta på sig.

Nu förflyttar sig handliger till ett motell. Där åt vi en lunchmiddag. Där fanns mat åt hela tjäcka slakten. Niklas höll upprop och det var inte så många som fattades.

De minsta blev trötta på mat och tal och försvann ut för att leka i en lekpark. De övriga hade annat att göra än att gunga. En släktförening höll på att bildas. Hur många släktföreningar finns det i Sverige? Att vara medlem i en sådan är något att vara stolt över. Vi sjöng med Hep-Stars och Joan Baez. Stämningen var glad. Med glass och kaffe slutade måltiden. För mina föräldrar, syskon, kusin och för mig själv var det också slut på släkträffen. Eftersom vi hade ganska långt så fick vi lämna att bryta upp. Vi började tacka och säga adjö. Snart var vi dock inpackade i Saaben. Det var skönt att få korma hem och krypa i säng efter en lång och jobbig dag. Det hade varit en trevlig dag. Vi var alla överens om att det skulle vara kul om det hände flera gånger.

När jag nu har chansen att tacka alla som som ordnade alltihopa, tar jag den och tackar.

Kerstin Adell
/ D VI 4 a /

ANDERS ADELLS SLÄKTFÖRENING

Vid släktmötet 6.8.1967 beslutade vi ju att bilda en släktförening och vi valde också en släktkommitté. Denna släktkommitté sammanträdde bara fem dagar därefter och jag saxar lite av vad som där diskuterades.

Dagens ordförande Knut Adell läste bl.a. upp namnen på de som betalat medlemsavgiften, 10 kr. för släkting över 18 års ålder. I detta sammanhang kan man kanske rikta en uppmaning till de som inte betalat medlemsavgift att göra så, ett postgironummer har vi, 23 02 38, Anders Adells släktförening, c/o Adell, Lindesbergsgatan 5, Linköping.

Vid släktmötet fick släktkommittén möjlighet att utvidga sig, varför vi valde en ny kommitté med följande utseende: Gösta Nilson, Nanna Kyllénbeck, Alf Nilson, Knut Adell, Bo Adell, Jonas Adell, Mariana Hellström, Niklas Adell, Lisa Jonson, Bo Hise, Hans Jonson och vi var överens om att den proportionaliteten, 3-5-3, var riktig, eftersom förhållandet mellan nu levande Nilsöner-Adellare-Jonsöner är 24-58-29, d.v.s. cirka 1-2-1.

Till ordförande valdes enhälligt Knut Adell, till sekreterare Niklas Adell, till kassör Jonas Adell och dessa tre valdes också till det arbetsutskott som sedan tillsattes och som dessutom bestod av Gösta Nilson, Mariana Hellström samt Hans Jonson.

Vidare fattades beslut att utge denna tidning samt att nästa släktmöte skall hållas 1968.

Slutligen måste jag be om ursäkt för att inte det stora, kompletta släkthäftet kommit ut. Alla har nämligen inte lämnat in uppgifter, vi har haft problem med tryckningen och själv har jag haft alldeles för mycket annat att göra. Men den som väntar

Niklas Adell.

Protokoll fört vid årsmöte
med Anders Adells släktförening i sam-
band med släktmöte i Ättetorpskyrkans
församlingshem, Åby den 11.8.1968.

Närvarande: Se bilaga 1.

- § 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla varmt välkomna. Han vände sig därvid särskilt till redaktör Arne Malnberg med maka, Norrköping.
- § 2 Till ordförande vid årsmötet valdes Knut Adell.
- § 3 Till sekreterare vid årsmötet valdes Niklas Adell.
- § 4 Mötet förklarades vara behörigen utlyst.
- § 5 Att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll utsågs Mariana Hellström och Axel Adell.
- § 6 Röstlängden upplästes och godkändes. Jämför bilaga 1.
- § 7 Verksamhetsberättelsen för tiden 6.8.1967 - 11.8.1968 upplästes och godkändes. Se bilaga 2.
- § 8 Tablå över den ekonomiska ställningen 31.12.1967 upplästes. Se bilaga 3. Revisionsberättelse för tiden 6.8.1967 - 31.12.1967 upplästes. Se bilaga 4.
- § 9 Ansvarsfrihet för kassaförvaltaren för tiden 6.8.1967 - 31.12.1967 och för styrelsen för tiden 6.8.1967 - 11.8.1968 beviljades.
- § 10 Efter en smärre diskussion, i vilken Oscar Adell föreslog en årsavgift av fem kronor för medlem över 18 års ålder och Stig Karlströmer en årsavgift av fem kronor per capita samt Axel Adell att åldersgränsen må höjas till 21 års ålder, beslutade årsmötet att följa styrelsens förslag och bestämma årsavgiften till tio kronor för medlem över 18 års ålder samt femton kronor för äkta makar.
- § 11 Stadgar för Anders Adells släktförening fastställdes. Se bilaga 5.
- § 12 Till ordförande i Anders Adells släktförening för tiden till nästa släktmöte valdes kantor Knut Adell.
- § 13 Till övriga ledamöter i Anders Adells släktförenings styrelse för tiden till nästa släktmöte valdes följande:
Gösta Nilson, Alf Nilson, Wanna Kyllenbeck,
Öved Adell, Jonas Adell, Mariana Hellström, Niklas Adell,
Lisa Jonson, Bo Hise samt Hans Jonson.
- § 14 Till suppleanter i Anders Adells släktförenings styrelse för tiden till nästa släktmöte valdes Margit Askling, Andreas Adell samt Ulla-Lena Önne.
- § 15 Till revisorer för tiden till nästa släktmöte valdes Rune Kyllenbeck samt Kaare Nystrand.
- § 16 Till revisorssuppleanter för tiden till nästa släktmöte valdes Oscar Adell samt Gullan Adell.
- § 17 Då inga övriga frågor fanns, avslutade ordföranden årsmötetsförhandlingarna och tackade de närvarande för det gångna verksamhetsåret. Han vände sig särskilt till styrelsen och tiål de som sammanställt fotoutställningen samt till de som anordnat släktmötet i Åby.

Justerat: Axel Adell, Mariana Hellström, Knut Adell.

In fidem: Niklas
Adell

Rätt avskrivet betygar:
Niklas Adell

Närvarande röstberättigade vid årsmöte med
Anders Adells släktförening i Åby 11.8.1968

Fröken Anna Adell /D II/

Kantor Knut Adell /D VII/

Fru Ingeborg Adell /D VII/h

Överstelöjtnant Stig Karlströmer

Fru Rhyra Malmberg

Fru Margot Sjöberg

Fru May Sundén

Folkskollärare Jonas Adell /D I 1/

Mottagningsköterska Wivan Adell /D I 2/

Komminister Andreas Adell /D I 3/

Stud. Niklas Adell /D I 3 a/

Försäljningschef Oscar Adell /D III 2/

Fru Inga-Lisa Adell /D III 2/h

Modedirektris Kerstin Adell-Johansson /D III 2 a/

Hålkortsoperatör Leif Johansson /D III 2 a/m

Ingenjör Bengt Adell /D III 4/

Fru Gertrud Adell /D III 4/h

Fru Eveline Nystrand /D III 5/

Konditor Kaare Nystrand /D III 5/m

Fru Mariana Hellström /D III 8/

Arrendator Karl-Erik Hellström /D III 8/m

Rörmontör Axel Adell /D III 9/

Barnsköterska Gullan Adell /D III 9/h

Lektor Öved Adell /D VI 4/

Komminister Bo Adell /D VII 2/

Fru Ulla-Lena Önne /E I 3/

Med.dr. Lars Önne /E I 3/m

Byrådirektör Bo Hise /E I 2/

In fidem: Niklas Adell

Verksamhetsberättelse för Anders Adells släktförening

6.8.1967 - 11.8.1968

Anders Adells släktförening bildades vid ett släktmöte i Västra Harg den 6 augusti 1967, till vilket hade samlats sjuttiofem åttlingar till Anders Adell. Släktmötet inleddes med Högmässa i Västra Hargs kyrka, vid vilken olika släktingar tjänstgjorde. Därefter följde kyrkkaffe och en f.d. Västra Hargsbo, Erik Ekstam, berättade om släktfadern. Efter att ha besett några släktgårdar åts middag å Sjögestad Motell, varvid förhandlingar hölls och släktföreningen bildades. Därvid permanentades en sittande kommitté för släktmötet till styrelse som dock fick rätt att förnya sig genom att utse fler medlemmar. Vid ett sammanträde 11.8.1967 utsågs följande styrelse: Gösta Nilsson, Nanna Kyllenbeck, Alf Nilsson, Knut Adell, Jonas Adell, Mariana Hellström, Bo Adell, Niklas Adell, Lisa Jonson, Bo Hise samt Hans Jonson. Vid ett sammanträde den 2.1.1968 avgick Bo Adell och efterträddes av Öved Adell. Till ordförande valdes Knut Adell, till sekreterare Niklas Adell och till kassaförvaltare Jonas Adell. Även ett arbetsutskott valdes, bestående av Knut Adell, Niklas Adell, Jonas Adell, Mariana Hellström, Gösta Nilsson samt Hans Jonson. Till suppleanter valdes 2.1.1968 Margit Åskling, Andreas Adell samt Ulla-Lena Örne.

I samband med släktmötet inspelades ett par filmer samt ett ljudband, vilka senare skänkts till släktföreningens arkiv. Även många andra saker har blivit skänkta till detta arkiv under det gångna verksamhetsåret. Däribland märks en lång rad fotografier samt bouppteckningar, tidningsurklipp, noter, skrivna av släktfadern och en psalm till A Gustav Adells begravning 1863.

Vid släktmötet 6.8.1967 fick släktföreningen 48 betalande medlemmar, en siffra som 1.7.1968 stigit till 70.

Styrelsen har, efter vad som framgått ovan, sammanträtt 11.8.1967, 2.1.1968 samt regelbundet före släktmötet 11.8.1968. Visskorrespondens har pågått mellan styrelsemedlemmarna beträffande stadgeförslaget ordaydelse.

En kommitté för släktmötet i Åby 11.8.1968 tillsattes 2.1.1968 och har sammanträtt vid två tillfällen.

Ordföranden Knut Adell och sekreteraren Niklas Adell, såsom representant för släktföreningen, är medlemmar i Genealogiska Föreningen, Stockholm.

Vid en av Genealogiska Föreningen anordnad sammankomst i Norrköping den 28.10.1967 deltog släktföreningen ordförande.

Släktföreningens ordförande har ock deltagit i flera av Genealogiska Föreningen anordnade sammankomster i Stockholm.

Under året har ett större släktregister över Anders Adells åttlingar sammanställts och utgivits samt vissa forskningar å Nils Dahlmans samt Kyllenbecks släkt utförts.

Släktföreningens ordförande har nått utvidgad kontakt med de närbesläktade släktgrenarna Karlströmer och Söderliigg.

Kontakten med medlemmarna har gått via ett Medlemsblad som utkommit vid tre tillfällen, ett strax före jul, ett i mitten av januari samt ett i slutet av juni. Till dessa har redaktionen erhållit bidrag från olika släktingar.

Styrelsen,

Tablå över den ekonomiska ställningen i Anders Adells

Släktförening den 31 dec. 1967

Vinst och förlusträkning:

Inkomster

medlemsavgifter	590,-- kr.
gåvor	25,-- kr.
ränta	5,38 kr.
	<u>620,38 kr.</u>

Utgifter

utbetalningskort	10,-- kr.
GF normalstadgar	2,60 kr.
stenciler, kuvert, frimärken	72,60 kr.
	<u>85,20 kr.</u>

Tillgångar och skulder:

Tillgångar

Kassa	40,-- kr.
postgiro, innest. å k:o nr.230238	9,80 kr.
bankräkning, innest.å Linköpings-	
Skänninge Sparbank nr 10911419	485,38 kr.
Summa tillgångar	<u>535,18 kr.</u>

Skulder och kapitalbehållning

Inga skulder	
Kapitalbehållning	535,18 kr.
Summa skulder och kapitalbehållning	<u>535,18 kr.</u>

Balansräkning den 31 dec. 1967

Kassa	40,-- kr.	Kapital	535,18 kr.
Postgiro	9,80 kr.		
Bank	485,38 kr.		
Summa	<u>535,18 kr.</u>	Kronor	<u>535,18</u>

Linköping 31 dec. 1967

Rätt avskrivet betygar

Niklas Adell

Jonas Adell

I ÖRTOMTA

Hos bror Axel under hans första varelse i Örtomta var undertecknad husföreståndarinna. Vi rönte mycken vänlighet och välvilja. En liten hjälpredda hade vi uti en tös, som gick "som den ifrån oss skrider". Bostaden två rum och kök, genom vilket trafiken gick, emedan den andra ingången ledde in i kommunalrummet. Söndagsmorgnarna var det självskrivet att Prästen Björbling alltid tog den vägen, varför döt var att se till att passagen var någorlunda klar till rummet intill, sängkammaren, för att där med bror Axel avhandla vad som hörde till deras kall. Prostinnan och ungdomarna från prästgården togo ofta en pratstund hos klockarns imman de gingo till kyrkan. Den var vacker, den lilla gången som ledde till kyrkan och högtidligt att höra klockorna ringa.

Det var rätt många och glada ungdomar i prästgården om sommaren. Ett syskonpar var från Stockholm. Bror såg de ut och trevliga voro de och sjöngo bra. Sonen Carl -~~artist~~- samt ett par betalande fröknar, en liten näpen husmansell, som prostinnan ej gillade. Då prostinnan klätt till brud den vackra Josefin i Mossänder och visade henne utbrast husmansellen, Hilda hette hon: "Hon är ju riktigt snygg!" "Hur kan man säga så om en brud?" svarade prostinnan i en ej vidare vänlig ton.

21 augusti vill jag minnas att det var prostinnans födelsedag. Den ville Carl att vi skulle fira med en liten teaterpjäs. För de agerande var det roligt under övningstiden. Bror Axel skulle förgylla högtiden med att avbränna fyrverkeripjäser, men som han ej var vidare van att hantera den varan, förskräckte han allt prosten, som var rädd för elden, då raketerna smälldo iväg; andra pjäser höll på att kila in bland åskådarna. Ja, var det än icke vidare lyckat med arrangemanget, så minns jag då vi kommo hem på kvällen, att vi satte oss på stentrappan och tyckte att det hade varit en riktig upplevelse.

ibland voro vi bjudna till baron Banérs på Eknäs. En pratsam skollärare Kumlin såg rätt dum ut, då han stod tyst, men det dörjde ej länge förr än han hade konversationen i sin hand. Vart vi även ofta gick, var till fänjunkare Kumlin i Öjebytorp på gränsen i Askeby. Gift med vår kusin Josefin Didrikson, en väldigt trefflig och respektabel dam, ståtlig och glad och charmant värdinna, som alla herrar voro förtjusta i, ej minst för hennes goda mat.

Sista sommaren av min vistelse hos Bror sutto vi ute under de stora lömmarna och åto våra måltider och drucko vårt kaffe, då väret tillät det.

Brors musik i kyrkan blev allt mycket uppskattad. Till bondgårdarna var ju också bjudningar, men prat låg ju ej för klockaren, det var ju mest musiken.

Syster Hedvig Jonson.

I medlemsblad nr 63 juni 2003 fanns bl a denna antavla upprättad av Öved Adell efter släktforskning han gjort. Där stod bara namnen och jag tyckte det var väldigt spännande med alla dessa släktingar bakåt i tiden och sökte därför information på internet för att få veta lite mer om var och en och skrev då en del noteringar bredvid namnen. Det finns självklart hur mycket information som helst att få fram om man är intresserad.

När det gäller mig och min familj får jag istället för Axel Adell skriva Axels syster, min farmormor **Aurora Adell**, f. 1840-12-21, d. 1882-01-01, g. 1867-04-05 med Lars-Magnus Svensson, bosatta på gården Folkebo, Västra Harg och istället för Arthur Adell skriva min farmor **Alida Svensson**, f. 1868-01-12, d. 1945-11-06, g. 1892-05-12 med Oscar Nilsson, bosatta på gården Djupadal med kvarn i Öjebro och från mars 1916 på gården Hydinge Storgård, Sya och sedan min pappa **Gösta Nilsson**, f. 1898-02-23, d. 1970-05-10, g. med Dagny Hansson 1946-06-29, bosatta på Hydinge Storgård, som numera ägs av min bror Lars Nilsson och hans hustru Anita.

Christina Thornesköld / A I 5 b

Harald Blåtand	Kung av Danmark 958-ca 986, kung av Norge 970-ca 986, f. ca 911, Jelling, Danmark d. 986 Jonsborg, Norge, g. med Tove, dotter till vendiske fursten Miskivoj. Den trådlösa kommunikationsstandarden Bluetooth har fått sitt namn efter Harald Blåtand
Svend Tveskägg	Kung av Danmark ca 986-992 och 993-1014, kung av Norge ca 986-995 och 1000-1014, kung av England 1013-1014, f. ca 960, d. 1014-02-03 i England, g. med Sigrid Storråda, som var dotter till vikingahövdingen Skodul Toste, Sverige
Estrid Svendsdotter	Prinsessa av Danmark, d. efter ca 1057, begravd i Roskilde domkyrka, g. med jarl Ulf Thorgilsson av Skåne
Svend Estridsen	Kung av Danmark 1047-1074, f. ca 1020, d. 1074-04-29, g. med Gunhild Anundsdotter
Knud den helige	Kung av Danmark 1080-1086, f. ca 1043, mördad 1086-07-10, begravd Sankt Albany kyrka, Odense, senare flyttad till Odense domkyrka, helgonförklarad av påven, g. med Adele av Flandern
Ingegerd Knudsdotter	Prinsessa av Danmark f. ca 1085 i Roskilde, anmoder till Bjälboätten, g. med Folke den tjocke, Folkunga, svensk storman
Bengt Snivels	Bengt Folkesson Snivels av Flanders, f. ca 1108 Varnhem, Västergötland, d. 1175, g. med Sigrid Lakman
Magnus Minnesköld	Magnus Bengtsson Minnesköld, svensk storman, ägare till godset Bjälbo, Östergötland, f. ca 1150 i Bjälbo, d. 1210 i slaget vid Gestilren, g. med Ingrid Ylva
Birger Jarl	(Birger Magnusson), hertig och jarl, f. ca 1210 i Bjälbo, d. 1266-10-21, Hjälmbolund, Varnhem, begravd i Varnhems klosterkyrka. Fick Greger med okänd kvinna, Birger gifte sig senare med prinsessan Ingeborg

- Greger Birgersson** Stamfar för Folkungaättens oäkta gren, d. 1276-01-15 Uppsala, riddare 1272-1276, godsägare Ångsö, Västmanland och Arnö (nuvarande Biskops-Arnö), Uppland. Greger var gift med en till namnet okänd kvinna, som hade gods i Södermanland
- Magnus Gregersson** Folkungaättens oäkta gren, riddare, riksråd och lagman i Västmanland, f. ca 1257, d. ca 1319, Brunnsolm, Näs, begravd i dominikanerklostret, Sigtuna, g. med Ingegerd Filipdotter, Rumbysätten
- Kristina Magnusdotter** Folkungaättens oäkta gren, f. ca 1290, Brunnsolm, Näs, d. efter 1364, g. med Finnvid Nilsson, Frössviksätten
- Birgitta Finnvidsdotter av Frössviksätten**, f. 1320, d. 1378, g. med Håkan Magnusson Leopard, riddare och riksråd
- Magnus Håkansson / Leopard**, riddare och riksråd, f. 1365, d. 1399, g. med Margareta Lidinvarsdotter
- Kristina Magnusdotter / Leopard**, g. ca 1399 med Bengt Stensson Natt och Dag, d. efter 1451
- Måns Bengtsson / Natt och Dag**, riddare, riksråd och lagman i Närke, ägare till Göksholm och Brokind, Östergötland, stamfar till Sveriges äldsta släkt och adelsätten Natt och Dag, f. 1410, d. 1477, g. 1466-09-28 med Ermegard Fikkedotter Bülow
- Kerstin Månsdotter / Natt och Dag**, f. 1467, d. 1519, g. 1486-09-06 med Sigge Larsson Sparre af Rossvik
- Ingeborg Siggisdotter / Sparre af Rossvik**, f. 1490 d. 1544, g. med Göran Hansson Stiernsköld, hövitsman
- Märta Göransdotter / Stiernsköld**, g. med Knut (Andersson) Lille af Ökna, hövitsman för kung Gustav I:s krigsfolk i lägret vid Rotebro, riddare, riksråd, lagman
- Knut Knutsson Lillie af Ökna** f. 1520, d. 1596 Floda, Södermanland, ståthållare, riddare, g. med Anna Bese
- Anna Knutsdotter Lillie af Ökna** f. 1566, d. 1617 g. 1594 med Gustav hertig av Sachsen Engern Westfalen, hans föräldrar var Magnus III von Sachsen Lavenborg 1543-1603 och Sofia 1547-1611, prinsessa av Sverige. Gustav föddes 1570 på Ekolsund och dog 1597-11-11 på Stockholms slott. Sofias föräldrar var Gustav Vasa 1496-1560 och Margareta Eriksdotter Leijonhufvud 1516-1550. Sofia f. 1547-10-29 i Stockholm, d. 1611-03-07 på Ekolsund
- Brita Gustafsdotter Rutencrantz** f. ca 1610, d. ca 1690 i Åsbo, g. 1633-02-03 med Anders Persson Stråle af Sjöared på Sjöared, Tofteryd, Småland. Bosatta och ägare av Strålnäs Herrgård, som från början hette Näs säteri. De skänkte 1648 predikstol och orgelläktare till Åsbo kyrka. Anders d. 1649 och begravd i Åsbo
- Carl Andersson Stråle af Sjöared** f. 1649 i Strålnäs, d. 1724-04-03, g. med Elisabet Lindeskyld 1682-03-10, bosatta och ägare av Bålnäs säteri, Malexander, Elisabets barndomshem, båda begravda i Malexanders kyrka

- Elsa Elisabeth Stråle af Sjöared** f. 1687-08-16, Bålnäs säteri, Malexander, d. 1774-05-14, g. 1724-09-27 med löjtnanten Esaias Kyllenbeck. Esaias d. 1775-05-12 på Åsen, Västra Harg
- Johan Magnus Kyllenbeck** f. 1727-05-10 på Södraholm, Adelöv, d. 1797 eller 1798 på Åsen, Västra Harg, g. 1755-01-26 med Elsa Beata Prytz
- Carl Fredrik Kyllenbeck** f. 1757-05-14 i Mulseryd, d. 1797-08-29, g. 1782 med Johanna Beata Handberg
- Beata Christina Kyllenbeck** f. 1785-02-21 i Stengårdshult, d. 1862-02-17 i Tostebo, Nykil, g. 1801-09-06 på Åsen, Västra Harg med frälseägare Nils Dahlman
- Hedvig Dahlman** f. 1817-06-07 i Västra Harg, d. 1897-10-05 i Öjebro, g. 1840-04-12 med Anders Adell, bosatta och ägare av Stensäng, Västra Harg
- Axel Adell** f. 1850-05-16 i Västra Harg, d. 1925-04-01 i Linköping, g. 1882-11-30 med Emilia (Ameli) Matilda Johanna Jonsson
- Arthur Adell** f. 1894-03-25 i Örtomta, d. 1962-11-24 i Uppsala, g. 1920-01-01 med Amalia (Malin) Ribbing
- Öved Adell** f. 1925-08-30 i Stjärnorp, d. 2010-09-02 i Lundsberg, g. 1951-09-18 med Barbro Liander

TORSTEN JONSSON – AMERIKAFARAREN.

Oscar Torsten Engelbrekt 1892 7/11 Linköping , son till Alfred Jonsson 1830 21/1 Vreta kloster d 1923 1/10 Linköping och Amalia Hedvig (d.y.) Adell (faster Hedvig) 1853 26/2 V. Harg d 1933 2/6 Danderyd¹.

Var nog en orolig själ. Redan som barn var han sjuklig. I vuxen ålder flyttade han många gånger . Från Linköping till Sala , där han en tid bodde hos brodern och var kassör på Sala tidning. Därifrån till Stockholm² där han 1914 en kort tid bodde hos systemen Gertrud.

1915 5/9 gifte han sig han i Krylbo med Judit Kristna Engdahl 1892 7/5 Folkärna d 1974 21/12 Falun. Han kallade sig här kontorschef. Då hade Torsten Jonsson redan flyttat till Örebro Norra Nicolai. Där föddes sonen Torsten Alfred 1916 14/1.

1916 12/10 flyttade familjen från Örebro Nicolai till Varbergs stadsförsamling. I Varberg bodde de i Postmästargården och Torsten Jonsson kallade sig för grosshandlare.

Enligt New York Passengerlists 1820-1957³ emigrerade Torsten Jonsson med Svenska Amerikalinjens ångfartyg "S S Stockholm" på nyåret 1917 och anlände till New York den 13/1 1917⁴.

Parets andre son Kjell Anders föddes 1917 24/5 i Folkärna U⁵, vilket innebar att familjen Judit förmodligen flyttade från Varberg i början av år 1917. (Torsten Jonsson fick aldrig se honom.) Vid mantalsskrivningen i Varberg hösten 1917 överfördes familjen Torsten Jonsson till "Å församlingen skrivna"⁶ med anmärkning att Torsten Jonsson vistas i Amerika.

Judit Jonsson och barnen flyttades formellt från Varberg 1918 30/12 till Husby U⁷ där hon med hjälp av svågern Hugo Jonsson blev telefonstationsföreståndare. Under den här tiden till 1920 kom några brev från Torsten Jonsson , enligt "Faster Hedvigs dagbok ett av de sista hade han plats på en gård i Sydamerika.⁸ I brevet till Varbergs rådhusrätt uppgav makan Judit Jonsson att det sista brevet kom den 14 december 1919 och hade avsänts från Washington den 23 november 1919

Tyvärr har Torsten Jonssons brev förkommit⁹.

Skälet till att Torsten Jonsson emigrerade var förmodligen trassliga affärer.

1920 överfördes Torsten Jonsson från "Å församlingen skriven" till Varbergs Obefintlighetsbok¹⁰.

Enligt United States Census 1930 var Torsten Jonsson i Minnesota Montreal som arbetare antingen i jordbruket eller i järnproduktionen. I Minnesota fanns en stor mängd svenskar¹¹.

¹ Se Släkterna bok E IV, även Faster Hedvigs dagbok sid 4, 21.

² Enl Sala försbok Alla 6 1908-1926 utflyttade han till Stockholm 1915 5/9

³ Ancestry.com.

⁴ Judit Jonssons brev till Varbergs rådhusrätt januari 1937

⁵ Folkärna C 9 1911-1927 Födelse och dopbok

⁶ Varbergs stadsförs A II a 9 1904-1931 fol 1196. Till " Å förs skrivna" överförs personer med utan "känt hemvist" men vistas i landet. Till Obefintlighetsboken ofta sådana som emigrerat utan att ta ut flyttningsbetyg.

⁷ Varbergs stadsförsamling A II a 9 fol 1196

⁸ Faster Hedvigs dagbok sid 22

⁹ Uppgift från ett barnbarn Anna Kjellsdotter Jonsson Rättvik

¹⁰ Varbergs Obefintlighetsbok B 8:7

¹¹ Nordisk Familjebok 1923-1937 och Lilla uppslagsboken 1966

1932 fanns han i El Paso Texas¹², möjligen var det där som Torsten Jonsson dog 40 år gammal. El Paso ligger precis vid gränsen till Mexiko det västligaste hörnet av Texas vid Grande del Norte. En stor knutpunkt med många smältverk¹³.

"Faster " Hedvig Jonsson dog 1933 2/6 i Danderyd A . Bodelsägare var barnen däribland Torsten Jonsson, som vid bouppteckningen antecknades som "vistande å okänd ort". Därvid förordnades system Gertrud Jonsson att "såsom god man bevaka hans rätt i boet"¹⁴

I samma brev skrev Judit Jonsson m flera :” Då mer än tio år förflutit från det Torsten Jonsson genom brevet den 23 november lät sig senast avhöras får vi härmed vördsamt anhålla om hans dödförklaring”.

Släkternas bok uppger att Torsten Jonsson dödförklarades 1933¹⁵. Det är fel.

1937 22/3 uppmanar Varbergs rådhusrätt i en kungörelse Torsten Jonsson att "senast den 11 april 1938 anmäla sig hos rådhusrätten" .Sedan kungörelsen meddelats dels i Post och Inrikes tidningar dels i Norra Hallands tidning, Västkusten och Varbergs-posten beslutade Varbergs rådhusrätt att Oskar Torsten Engelbrekt Jonsson skall död anses och att den 30 november 1929 är att för dödsdag antaga"¹⁶

"Faster Hedvig skrev i sin dagbok på olika ställen

Torsten Oscar Engelbrekt, "han har alltid varit klen --- liflig och förståndig. Gud hjälpe min lilla gosse; spenslig och klen;.. med goda och dåliga anlag; Han är så rikt utrustad, min älskade gosse; Han har svårt att rätta maten efter matsäcken; Gud hjälp oss med honom, kanske han ej är i livet, vår älskade Torsten, att det skall bliva så för honom och så för oss; O min älskade Thorsten, huru har du hafvt och var dväljs du" .¹⁷.

Torsten Jonsson ville väl ,men lyckades inte alltid här i Sverige, trodde nog på ett bättre liv i U.S.A men lyckades inte där heller. I de sista meddelande register tituleras han som vanlig arbetare - dräng.

Källor:

Bo Adell "Faster Hedvigs dagbok" Västerås 2014.

Kyrkoböcker : Ancestry.com Arkiv Digitalis

FamilySearch.org

Usgenweb.org

Varbergs rådhusrätt.

¹² Familysearch.org Texas El Paso Alien Arrivals 1924-1952

¹³ Lilla Uppslagsboken 1966.

¹⁴ Judit Jonssons brev till Varbergs rådhusrätt januari 1937

¹⁵ SB E IV

¹⁶ Varbergs rådhusrätts beslut 1938 19/4.Se också Död och begravningsboken Varberg F I 13g

¹⁷ Se Faster Hedvigs dagbok sid7,11,15,21,31.

Linköpingsföretaget expanderar

LINKÖPING

Linköpingsföretaget Kontor-X har tecknat ett globalt avtal med Saab. Nu expanderar företaget och blir en aktör ute i världen.

Företaget ska installera och underhålla konferensrumsutrustning på Saabs kontor i alla de länder där Saab finns representerade.

– För oss innebär det här avtalet en möjlighet till expansion som annars vore otänkbar. Vi har nyrekryterat folk och skapar nya samarbeten i en rad länder, med lokala företag som får hjälpa oss på plats och representera oss. Vi har också gått från östgötska till engelska som vårt officiella språk, säger Erik Ringkvist, försäljningschef på Kontor-X, skämtsamt.

Företaget har redan hunnit göra en del jobb utanför landets gränser. I praktiken handlar det inte bara om att installera utrustning i Saabs konferensrum utan att även utbilda företagets personal och sedan fungera som en löpande serviceersur.

– Vår ledstjärna är ”avancerad enkelhet” och vi tror stenhårt på att välfungerande mötesutrustning leder

till att företag blir mer framgångsrika. Det sparar en massa tid och man kan koncentrera sig på jobbet istället för att krångla med utrustningen, säger Kristoffer Nord, teknisk ansvarig för projektet med Saab.

Under de senaste månaderna har företaget nyrekryterat sju personer och nu är de 25 anställda. Men behovet efter kompetens finns fortfarande.

– Vår ”resa” med Saab började 2010 när vi blev en lokal leverantör till Saab i Linköping och rustade upp mötesplatser i Tannefors och Malmslätt. Fyra år senare blev samarbetet nationellt och nu ger vi oss ut i världen. Vi har valt att växa på det sättet, sakta men säkert, säger Erik Ringkvist.

Avtalet med Saab är på tre år och tack vare att företaget också skaffar sig ny kompetens söker nya kunder deras tjänster.



Glada. Kristoffer Nord och Erik Ringkvist är så glada att företagets kompetens uppskattas och att den går före storleken.

Foto: Zenaïda Hadzimahovic

– Flera stora företag vill anlita oss. Vi är så glada att vår kompetens uppskattas och att den går före storleken. Vi är det lilla företaget som gör det stora jobbet. Men vi får också hjälp av flera underleverantörer som är engagerade i våra projekt, säger Kristoffer Nord.

De påpekar att stora företag som dagligen har möten inom landet eller över landsgränserna är beroende av att ha en enhetlig teknik som skapar trygghet och minskar osäkerhetsmoment för medarbetarna.

– Många små tidsbesparingar kan också ge större effekter än vad man först tänker på, säger Erik Ringkvist. Kontor-X grundades i Linköping 1991 och omsätter dag cirka 60 miljoner kronor per år. Företaget har även kontor i Göteborg och Stockholm.

Zenaïda Hadzimahovic
zenaïda.hadzimahovic@ostgotamedia.se
013-28 04 21

Adressregister Anders Adells släktförening

A	B	C	D	E	F	
1	Adell	Arthur	Karl Gerhards väg 27	133 35 Saltsjöbaden	08 - 717 26 94	arthur.adell@home.se
2	Adell	Birgitta	Alby Sjöväg 2 A	135 60 Tyresö	08 - 623 10 97	birgitta.adell@telia.com
3	Adell	Carl	Bäverstigen 5	553 08 Jönköping		
4	Adell	Victoria	Bäverstigen 5	553 08 Jönköping		
5	Adell	Mikael	Gränsvägen 22	175 46 Järfälla	08 - 580 191 81	kerstin.adell@sasmedia.se
6	Adell	Kerstin	Sörahemsvägen 65	184 37 Åkersberga	08 - 540 607 71	
7	Adell	Eva	Klövervägen 24	191 47 Sollentuna	08 - 623 05 38	mattias.adell@swipnet.se
8	Adell	Mattias	Klövervägen 24	191 47 Sollentuna	08 - 623 05 38	mattias.adell@swipnet.se
9	Adell	Anna-Gerda	Blåsingevägen 20	264 71 Östra Ljunby	0435 - 216 86	lagadell@passagen.se
10	Adell	Lars	Blåsingevägen 20	264 71 Östra Ljunby	0435 - 216 86	lagadell@passagen.se
11	Adell	Andreas	Grengatan 129	589 55 Linköping		
12	Luzardi	Emilia	Grengatan 129	589 55 Linköping		
13	Adell	Gullan	Linnégatan 11 B	582 25 Linköping	013 - 17 41 52	
14						
15	Adell	Elin	Krokogatan 7	587 31 Linköping	013 - 12 49 92	
16	Adell	Marko	Krokogatan 7	587 31 Linköping	013 - 12 49 92	
17	Adell	Eivor	Lindesbergsgatan 5	582 53 Linköping	013 - 12 83 49	
18						
19	Adell	Stefan N G	Lindesbergsgatan 5	582 53 Linköping	013 - 12 83 49	
20	Adell	Carolina	Leopolds gata 21	584 37 Linköping	0730 - 87 22 60	
21	Adell	Mats	Leopolds gata 21	584 37 Linköping	0730 - 87 22 60	
22	Adell	Eva	Nygatan 31 A	582 19 Linköping	013 - 15 05 41	
23	Adell	Gunnar	Nygatan 31 A	582 19 Linköping	013 - 15 05 41	
24						
25	Adell	Niklas	Ekholmsvägen 407	589 29 Linköping	013 - 16 29 75	niklas@sthans.se
26	Adell	Marie	Tuvogatan 22	589 57 Linköping	013 - 15 75 12	
27	Adell-Kull	Helena	Stubbetorp	590 41 Rimforsa	013 - 406 79	
28	Adell	Niklas	Klockarevägen 11	591 50 Motala	0141 - 589 13	
29	Adell	Peter	Herrefalsgatan 12	591 61 Motala	0141 - 23 39 33	
30						
31	Adell	Lars	Somvik Bergslund 1	590 14 Boxholm	0142 - 310 94	lars.adell@ebrevet.nu
32	Adell	Siv	Somvik Bergslund 1	590 14 Boxholm	0142 - 310 94	lars.adell@ebrevet.nu
33	Adell	Gerd	Banmästaregatan 8 B	595 53 Mjölby	0142 - 175 72	
34	Adell	Ragnar	Banmästaregatan 8 B	595 53 Mjölby	0142 - 175 72	
35	Adell-Tardy	Kerstin	Kolarevägen 5	660 10 Dals Långed	0531 - 406 24	kerstin.adell@tele2.se
36	Adell	Barbro	Höjdenvägen 5	688 91 Storfors	0550 - 700 23	oved.adell@swipnet.se
37						
38	Adell	Bo	Eriksgatan 26	724 60 Västerås	021 - 13 38 75	
39						
40	Adell	Inga-Lisa	Stora gatan 6 A	731 30 Köping	0221 - 103 58	
41	Adell	Christer	Mariebergsgatan 22 B	731 34 Köping	0221 - 177 02	c.adell@telia.com
42	Adell	Esbjörn	Lidvägen 1	952 62 Kalix	0923 - 137 61	ea@kalix.org
43	Adell	Anita	Lidvägen 1	952 62 Kalix	0923 - 137 61	
44	Adell	Tomas	37 Cherryhill Crescent, Dundonald	BT16 1JQ Northern Ireland,	0044-2890419202	tomas@adells.net
45	Adell	Victoria	37 Cherryhill Crescent, Dundonald	BT16 1JQ Northern Ireland,	0044-2890419202	vikki@adells.net

Adressregister Anders Adells släktförening

A	B	C	D	E	F
46	Adell Duveborn	Nunnestigen 9	296 35 Åhus	044 - 23 16 89	abajod@svdpost.nu
47	Ahliberg	Örberga Bergsäter	585 99 Linköping	013 - 580 14	
48	Ahliberg	Örberga Bergsäter	585 99 Linköping	013 - 580 14	
49	Ahliberg	Skäggetorps Centrum C 34, 2 tr	586 44 Linköping	013 - 16 39 62	
50	Andersson	Sockenvägen 2	590 20 Mantorp	0142 - 201 21	
51	Andersson	Sockenvägen 2	590 20 Mantorp	0142 - 201 21	
52	Erlund	Russinvägen 21	741 31 Knivsta	076-1498577	armholt@gmail.com
53	Erlund	Russinvägen 21	741 31 Knivsta	08 - 647 09 44	armholt@gmail.com
54	Armholt	Fjärdhundragatan 48	745 30 Enköping	070-2382628	eva.armholt@gmail.com
55	Armholt	Metsäniitynkatu 1 F18	33710 Tampere, Finland	+358 407 69 69 62	magnus.armholt@gmail.com
56	Armholt	Metsäniitynkatu 1 F18	33710 Tampere, Finland	+358 407 69 69 62	magnus.armholt@gmail.com
57	Berggren	Ekängsvägen 51	582 75 Linköping	013 - 791 50	
58	Bergquist	Fjärdhundragatan 48	745 30 Enköping	073-3899808	elvira.bergquist@gmail.com
59	Borg	Bondegatan 27 B	595 53 Mjölby	0142 - 214 59	
60	Borg	Bondegatan 27 B	595 53 Mjölby	0142 - 214 59	
61	Broing	Växthusvägen 5	266 31 Munka-Ljungby	0431 - 3 05 07	
62	Broing	Växthusvägen 5	266 31 Munka-Ljungby	0431 - 3 05 07	
63	Börjeson	Hökigatan 7 D	565 31 Mulisjö	0392 - 128 30	
64	Carlford	Skärkind Nydala 1	610 21 Norsholm	011 - 560 89	koc.carlford@tele2.se
65	Carlford	Skärkind Nydala 1	610 21 Norsholm	073-750 00 57	koc.carlford@tele2.se
66	Carlsson	Ljunghagsvägen 2	589 43 Linköping	013 - 13 77 55	
67	Carlström	Älgårsvägen 19	139 00 Värmdö	08 - 570 225 66	
68	Carlström	Älgårsvägen 19	139 00 Värmdö	0730 - 55 15 73	karin.carlstrom@hotmail.com
69	Carlströmer	Södra Järnvägsgränd 35	352 34 Växjö	0470 - 76 14 13	
70	Castellanos	Tomasvägen 9	177 33 Järfälla	08 - 50 222 689	nessan@hotmail.com
71	Crain	86 Margret Drive	Mechanisburg PA, USA	001 - 170 551 733	
72	Crain	86 Margret Drive	Mechanisburg PA, USA	001 - 170 551 733	
73	Davis	Stora Nygatan 4	274 35 Skurup	0411 - 454 85	
74	Englund	Smedvägen 12	715 95 Kilsno	019 - 45 42 75	
75	Ferrara	Via del Collazzi 5	IT-50029 Tavamuzze (Fi)	0039 - 0557309015	
76	Ferrara	Via del Collazzi 5	IT-50029 Tavamuzze (Fi)	0039 - 0557309015	
77	Furu	Svedjevägen 26	161 37 Bromma	08 - 25 15 25	
78	Furu	Svedjevägen 26	161 37 Bromma	08 - 25 15 25	asa.gislason@giskon.se
79	Gislason (f Ahlberg)	Armévägen 52	187 64 Täby		
80	Hellström	Filipstadsbacken 56	123 43 Farsta		
81	Hellström	Filipstadsbacken 56	123 43 Farsta	0793-814174	johannahellstrom@live.com
82	Hellström-Johnsson	Himmelsby Östergård	590 20 Mantorp	013 - 33 12 92	
83	Hellström	Överstad Västergård	590 62 Linghem	013 - 763 93	
84	Hellström	Överstad Västergård	590 62 Linghem	013 - 761 39	
85	Hellström	Enrotegängen 11	602 10 Norrköping	011 - 11 13 06	
86	Hellström	Enrotegängen 11	602 10 Norrköping	011 - 11 13 06	
87	Hörberg	Urban	244 93 Kävlinge	046 - 73 34 78	
88	Jacobsson	Catarina	590 41 Rimforsa	013 - 430 95	
89	Jacobsson	Göran	590 41 Rimforsa	013 - 430 95	
90					

Adressregister Anders Adells släktförening

A	B	C	D	E	F
91	Johnsson	Himmelsby Östergård	590 20 Mantorp	013 - 33 12 92	
92	Jonson	PL 725	244 93 Kävlinge	046 - 73 34 78	
93	Jonson	Jörgensgatan 7	271 40 Ystad	0411 - 55 58 85	
94	Jonson	Skonarevägen 4	439 35 Onsala	0300 - 627 72	bjorn.jonson@privat.utfors.se
95	Jonson	Skonarevägen 4	439 35 Onsala	0300 - 627 72	bjorn.jonson@privat.utfors.se
96	Jonson	Christina	585 90 Linköping	013 - 592 93	claesjonson@hotmail.com
97	Jonson	Claes	585 90 Linköping	013 - 592 93	claesjonson@hotmail.com
98	Jonson	Kerstin	Bergmästaregatan 24 B	023 - 124 57	
99	Jönsson	Ann	Hasselvägen 6	0470 303 45	jonsson.ann@telia.com
100	Jönsson	Jan-Åke	Hasselvägen 6	0470 303 45	jonsson.ann@telia.com
101	Adell	Rolf	Tuvgatan 22	013 - 12 59 04	
102	Knight	Marie-Louise	Hästgatan 18	0417 - 156 56	marie-louise.knight@telia.com
103	Knight	Peter	Hästgatan 18	0417 - 156 56	marie-louise.knight@telia.com
104	Kull	Anders	Stubbetorp	013 - 406 79	
105	Kyllenbeck	Karin	Centralgatan 13		kyllenbeck@telia.com
106	Kyllenbeck	Marcus	Centralgatan 13		kyllenbeck@telia.com
107	Kyllenbeck	Inger	Parkgatan 12	0496 - 101 02	
108	Kyllenbeck	Marianne	Parkgatan 23	0496 - 212 55	thp952u@tinet.se
109	Kyllenbeck	Mikael	Parkgatan 23	0496 - 212 55	thp952u@tinet.se
110	Lee	Karin	Stratomtävågen 35	013 - 16 34 48	
111	Lindell	Gudrun	Överstad Västergård	013 - 763 93	
112	Linnell	Klas	Miskarp 1	0708 - 11 72 79	klas.linnell@hotmail.com
113					
114	Malmberg	Kärstin	Västanvägen 103	040 - 15 67 54	
115	Marketeg	Birgitta	Rusthällarevägen 7	08 - 754 00 53	
116	Nilsson	Anita	Hydinge Storgård, Sya	0142 - 260 22	
117	Nilsson	Lars	Hydinge Storgård, Sya	0142 - 260 22	lghn@one.se
118	Eriksen (fd Nilsson)	Linda	Skogsvägen 1	0703-135394	
119	Nilsson	Stefan	Hydinge Västergård, Sya	0142 - 260 22	
120	Nystrand Svensson	Anette	Miskarp 1	0142 - 105 73	anette_nystrand@yahoo.se
121					
122	Castellanos (fd Nystr)	Helene	Tomasvägen 9	08 - 50 222 689	
123	Olausson	Birgitta	Burensköldsvägen 29 A	0762 - 41 31 41	nessan_6@hotmail.com
124	Olausson	Andreas	Hvitfittsgate 28 B	0047-94006263	andreas@codepoet.se
125					
126	Prame	Gunnel	Slalomgatan 14	021 - 33 06 91	gunnel.prame@yahoo.se
127	Prame	Göran	Slalomgatan 14	021 - 33 06 91	
128	Ringkvist	Ann-Sofi	Bygdegatan 236	013 - 21 32 36	ann_sofi_ringkvist@bredband.net
129	Ringkvist	Gustav	Steningeväg 4	073-5640796	stargosse@hotmail.com
130	Ringkvist	Jonny	Bygdegatan 236	013 - 21 32 36	jonny_ringkvist@bredband.net
131	Ringkvist	Erik	Ljunghagsvägen 2	013 - 13 77 55	
132	Sjöberg (fd Adell)	Zandra	Mårsångsvägen 10	013-555 15	
133	Sjöberg	Jimmy	Mårsångsvägen 10	013-555 15	
134	Svensson	Björn	Miskarp 1	0142-105 73	anette_nystrand@yahoo.se
135	Tardy	Georges	Kolarevägen 5	0531 - 406 24	kerstin.adell@tele2.se

Adressregister Anders Adells släktförening

A	B	C	D	E	F
136	Thornesköld Mattias	Värbergsvägen 183, 3tr	127 14 Skärholmen	0739-315691	mattias@o-kult.com
137	Thornesköld Niklas	Svärdlangsvägen 19 A, Lgh 1021	120 60 Årsta	0709 - 39 96 90	write2nktv@gmail.com
138	Thornesköld Christina	Axel Träffs Gata 7, Lgh 1202	591 41 Mjölby	0735-916311	auroragarbo@gmail.com
139	Thornesköld Marie	Dackeplan 2A, Lgh 1202	595 32 Mjölby	0736-755861	em.thor@hotmail.com
140	Linnell Jessica	c/o Adrian Karlsson, Dalagatan 40	591 61 Motala		jessica.tryggstad@visit.se
141					
142	Utterhall Gunilla	Tegvägen 22	175 53 Järfälla	08 - 58 02 62 01	gunilla_utterhall@hotmail.com
143	Wendelhof Göran	Bygdegatan 333	583 31 Linköping	013 - 21 32 93	
144	Wendelhof Inger	Bygdegatan 333	583 31 Linköping	013 - 21 32 93	
145	Wild Anne-Cathrine	54 Church Road, Woburn Sands	MK17 8TA, Milyon Keynes, E	0044794-125-5453	
146	Wild David	54 Church Road, Woburn Sands	MK17 8TA, Milyon Keynes, E	0044794-125-5453	
147	Önne Boel	Malmkillnadsgatan 47 A	111 38 Stockholm	08 - 10 04 57	
148					
149					
150					
151					
152					
153					

Ändringsblankett

Adress

(Fylls alltid i)

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Nyfödd

Födelsedatum: _____

Föräldrarnas

namn: _____

Vigsel/Sambo

Namn: _____

Namn: _____

Vigseldatum: _____

Dödsfall

Namn: _____

Dödsdatum: _____

Skickas till:

Anette Nystrand Svensson

Miskarp 1

595 92 Mjölby

E-post: anette_nystrand@yahoo.se

eller

Ann-Sofi Ringkvist

Bygdegatan 236

583 31 Linköping

E-post: ann-sofi.ringkvist@bredband.net